



Getuigenis Libië: Salah & Amal

Korte film: Leila

Egypte: Stop met spuiten

De jeugd heeft de toekomst?!

Even voorstellen: Elly

Zussen en broers,

Velen kennen de Arabische wereld als een regio waar conflicten zijn, waar minderheden het zwaar hebben, waar vrouwen geen gelijke kansen krijgen en waar iedereen moslim is. Dat is een deel van het verhaal. In de zes jaar dat ik daar gewoond heb, heb ik ook een heel andere kant van de Arabische wereld gezien. Ik ontmoette mannen en vrouwen die van elkaar en van hun kinderen houden, mijn lokale vrienden zijn betrokken bij een christelijke gemeenschap en wat me vooral is bijgebleven is de bijzondere gastvrijheid waarmee ik altijd werd ontvangen.



Elly Volkerink – de Vries
Manager Arab Vision Nederland

Sinds juni ben ik onderdeel van het Arab Vision team en mag ik ons werk in Nederland verder onder de aandacht brengen. Zoals afgelopen juli tijdens de New Wine Zomerconferentie (foto). Mijn persoonlijk motto is: Embrace Grace. Ik geloof dat de liefdevolle genade van onze Vader er is voor iedereen, ook voor hen die wonen in landen waar de grote meerderheid Hem niet als Vader kent.

Er is nog een andere kant van de Arabische wereld die maar weinig in het nieuws komt. Dat is dat heel veel mensen intens verlangen naar innerlijke vrede, iets dat hun leven richting geeft. Er is een honger naar het Goede Nieuws en dagelijks worden de collega's van ons nazorgteam gebeld met vragen, delen ze hun verdriet, vragen ze gebed of vertellen ze dat ze geraakt zijn door de boodschap van geloof, hoop en liefde.

Dat ik een klein schakeltje in die enorme beweging mag zijn maakt me vooral bescheiden. Tegelijk: we zijn met veel en samen mogen we biddend en gevend onderdeel van die beweging zijn. Doet u mee?

Korte film: Leila

gebaseerd op Johannes 4 en op een actueel verhaal

Leila is een jonge vrouw die opgroeit in een omgeving zonder genegenheid. Als tiener ziet ze een wereld om zich heen waarin 'liefde' een hol concept is. Niet wetend wat echte liefde en genegenheid inhoudt gaat Leila diverse relaties aan, op zoek naar een liefde die de leegte in haar hart en leven kan vullen; alle even onbevredigend en ongezond. Afwisselend speelt ze de slachtofferrol en de rol van manipulator. Als ze weer eens bedrogen wordt en ontdekt dat haar vriend haar als een leuke afleiding heeft beschouwd en ze zich daarnaast steeds meer bewust wordt van haar slechte reputatie door haar losse seksuele leven, stort ze in.

Hoe actueel, confronterend en bemoedigend is het verhaal van de Samaritaanse vrouw! Jezus rekende haar niet af op haar troebele heden en verleden, maar bood zijn verkwikkende vergeving en nieuw leven aan.

Zoals veel van Arab Vision's producties, wil ook deze film taboes doorbreken en het gesprek aangaan over issues als eenzaamheid, afwijzing, vragen over de zin van het leven, verslavingen.

Het leven van de Samaritaanse vrouw veranderde dramatisch na haar ontmoeting en gesprek met Jezus. Zetten we de Samaritaanse vrouw weg als een verderfelijke prostituee of als een mens die het nodig heeft om armd te worden door genade en perspectief voor de toekomst?

Net als de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoet Leila uiteindelijk iemand die haar als mens ziet, haar laat zien wat echte genegenheid, aanvaarding en liefde is.

Ook Leila vindt de Bron van onvoorwaardelijke liefde, die haar zal vrijmaken en helen.

Help je mee deze film te produceren en te laten zien aan Arabische vrouwen?

Doneer via de QR code op de achterkant of via de bijgesloten betaalkaart.

Dank!

Getuigenis Libië: Salah & Amal



“Ik kon maar niet geloven dat Jezus God en Zoon van God en mens was; in de Koran is hij een heel bijzondere profeet, dat wel. God gaf me de ene droom na de andere totdat ik eindelijk het licht zag en kon geloven...”

Salah en Amal, een bijzonder intelligent en innemend echtpaar uit Libië. Ze wonen ergens in Europa en kunnen (voorlopig) niet meer terug naar hun land. Salah is een tiener van 16 als hij vragen begint te stellen over teksten uit de koran en de hadith aan de moellahs, de islamgeleerden. Er komen antwoorden, maar hij kan daar niet veel mee; doorvragen wordt niet gewaardeerd. Toch vlucht hij niet om religieuze maar om politieke redenen uit zijn land: samen met anderen is hij een voorvechter van de rechten van de oorspronkelijke Berberbevolking. Hij denkt snel weer terug te kunnen keren maar als dat niet veilig blijkt, reist hij door. Veilig maar eenzaam: vrouw en kinderen zijn achtergebleven in Libië. Hij kijkt veel TV. Toevallig scrollt hij langs een christelijk TV programma en gaat op zoek naar logische, acceptabele antwoorden op zijn vragen over geloven. Hij vindt ze niet. Salah is een denker, hij geeft niet op. Via anonieme chatrooms gaat hij in gesprek, vraagt om een bijbel en leest en leest... Hij ontdekt dat hij God zelf direct vragen mag stellen en hij vindt meer en meer antwoorden. ‘Liefde’ wordt de sleutel naar zijn hart. Maar dan stuit hij op de oproep om vijanden lief te hebben.

“Liefde...ok, mooi. Mijn vijanden liefhebben?? Nee, sorry... Het duurde twee jaar totdat ik mijn hoofd en hart bij elkaar had en Jezus ging volgen.”

Amal en de kinderen konden Salah gelukkig nareizen, maar de reis achter Jezus aan kon Amal niet volgen. Fanatiek gaat ze juist Koran en Arabisch studeren. Toch kijkt ze met een half oog mee naar de christelijke TV programma’s die Salah kijkt. Ook Amal is een denker en wil weten wat de waarheid is. Als plotseling haar stem aangetast raakt en ze daarom moet stoppen met de Koranstudie, lijkt dat toevallig. Maar het brengt haar ertoe om de bijbel en christelijke boeken te gaan lezen.

“Ik was de eerste vrouw in mijn familie die een hijab (hoofddoek) ging dragen, ik was de vroomste moslima. Ik was ook de eerste die m weer afdeed, omdat ik christen was geworden”

Als Amal’s zontje zomaar gaat bidden voor opa die ernstig ziek is, ‘hoort’ ze een stem: ‘leer van je zoon’, en ‘je kunt zonder je eerst te wassen tot mij bidden’. Ook voor Amal duurt de zoektocht nog zo’n twee jaar. Ze worstelt met hoe God drie en toch een kan zijn en *“Ik kon maar niet geloven dat Jezus God en Zoon van God en mens was; in de Koran is hij een heel bijzondere profeet, dat wel. God gaf me de ene droom na de andere totdat ik eindelijk het licht zag en kon geloven...”*

Salah en Amal zijn nu zelf actief om via social media Libiërs te bereiken en te vertellen over de liefde van God. We zijn blij en dankbaar dat we hen hebben leren kennen en dat we samen kunnen werken om te praten over waarheid, liefde en vrede op een manier die Libiërs in hun hart raakt.

Dank en bid voor Amal en Salah en voor onze samenwerking. Bid voor de vele Libiërs die dezelfde vragen hebben als Salah en Amal, dat ze bevredigende antwoorden zullen vinden.



Egypte:

Stop met spuiten, voor een betere toekomst!

Het is 42-45 graden in Cairo als ik dit schrijf. En dat voelt nog veel heter, tussen alle beton van die immense stad. Ben je zo moedig om buiten op straat te gaan lopen, dan zie je overal de conciërges van de gebouwen met tuinslangen in de weer. En niet om de planten te begieten, maar om de straten nat te spuiten om enige verkoeling te brengen.



Water is schaars in een land als Egypte. Alle water komt van de Nijl. En over die Nijl zijn de nodige strubbelingen tussen de landen waardoor die levensader stroomt, zoals Ethiopië en Soedan.

Naast de waterverkwisting die mogelijk in de nabije toekomst desastreuze gevolgen zal hebben voor Egypte, wordt het Nijlwater nog steeds vreselijk vervuild, o.a. door zwerfafval, meestal plastic. De hoeveelheden plastic die in omloop zijn in dat land zijn enorm en heel veel ervan belandt in het milieu. Een ecologische ramp is niet ver weg.

Arab Vision's producer heeft de handschoen opgepakt om samen met lokale NGO's een campagne te organiseren voor beter rentmeesterschap.

Mensen in Egypte leven bij de dag, generaliserend gesproken. Hoe overleef ik vandaag, zonder veel na te denken over de toekomst, over de verregaande vervuiling en het verkwisten van kostbaar water.

Daarom gaan we een klein steentje bijdragen: we organiseren workshops voor kinderen in Alexandrië, Cairo, Aswan en Luxor om hun mee te laten denken over een betere toekomst en schoner water. En die kinderen kunnen hun ouders dan weer helpen om ook mee te doen: Stop met spuiten, voor een betere toekomst!

In dit project werken we samen met EO-Metterdaad.

De jeugd heeft de toekomst?!

Bekijk de dramaserie 'Jonge (anti)helden in de bijbel'. Vorig jaar produceerden we deze gedramatiseerde bijbelverhalen over Jozef, Jeremia, Jochebed, Esther en anderen: 26 afleveringen. Afgelopen mei en juni waren ze te zien via Facebook, Youtube en TikTok.

In die slechts 2 maanden werden video's uit de serie meer dan een miljoen keer bekeken, werden ruim 6500 gesprekken gevoerd met onze nazorgers, kwamen 6 mensen tot geloof in Jezus Christus en startten 85 een online discipelschapscursus. Dank en bid voor de (verdere) impact van deze serie en scan de QR code hieronder om de ondertitelde aflevering over Marcus te bekijken. De hele ondertitelde serie staat op ons Arab Vision youtube-kanaal.

**"Amen, U bent met mij op reis gegaan,
ik vertrouw erop dat u tot het einde bij mij blijft."
(reactie op de aflevering over Jochebed)**



Ik hoop dat je een fijne zomer hebt gehad! Als je dit leest, ben ik waarschijnlijk in het Midden-Oosten, in een teambuilding met al onze Arabische stafleden. Nou, eigenlijk niet met allemaal, onze Jemenitische medewerker zit nog steeds gevangen. En intussen werken we met Libische, Algerijnse en Jemenitische vrienden in Europa samen aan onze projecten in hun dialecten en talen. Deze mensen beschouwen we als deel van ons team, al werken ze meestal op afstand.

Ik ben heel blij dat we versterking hebben gekregen bij Arab Vision met de komst van Elly. Zij stelt zich voor in deze nieuwsbrief. Zelf krijg ik zo tijd om mij meer te richten op (het uitbouwen van) ons internationale werk.



Een andere verandering die jullie allemaal al wel hebben gemerkt in de afgelopen tijd, is het verdwijnen van de acceptgirokaart. Bij deze nieuwsbrief vind je een alternatief. We vragen je hierbij ook om te overwegen onze nieuwsbrieven alleen nog digitaal te ontvangen. Op die manier kunnen we ook gemakkelijker links naar onze programma's sturen, zodat je de video's kunt bekijken. Scan in deze brief op pagina 7 de QR code waarmee je de aflevering 'Marcus' uit onze gedramatiseerde serie over jonge (anti)helden kunt bekijken.

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij het werk van Arab Vision!

Namens het hele team,
Inge Verhoef-Postma
Internationaal Directeur

Bestuur:

Dhr. P. Stoter (voorzitter)
Dhr. A. Veldwijk (penningmeester)
Mw. A. Houtman
Dhr. W. Ester



Postbus 9020, 3840 GA Harderwijk

Telefoon: 06-82 09 89 53

contact@arabvision.nl

www.arabvision.org/nl

Rekeningnummer

NL52INGB 0005037361

Comité van aanbeveling:

Dhr. J. Engelage - Interserve
Dhr. A.F. van Grol - SDOK
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - Missioloog
Drs. T. van der Leer - Baptistenseminarie
Drs. E.J. van der Linde - Deputaten Diaconaat CGK
Prof. Dr. G. Noort - Nederlandse Zendingraad
Dhr. H.H.H. Al Salahi - Evangelie & Moslims
Drs. G.J.M. Segers - Christen Unie
Dhr. M. Timmer - 3xM
Dhr. G. van der Ven - Transvision
Dhr. R. Welling - Open Doors

