



**Vrouwen in Gods Vaderhart**

**Vastentijd en Ramadan:  
Een tijd van bezinning?**

**Verhalen uit Algerije**

**Pasen: De angst overwonnen?**

# Vastentijd en Ramadan: Een tijd van bezinning?

In deze periode vasten veel christenen en moslims wereldwijd.

Christenen doen dat om stilgezet te worden bij Jezus' lijden en sterven, uitmondend in het feest van het Leven: Pasen. Moslims vasten als vorm van zuivering van de ziel en om te beselen hoe zwak mensen zijn en afhankelijk van Allah. Ook is het voor hen een tijd om zich verbonden te voelen met arme en hongerige mensen in de wereld.

Zowel in het islamitische als in het christelijke vasten zit een heel duidelijk element van goed doen voor de naasten, zoeken en doen van recht en gerechtigheid. Scherp is dit verwoord in Jesaja 58:

*Is dit niet het vasten dat Ik verkies:  
misdadige ketenen losmaken,  
de banden van het juk ontbinden,  
de verdrukten bevrijden,  
en ieder juk breken?*

*Is het niet: je brood delen met de hongerige,  
onderdak bieden aan armen zonder huis,*

*iemand kleden die naakt is,  
je bekommeren om je medemensen?  
Dan breekt je licht door als de dageraad,  
je zult spoedig herstellen.*

*Je gerechtigheid gaat voor je uit,  
de majesteit van de HEER vormt je  
achterhoede. Jesaja 58: 6-8 (NBV21)*

weerspiegeld in Jezus' woorden in Matteüs 25: "Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op."

Vasten: een tijd van bezinning, om God in ons leven te laten spreken, èn een actieve levenshouding.

Moslims vasten dit jaar van 22 maart tot 20 april. De Ramadan overlapt deels het christelijke vasten tijdens de lijdenstijd, en Pasen. Laten we bidden voor een doorbraak van liefde, leven en licht door de heilige Geest in vele levens, van moslims èn christenen.

**Ik wens jullie allen een vreugdevol Paasfeest!**



Namens alle collega's bij Arab Vision,  
Inge Verhoef-Postma, directeur



# Waarom Algerije, Saoedi-Arabië, Libië, Jemen.....?



Arab Vision produceert (TV) programma's en social media content voor de hele Arabische wereld en we hebben contact met velen uit de meeste landen in de hele regio.

Toch hebben we ook gekozen voor aandacht voor enkele specifieke landen. Over Algerije lees je meer op pagina 4 & 5. Er zijn veel contacten met Algerijnen. We zijn dan ook op zoek naar Algerijnen en Kabyliërs die willen helpen in de nazorg.

## Waarom Saoedi-Arabië?

We merken dat er een groeiende openheid is in dat land. Vorig jaar hebben we 20 korte clips in het Saoedisch-Arabische dialect geproduceerd, speciaal voor vrouwen. We willen hen graag bereiken met de liefde van God.

## Waarom Libië?

Net als Saoedi-Arabië is ook Libië een moeilijk land. Maar ook daar zien we ontwikkelingen naar meer openheid. Het blijft gevaarlijk om in het land zelf werkzaam te zijn, dus zijn we blij met samenwerking met Libische vrienden met wie we programma's maken in het Libische dialect, om zo uit te reiken naar hun landgenoten. Zij zijn ook actief in de nazorg. Veel Libiers die met hen in contact zijn kunnen nauwelijks geloven dat er Libische christenen zijn; ze zijn daarvan erg onder de indruk en dat geeft ruimte voor gesprek!

## Waarom Jemen?

Jemen is naast Algerije een land waar heel veel respons vandaan komt. We hebben een Facebook pagina die zich speciaal richt op Jemenitische en Saoedische vrouwen. Jemenitische vrouwen reageren daar met hun verhalen. Er is daar zoveel nood, zowel materieel als geestelijk.

Een van onze Jemenitische medewerkers zit nog steeds gevangen. Zijn vrouw, die het heel zwaar heeft, werkt (weer) in ons social media team. Andere Jemenieten worden momenteel getraind om betrokken te raken bij ons social media (nazorg)werk.

## Bid je mee voor Algerije, Saoedi-Arabië, Libië, Jemen.....?

# Kerksluiting en vervolging in Algerije

Algerijnse christenen hebben het zwaar. In de afgelopen jaren zijn steeds meer kerken door de Algerijnse overheid gesloten. Veel van die kerken waren aangesloten bij de *Église Protestante d'Algérie* (EPA), omdat die in 2006 gelegaliseerd werd.

Vooraf in de provincie Tizi Ouzou, waar relatief veel christenen wonen, worden voorgangers en anderen regelmatig gearresteerd en beschuldigd van pogingen om moslims te bekeren tot het christelijke geloof.

Algerije propageert vrijheid van godsdienst te hebben, maar in de praktijk worden de vrijheden van christenen,

om samen te komen, om christelijke boeken te hebben, om in vrede te leven, steeds verder beperkt.

Tegelijkertijd lijkt er een groeiende honger te zijn naar het evangelie. Afgelopen jaar reageerden heel veel Algerijnen op onze programma's en social media posts. Lees hiernaast een paar van de verkorte verhalen uit de vele contacten die onze nazorgers met hen hadden.

Bid voor Moussa, Maryam, Ammar, Kamal en Cherifa en voor zoveel anderen, ieder met een eigen verhaal.



# Verhalen uit Algerije

**Cherifa**, een islamitische vrouw uit Algerije, komt regelmatig praten met onze nazorg. Ze reageert op onze programmaserie 'Namen van God': "Ik weet dat er een hemelse vader dicht bij mij is, dat bemoedigt mij."

**Maryam**, een jonge islamitische Algerijnse, leeft gescheiden van haar man, maar wil graag hulp om haar huwelijk te redden. We begeleiden haar en langzaam bouwen ze aan hun relatie en aan onderling vertrouwen.

**Kamal** is een Algerijnse moslim, hij reageert op ons programma over 'zelfbeeld'. We sturen hem woorden uit de bijbel om het onderwerp uit te leggen. Intussen leest Kamal zelf in de bijbel en heeft hij veel vragen. We blijven met hem in contact.

**Moussa** is ook een moslim uit Algerije en reageert op ons programma over 'vergeving'. Hij opent de aanval met de uitspraak: "alle joden en christenen zijn

ongelovigen" en "islam is de enige ware religie". We zijn al een poos in gesprek als hij vraagt om een bijbel. We zijn blij dat Moussa ondanks zijn vaste overtuigingen de moeite wil nemen om de bijbel beter te begrijpen.



**Ammar** reageert op hetzelfde programma over 'vergeving'. We vragen hem of hij Jezus kent. Hij vertelt dat hij 10 jaar geleden besloot om Jezus te gaan volgen, maar dat hij nog niet gedoopt is. Hij wil wel maar noemt zichzelf 'te verlegen'. Ammar vraagt ons voor hem te bidden, om de stap te durven zetten. 2 Maanden later stuurt hij een video van zijn doop!



## Vrouwen in Gods Vaderhart

“Dit is mijn verhaal”, was het schokkende commentaar van zovelen...

Op 8 maart was het vrouwendag, de jaarlijkse dag waarop de strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen wereldwijd aandacht krijgt. Arab Vision heeft de afgelopen 25 jaar heel veel aandacht en bewustwording gevraagd voor Arabische vrouwen en meisjes. We produceerden programma's over de vreselijke gewoonte van meisjesbesnijdenis, over geweld tegen vrouwen op allerlei gebied, en vroegen aandacht voor gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

We doen dat nog steeds. We hebben speciale social media platforms voor Arabische vrouwen. In de afgelopen jaren hebben honderdduizenden (wellicht miljoenen) vrouwen gekeken naar onze (TV) programma's en duizenden zochten en zoeken contact met onze nazorg.

Onlangs produceerden we een serie van 15 programma's, gebaseerd op veel voorkomende vragen en problemen van Arabische vrouwen en meisjes. Bijvoorbeeld om de gevaren van het delen van naaktfoto's via social media bespreekbaar te maken. Enkele jaren geleden bespraken we ook zo'n taboe-onderwerp gebaseerd op een waar-gebeurd verhaal: incest. Werkelijk een orkaan van reacties volgde: 'Dit is mijn verhaal', was het schokkende commentaar van niet een enkeling, maar van zovelen...

**Wil je meehelpen Arabische vrouwen bij te staan en hoop te geven? Geef dan een speciale gift voor ons vrouwenwerk. Dat kan via de QR code of de bankrekening op de achterkant van deze nieuwsbrief.**

**Wil je onze Arabische vrouwenprogramma's delen? Ga naar ons Arab Vision Youtube kanaal voor ondertitelde voorbeelden of stuur een email naar [contact@arabvision.nl](mailto:contact@arabvision.nl)**



## Pasen: De angst overwonnen?

*De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?*

*Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Psalm 27:1*

David kende aardig wat angstige momenten in zijn leven, zo angstig dat hij reden had om voor zijn leven te vrezen. Daarom zijn de psalmen waarin hij getuigt van zijn vertrouwen op God, de veiligheid die hij bij God vindt, voor ons zo bemoedigend.

Ons Arab Vision team in het Midden-Oosten heeft het thema 'angst' gekozen voor het Paasproject van dit jaar. We hoeven maar om ons heen te kijken om te beseffen hoeveel angst en onzekerheid er heerst in de wereld, ver weg en dichtbij. En hoe groot de behoefte aan veiligheid en troost is.

In 15 programma's kijken we naar mensen rond Jezus' arrestatie, lijden en sterven, en zien we hoe menselijk het is om bang en onzeker te zijn.

Kijk bijvoorbeeld naar Jezus' discipelen bij zijn arrestatie: ze lieten hem in de steek en vluchtten weg. En Petrus: uit angst voor de gevolgen ontkent hij vloekend en zwerend Jezus te kennen. Hoe mooi en bemoedigend is het later in Handelingen te lezen hoe (vrij) moedig Petrus en anderen optreden nadat Jezus angst en dood heeft overwonnen en zij geleid worden door de heilige Geest.

In de bemoedigende overdenkingen en liederen worden de angst en onzekerheid waarin zoveel mensen leven erkend. Uiteindelijk hebben angst en dood niet het laatste woord, maar onze God van Licht en Leven, die onze toevlucht is.

De programma's zullen rond Oosters Pasen worden uitgezonden via onze social media platforms en satelliet TV. We verwachten met veel mensen in gesprek te gaan naar aanleiding van de programma's.

Willen jullie bidden voor het produceren van de programma's, voor de mensen die ze zullen bekijken en reageren, en voor onze nazorgers die ongetwijfeld veel vragen en verhalen zullen krijgen over lijden, angst en onzekerheid?

**Voor de nazorg vragen we jullie ook om een speciale Paasdonatie te geven. We beseffen dat er heel veel materiële nood in de wereld is. Toch vragen we vrijmoedig om ook te geven voor geestelijke nood!**



**Bid voor Nermeen, onze counsellor op het gebied van vrouwen en relaties. Ze is zeer bewogen met Arabische vrouwen met wie ze in gesprek raakt. Maar het is ook zwaar...**

**“Ik hoop dat jullie aan me willen denken in jullie gebeden, zodat ik het kan volhouden. De problemen die ik dagelijks hoor zijn extreem moeilijk, echt heel zwaar. Ik heb veel wijsheid nodig en gebed dat ik niet zo meegesleept word dat ik zelf helemaal gedeprimeerd raak. De strijd is intens, mentaal en emotioneel. Bid alsjeblieft veel voor me, zodat ik steeds weer de kracht krijg om door te gaan.”**



Postbus 9020, 3840 GA Harderwijk  
Tel. 038-2000699 contact@arabvision.nl www.arabvision.org/nl  
Rekeningnummer NL52INGB 0005037361

### **Bestuur:**

Dhr. P. Stoter (interim-voorzitter)  
Dhr. A. Veldwijk (penningmeester)  
Mw. A. Houtman (secretaris)



### **Comité van aanbeveling:**

Dhr. J. Engelage - Interserve  
Dhr. A.F. van Grol - SDOK  
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten  
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - missioloog  
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie  
Drs. E.J. van der Linde – Deputaten Diaconaat CGK

Prof. Dr. G. Noort - Nederlandse Zendingsraad  
Dhr. H.H.H. Al Salahi – Evangelie & Moslims  
Drs. G.J.M. Segers - Christen Unie  
Dhr. M. Timmer - 3xM  
Dhr. G. van der Ven - Transvision  
Dhr. R. Welling - Open Doors