



**Licht van de Wereld Ministry:
evangelisatie, discipelschap en pastoraat**

Kerstgeschenk: Gods missie voor de wereld

**Getuigenis: "Toen verscheen Jezus aan mij in mijn droom."
(Fatima uit Algerije)**



Licht van de Wereld

(<https://www.facebook.com/LightOfTheWorldtv/>)

Licht van de Wereld is één van Arab Vision's social media ministries; via onze TV/videoprogramma's delen we het evangelie en rusten we Arabische christenen (waaronder veel nieuwe gelovigen) toe om te groeien in het volgen van de Heer Jezus Christus. Licht van de Wereld gebruikt Internet, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok en SoundCloud om onze video-programma's en social media posts te delen. We voeren social media campagnes om de doelgroepen die we voor ogen hebben te bereiken en vooral via prive-berichten gaan we diepere gesprekken aan met mensen die reageren. Via de social media platforms en persoonlijke gesprekken nodigen we geïnteresseerden uit om online (discipelschaps)cursussen te volgen, begeleid door één van onze *e-coaches*.



We zijn in contact met moslims die zoeken naar waarheid, en verrast worden door Gods Vaderhart en liefde. We helpen christenen de bijbel beter te begrijpen en moedigen hen aan om een verschil te maken in hun eigen omgeving, ook al is dat niet gemakkelijk als veelal achtergestelde of zelfs vervolgte minderheid.

Al onze programma's en posts zijn in het Arabisch en al onze medewerkers zijn toegewijde Arabische christenen.

Het verhaal van Khalid, een moslim uit Algerije:
Khalid zocht ons op via onze Light of the World pagina en raakte in gesprek met nazorger Samir. Khalid vertelde dat Jezus drie keer aan hem was verschenen in een droom, maar dat hij het moeilijk vond om zijn islamitische geloof te verlaten, ook al voelde hij zich geroepen door Jezus. Samir en Khalid waren een poosje met elkaar in gesprek over het christelijke geloof, toen hij besloot toe te geven aan zijn verlangen om zich aan Jezus over te geven. Samir en Khalid baden samen. Ook vroeg Khalid ons nazorgteam om met hem in contact te blijven op zijn geloofsreis. Nu lezen we de bijbel met hem en helpen we hem te begrijpen wat het betekent om een volgeling van Jezus Christus te zijn.



Via onze Licht van de Wereld social media ministry postten we dit jaar tot en met september gemiddeld 1 fotopost per dag en 3-4 video posts per week. In die 9 maanden hadden we contact met ongeveer 170.000 mensen en gingen we in gesprek met bijna 65.000 mensen, met 10.000 van hen waren dat langer durende, persoonlijke gesprekken. We stuurden op verzoek zo'n 4.000 bijbels/bijbelgedeeltes en christelijke artikelen in het Arabisch. Meer dan 2.000 keer konden onze nazorgers het evangelie uitleggen aan mensen die vragen stelden. En 13 mensen gaven aan daadwerkelijk volgeling van Christus te willen worden. Daarnaast werden de diverse video's via Facebook en Youtube zo'n driekwart miljoen keer bekeken. Ook via SoundCloud en TikTok haken duizenden aan bij de boodschap die we delen.

Elk jaar bereidt ons team een plan voor met thema's voor het hele jaar op Light of the World. Thema's zijn deels gebaseerd op het kerkelijk jaar, zoals Pasen en Kerst en deels op de belangrijkste onderwerpen die naar voren komen in het contact met mensen die reageren. Wat speelt er in hun leven, wat zijn overkoepelende thema's waarover veel vragen zijn, wat hebben mensen specifiek nodig?

Onze counselors zijn toegewijde Arabische christenen die gespecialiseerd zijn op diverse terreinen: onderwijs, pastoraat, apologetiek, psychologische begeleiding.

Een heel jaar Licht van de Wereld ministry kost ons ongeveer 27.000 Euro; dat is inclusief de salarissen van degenen die de posts maken, de marketing doen en de nazorgers (ongeveer 6 mensen die daar dagelijks mee bezig zijn). 2.250 Euro per maand.

Wil je meehelpen door een maandelijkse gift te geven? Als 100 nieuwsbrieflezers 22,50 per maand gaan geven, of 50 mensen 45 euro per maand, dan kunnen we die duizenden Arabieren die reageren, verder helpen!

De video-producties en TV programma's die we produceren hebben daarnaast een eigen budget waarvoor we projectvoorstellen maken en fondsen werven.



Sarah uit Egypte reageert op onze post over vergeving:
"Bid alsjeblieft voor mij, dat God mijn leven heel maakt."

Aan het woord: Samir

Dag, ik ben Samir. Ik werk sinds 2016 bij Arab Vision en ben betrokken bij de ministry Licht van de Wereld. Ik werk ideeën uit voor de Facebookpagina, maak content en upload alle social media posts en video's. Ik werk ook in de nazorg: ik reageer op de opmerkingen op de pagina, beantwoord privé-berichten en ga met mensen in gesprek.

In mijn werk word ik blij van mensen die aangeven Christus beter te willen kennen; dat is mijn belangrijkste motivatie en ik ben bereid extra tijd te steken in gesprekken met hen. Moslims vragen hoe het kan dat Jezus de zoon van God is en willen het Evangelie lezen. Een man uit Tunesië zocht contact; hij was het Nieuwe Testament aan het lezen. We waren een poos met



elkaar in gesprek en daarna kon ik hem in contact brengen met een christenvriend in Tunesië, die hem verder begeleidt. Hij wil heel graag een fysiek exemplaar van de bijbel hebben [dit is vaak zo bij moslims die geïnteresseerd zijn in het christelijke geloof: het heilige boek kan niet slechts een online boek zijn].

Er komen ook veel nieuwe gelovigen naar onze online nazorg. Zij willen groeien in geloof maar kunnen niet naar een kerk. We sturen bijbelstudiemateriaal en samen proberen we de geloofsgemeenschap (kerk) met hen te zijn. Velen worden diep gezegend door onze nazorg en de

Om veiligheidsredenen is de persoon in de foto onherkenbaar gemaakt

bijbelstudies. Sommigen hebben een visioen van Jezus gezien, anderen keken naar de Jezus-film en gingen in Hem geloven. Het is mooi om zo tot zegen te zijn van velen die verlangen naar de waarheid."

Aan het woord: Mervat

Ik ontdekte door Jesaja 54 mijn roeping voor vrouwen-ministry. Daarom ging ik een studie counseling doen, zodat ik de meisjes in vrouwen die op mijn pad komen beter kan

helpen. Ik maak content voor de pagina's die zich speciaal op Arabische vrouwen richten en ga online in gesprek met hen. De content die we bieden voorziet heel duidelijk in een behoefte van Arabische vrouwen die het moeilijk hebben, met huwelijk, ouderschap, de Arabische cultuur waarin ze zich veelal gevangen voelen:

geweld tegen vrouwen, gebrek aan vrijheid, de grote druk die op vrouwen ligt. Ik merk vaak dat God hun diepe pijn aanraakt en heelt, door onze content en de nazorg die we kunnen geven."



Om veiligheidsredenen is de persoon in de foto onherkenbaar gemaakt

Kerstgeschenk

Zending is het werk van God zelf. Hij begon er mee toen Hij de wereld schiep. Hij stuurde Israël en uiteindelijk Jezus Christus naar de volken. Kerst is een Zendingsfeest! De Heilige Geest werd gestuurd om de Kerk te versterken en de Kerk werd de wereld ingestuurd om de glorie van God in Jezus Christus te verkondigen. Zending is niet zomaar één van de vele activiteiten van de Kerk, of misschien een soort hobby van enkele individuele christenen. Het betekent deelnemen aan het werk van God zelf.

Wij nodigen je uit om deel te nemen aan het werk van Arab Vision. De programma's die we produceren en uitzenden via onze Youtube kanalen, via satelliet TV en op onze sociale media platforms, laten Arabische moslims en atheïsten kennismaken met het evangelie, en helpen Arabische christenen om te groeien in het volgen van Jezus Christus. In het afgelopen jaar voerden onze teamleden meer dan 15.000 persoonlijke gesprekken met mensen in de hele Arabische wereld. 24 Uur per dag hebben die toegang tot uitnodigende en uitdagende programma's en posts en kunnen we Gods geschenk aan ons delen.

Bid alsjeblieft voor ons werk: voor onze staf in productie, social media en nazorg en bovenal voor hen die onze Facebookpagina's en TV programma's vinden en volgen. Vraag onze digitale gebedsbrief aan door een mail te sturen naar contact@arabvision.nl.

Overweeg een Kerstgeschenk aan de Arabische wereld en geef een donatie voor ons werk.

Heel hartelijk dank dat je naast ons wilt staan om samen Gods missie te helpen uitvoeren.

Namens het hele team van Arab Vision een Kerst vol licht en zegen gewenst,

Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision

“Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.” Johannes 1:8-9 (NBV21)

”لَمْ يَكُنْ هُوَ النُّورَ، بَلْ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ. كَانَ النُّورُ الْحَقِيقِيُّ
الَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا إِلَى الْعَالَمِ.“ يوحنا ١ : ٨-٩

Top 7 landen van herkomst

1. Algerije
2. Egypt
3. Marokko
4. Tunesië
5. Jemen
6. Syrië
7. Libië / Saudi Arabië

Social Media impact in cijfers Januari - September 2022

- Reacties: 283,641
- Ontvangen persoonlijke berichten: 74.877
- Persoonlijke gesprekken: 11.071
- Bijbels en bijbelstudies verstuurd: 5.288
- Het Evangelie uitgelegd: 6.694
- Gelovige belijdenis (na gesprekken): 10
- Discipelschap(scurus) online: 118
- Pastorale begeleiding: 2.637
- Met een fysieke kerk in contact gebracht: 5
- Video's bekeken op Facebook en Youtube: 794.314
- Afleveringen beluisterd via SoundCloud: 46.542 (alleen Light van de Wereld kanaal)
- Instagram likes: 715

Fatima, uit Algerije neemt contact met ons op en vertelt: "Sinds 2019 heb ik dromen en visioenen over Jezus. Op een keer droomde ik dat ik in zee lag en bijna verdronk; ik wist niet hoe ik boven water moest blijven. Toen verscheen Jezus en zei dat ik niet bang hoefde te zijn, dat Hij bij mij was. Ik nam Jezus aan als mijn Verlosser." Onze counselor sprak met haar over de kracht van het gebed en over christen zijn thuis en op het werk. Fatima vraagt gebed voor haar kinderen.

Yasser, een moslim uit Algerije, stelt ons de vraag: "Hoe kan ik een persoonlijke relatie met God hebben?" Zo komen we in gesprek. Zijn volgende vraag is: "Wat is volgens jullie de juiste religie, islam of christendom?" Zo bespreken we de ene na de andere vraag in een respectvolle dialoog. Uiteindelijk mogen we hem de Bergrede van Jezus toesturen en het evangelie uitleggen. Yasser zit nog vol met vragen maar hij wil heel graag de waarheid vinden. We bidden voor Yasser, dat zijn ogen geopend mogen worden.



Nu in Productie

Wie zeggen *jullie* dat ik ben?

Vorig jaar produceerden we de eerste serie programma's (86 korte clips) met deze titel, gebaseerd op Jezus' vraag aan zijn discipelen in Mattheüs 16:15 en op de veelheid aan vragen die in het Nieuwe Testament aan of door Jezus worden gesteld. Op ons Youtube kanaal via onze website arabvision.org vind je enkele ondertitelde clips. Deze clips zijn uitnodigend en prikkelend om over in gesprek te gaan; velen reageerden dan ook. Onlangs filmden we 40 nieuwe clips gebaseerd op Jezus' vragen die hij in zijn gelijkenissen stelt. Deze serie wordt nu gemonteerd en daarna uitgezonden via onze social media platforms, Youtube en door onze satelliet TV uitzendpartners.

Bid je mee dat deze clips weer veel Arabische (jonge) mensen zullen aanspreken en dat zij op geloofsreis gaan met onze nazorgers? We zijn ook blij met een donatie voor dit project.

Vragen van kijkers beantwoord...

Diverse sprekers gaan in op thema's en vragen die vaak langskomen bij de nazorg. Zo sluiten de videoclips aan op de behoefte van de kijkers. Zo filmden we vorige maand meer dan 100 korte clips over apologetische kwesties (veelal over de 'grote vragen van de islam), identiteitsproblematiek bij Arabische vrouwen, bijbelstudie, psychische problematiek bij kinderen, relatie- en opvoedproblemen. Onze sprekers en onze nazorgers zijn gespecialiseerd op verschillende gebieden en vaak worden taboe-onderwerpen besproken, taboe omdat ze schaamte oproepen bij de mensen die ermee worstelen. Het is als overal in de wereld, maar in de Arabische wereld zijn allerlei issues nog veel minder bespreekbaar vanwege die schaamtecultuur.



Doneren en Nalaten

In onze nieuws- en gebedsbrieven proberen we steeds een kleine impressie te geven van de vele mensenharten en -levens die we door ons werk in beweging zetten. Dit jaar vierden we ons 25-jarig bestaan. Dat we al die 25 jaar producer konden zijn en blijven van indringende videoproducties, effectieve social media campagnes en nazorg aan duizenden in de Arabische wereld, danken we in de eerste plaats aan onze God - het is Zijn missie - en verder aan de trouwe giftgevers vooral in Nederland. Blijft u geven? Dat kan via iDEAL op onze website, via het bankrekeningnummer hieronder en via de acceptgirokaart - daarover hieronder meer.

Een paar jaar geleden ontvingen we een genereus legaat. Dit geeft ons ruimte om projecten die belangrijk zijn maar waarvoor het moeilijker is om fondsen te vinden, toch uit te voeren. Nalaten is een investering in mensenlevens, in het koninkrijk van God.

Onze oproep: overweeg een periodieke schenking en/of een nalatenschap ten behoeve van *Media for Change* in de Arabische wereld.

Elke kleine of grotere donatie helpt overigens mee om ons werk voort te blijven zetten!



En dan de acceptgirokaart...

Er is al jaren sprake van maar op 1 juni 2023 verdwijnt de acceptgirokaart als betaalmiddel definitief. Bij deze en bij de volgende nieuwsbrief (maart 2023) is hij nog bijgevoegd, daarna voorgoed verleden tijd. In de volgende nieuwsbrief vertellen we meer over de alternatieven.



Postbus 9020, 3840 GA Harderwijk
Tel. 038-2000699 contact@arabvision.nl www.arabvision.org/nl
NL52 INGB 0005037361 t.n.v. Stichting Arab Vision

Bestuur:

Dhr. P. Stoter (interim-voorzitter)
Dhr. A. Veldwijk (penningmeester)
Mw. A. Houtman (lid)



Comité van aanbeveling:

Dhr. A.F. van Grol - SDOK
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - missioloog
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer - Baptistenseminarie
Drs. E.J. van der Linde - Deputaten Diaconaat CGK

Prof. Dr. G. Noort - Nederlandse Zendingsraad
Dhr. H.H.H. Al Salahi - Evangelie & Moslims
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter Christen Unie
Dhr. M. Timmer - 3xM
Dhr. G. van der Ven - Transvision
Dhr. R. Welling - Open Doors