



Geliefde macho-mannen

Maryam: Prijswinnende korte film

Dramaserie: jonge (anti-)helden uit de bijbel

Volg Arab Vision op Facebook en Instagram

25 Jaar Arab Vision - zaadjes planten

Ik denk dat het in corona-tijd is ontstaan dat werkgevers, kerken en andere organisaties zakjes met zaadjes gingen sturen naar hun medewerkers en leden: plant zaadjes als teken van hoop en nieuw leven! Deze zonnebloem is het resultaat van zo'n zaadje, blijmoedig en hoopvol in de grond gestopt, bewaterd en bemoedigend toegesproken.

Dat deed mij denken aan 25 jaar Arab Vision en onze missie: *Media for Change*. Hoeveel duizenden, of misschien wel miljoenen zaadjes hebben we kunnen planten via onze TV-prommings, ons werk online via social media, de jaren van gesprekken en samen-oplopen met Arabieren die reageerden?

Niet alleen zaaiden we, maar er was ook regelmatig oogst: de Jemenitische vrouw die weer verder kon met haar leven na gesprekken en/of gebeden, de Tunesische imam die tot geloof kwam met zijn hele gezin, de Egyptische studente die besloot haar moeder te vergeven na een traumatische jeugd. Zomaar drie 'boegbeelden' die staan voor een wolk van getuigen: Arabische mannen, vrouwen, tieners die op tal van verschillende manieren geraakt werden door het Evangelie van Jezus Christus via TV en andere media.

Er was ook de nodige strijd en er waren tijden dat we onszelf terugvonden in een dorre woestijn van moeite, financiële tekorten, ziekte en ontmoediging. Maar 'tot hier heeft de Heer ons geholpen' en we hebben tot hier veel vrucht gezien.

Blijft u bidden voor onze mensen, onze missie, voor hen die aangesproken worden en met ons in gesprek gaan? Voor al diegenen die Jezus Christus zijn gaan volgen onze steun en bemoediging zo hard nodig hebben?

En: komt u naar onze jubileumviering op vrijdag 7 oktober a.s.? Stuur even een mailtje naar contact@arabvision.nl voor meer details hierover. Van harte welkom!



Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision

◆ Geliefde macho-mannen

Wie ons werk al wat langer volgt, weet dat Arab Vision veel video's heeft geproduceerd om aandacht te vragen voor de vaak schrijnende positie en de rechten van Arabische vrouwen.

In veel Arabische samenlevingen zit niet alleen de vrouw maar ook de man vast in een rollen- en verwachtingspatroon dat lastig te doorbreken is. Rollen en gedrag als resultaat van cultuur en lange tradities, van manieren van opvoeden en onderwijs...

Veel mannen in het Midden-Oosten voelen zich waardeloos of niet gewaardeerd. Hen is geleerd om emoties weg te stoppen en met harde hand hun werk te doen, hun gezin te leiden, om maar respect af te dwingen. De video's die we gaan produceren laten hen een andere, gezondere manier van leven zien, met het uitgangspunt dat zij geliefde kinderen zijn van God de Vader. Door het besef onvoorwaardelijk geliefd te zijn en de eigenwaarde niet te hoeven vinden in macho- en machtsvertoon, komt er ruimte om zelf ook zo met anderen om te gaan.

We willen niet alleen bewustzijn creëren maar we willen Arabische mannen daadwerkelijk handvatten bieden om rollen in maatschappij, gezin en kerk te vervullen, gebaseerd op bijbelse principes. Onderwerpen als

- omgaan met autoriteit en macht;
- zelfbewustzijn en zelfvertrouwen;
- de rol van de man in het huwelijk en van vader in het gezin;
- omgaan met seksualiteit op een gezonde manier;
- beelddrager zijn van God,

zullen besproken worden in een serie korte videoclippen, geschikt om online, via social media, in gesprek te gaan.

Geven voor dit project? Scan de QR code op pagina 8.



Een achtergrondverhaal

Youssef heeft lange tijd in de Golf gewerkt om geld te verdienen voor zijn gezin. Tijdens de corona-crisis keert hij terug naar huis en ontdekt dat zijn vrouw al lange tijd hun zoon aanmoedigt om hun dochter te slaan en te mishandelen. Hij is geschokt en bespreekt het met zijn vrouw: "Dit is toch onacceptabel, op deze manier leert onze dochter dat het normaal is om mishandeld en geslagen te worden en zal ze het later in haar huwelijk ook accepteren als iets wat erbij hoort."

Hoewel Youssef zich erg schaamt voor wat er in zijn gezin gebeurt, deelt hij zijn verhaal en zijn noodkreet: 'hoe kan ik leren om te gaan met familieproblemen?'

Prijswinnende korte film

"Ontroerende film met een belangrijke boodschap: de vreugde van het geven vanuit je hart"

Maryam is de 8-jarige dochter uit een arm portiersgezin. Zo'n gezin woont vaak in een kleine ruimte onderin het gebouw waar de vader portier is. Maryam is een christelijk meisje dat trouw naar zondagschool gaat. Daar hoort ze op een dag dat er in Soedan nog veel armere kinderen zijn en wordt de zondagschoolgroep uitgedaagd om hen te helpen. Maryam spaart het weinige dat ze af en toe krijgt om iets lekkers te kopen en ze gaat klusjes doen voor de bewoners uit het gebouw. Helaas voor Maryam gaat een oom trouwen en Maryam's moeder dringt er bij haar op aan het gespaarde geld te geven voor een nieuwe jurk voor de bruiloft. Maar Maryam wil geen nieuwe jurk, ze moet die arme kinderen helpen! Dan gebeurt er een klein wonderdje vlak voor de bruiloft... kijk op ons Youtube kanaal via arabvision.org (Mariam, the bawab's daughter) hoe het afloopt.... De korte film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, is eenvoudig en ontroerend en won in mei van dit jaar prijzen voor beste scriptschrijver, beste regisseur en beste acteur (Maryam!) tijdens een filmfestival in Alexandrië, Egypte.



Hier enkele van de kritieken:

"Belangrijke film, die nog lang vertoond zal worden."

"Film van hoge kwaliteit, in script, beeld en regie."

"Het heeft alle kenmerken van een krachtige korte film."

"Ontroerende film met een belangrijke boodschap: de vreugde van het geven vanuit je hart."

"Speciaal hulde van het Festival Comité aan de jonge actrice die Maryam speelt!"



Dramaserie: jonge (anti-)helden uit de bijbel

We hebben er al vaker over geschreven, ons project *Youth hold the key*. Dat de God van de bijbel gelooft in de jeugd laat Arab Vision zien in deze drama-serie in 26 afleveringen. Welke boodschap en uitdaging hebben jonge mensen als Jozef, Ruth, Jeremia, Daniël en Maria voor jongeren van nu?

De serie programma's over jonge (anti-)helden in de bijbel is gefilmd in het voorjaar van 2022. Het was een hele puzzel: uitstel vanwege de corona-crisis, een race tegen de klok om de zomerhitte voor te zijn: buiten filmen kan in het Midden-Oosten nauwelijks in hartje zomer..



Uiteindelijk moest er toch nog een filmdag in augustus worden gepland. Dat betekende vanaf 2 uur 's nachts de set bouwen en om 6 uur 's ochtends beginnen met filmen. Een enorme uitdaging, want acteurs, figuranten, paarden, verteller, crew, iedereen en alles moest op tijd (klaar) zijn en alles moest kloppen. Producer Samir, die al zo'n 23 jaar werkt voor Arab Vision, heeft vaker met dit bijtje gehakt, maar vraagt in zulke situaties altijd om extra gebed; hij weet zich afhankelijk van God.

Op onze website arabvision.org is een ondertitelde trailer te vinden van *Youth hold the Key*. Tot het eind van het jaar wordt er gewerkt aan het monteren van deze serie zodat TV-uitzending en uitzending via social media en op ons Youtube kanaal begin 2023 van start kan gaan. Bid je mee voor dit laatste deel van de productie?

Uit ons nazorgteam

"Yasser is in gesprek met mij. Hij is 36 jaar, Algerijns en moslim. Hij neemt God heel serieus en vraagt hoe ik een persoonlijke relatie met God kan hebben. Ik vertel hem over mijn eigen relatie met God en dan wil hij weten wat de juiste religie is, islam of christendom.

We praten over zijn vragen over de bijbel, of het waar is dat Mohammed in de bijbel wordt genoemd, hij is oprecht geïnteresseerd. Ik leg hem bijbelteksten uit die spreken over Christus en over Gods Geest. We praten veel en sturen hem de tekst van de Bergrede. Ik vertel hem over Jezus Christus, zijn unieke persoonlijkheid en zijn verlossingswerk. We delen links naar meer bijbeluitleg. Yasser zit vol vragen en wil heel graag overtuigd worden van wat waarheid is. Ik blijf met hem in gesprek en bid dat de Heer zijn ogen zal openen om het licht te zien. Bidden jullie mee?"

"Haidar is een moslim uit Libië. Hij volgt onze pagina *Light of the World* en reageert op de inhoud, die hij interessant vindt. Hij schrijft dat hij meer over God wil weten en over de weg naar verlossing. Ik praat met hem over Christus en over zijn verlossing voor alle mensen. Ik leg hem uit wat de stappen zijn om Christus te aanvaarden in zijn hart. Haidar reageert positief op wat ik hem vertel maar heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging om daadwerkelijk een volgende stap te zetten. We bidden dat God het zaadje dat geplant is gebruikt en dat Haidars aandacht opnieuw getrokken zal worden en we ons gesprek voort kunnen zetten."

"Farid is een jonge Egyptische moslim, 30 jaar oud. Hij begon met ons te praten toen hij berichten over verdraagzaamheid zag op onze pagina. Het thema sprak hem aan en we gingen erover in gesprek. Ook stuurden we hem links naar YouTube-video's over het onderwerp. Hij vertelde ons dat hij bekend was met enkele christelijke liederen en we stuurden hem meer liederen, delen van het evangelie van Johannes en de Jezus-film. Hij was zo onder de indruk van de grootheid van Christus, de barmhartigheid en verdraagzaamheid, het thema wat hem zo aansprak, dat hij besloot te bidden en Jezus in zijn leven aan te nemen.

Dit was voor ons als team enorm bemoedigend. We namen contact op met een voorganger bij Farid in de buurt om hem persoonlijk te ontmoeten en verder in gesprek te gaan. Na een poosje schreef Farid ons weer om te bedanken voor ons nazorgwerk; de gesprekken hadden voor hem de weg vrijgemaakt om het licht te vinden, zoals hij het zelf omschreef.

We bidden dat de Heer hem zal sterken in het geloof en dat hij zal groeien in de kennis van Jezus Christus. Hij wil nog steeds dat we een online relatie met hem onderhouden, dus we zullen dit blijven doen om hem aan te moedigen en hem te helpen dieper te groeien in zijn nieuw gevonden geloof."

"We zijn in gesprek met een Syrische man die in Europa woont. Hij heeft huwelijksproblemen en vraagt om gebed. Door onze gesprekken groeit zijn verlangen om Jezus persoonlijk te kennen; hoewel hij een christelijke achtergrond heeft, kent hij God alleen van een afstand. Als hij bidt om dromen en visioenen en er niets gebeurt, raakt hij boos en teleurgesteld. Maar op een dag als hij met zijn kinderen in het bos wandelt, ontmoet hij toevallig (toevallig?) een groep biddende mensen. Hij deelt zijn zorgen met hen, ze bidden voor hem en hij ervaart vrede. We blijven met hem in contact."

Nu in productie

Katameros

Een hoofddoel van Arab Vision is om de Kerk in de Arabische wereld te helpen versterken en te bemoedigen. Een van de grootste en oudste kerken is de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Egypte. Al jaren werken we samen met deze Kerk. 2 Jaar geleden produceerden we een serie video's voor een soort alfacursus voor Kopten, die ook in Nederland is gebruikt voor werk onder Arabisch-talige vluchtelingen.

Nu zijn we bezig met de productie van 365 overdenkingen door bisschop Thomas van Qussia, gebaseerd op de liturgische kalender van de Koptisch-Orthodoxe Kerk. Met zijn onderwijs gekenmerkt door 'Christus in het middelpunt' spreekt de bevoegde bisschop niet alleen de Kopten van de eigen kerk aan maar ook protestanten en niet-gelovigen. Onze grootste uitdaging in dit project is het vinden van tijd in de agenda van bisschop Thomas. 60 van de 365 korte clips zijn gefilmd in 2 dagen.

Tijdens dit project worden jonge Koptische christenen getraind 'on the job', om in media aan het werk te kunnen.

Helpt u weer mee?

Voor project Katameros hebben we 45 euro per aflevering nodig, voor productie en (social media) uitzending. Sponsor 1 of meer afleveringen!

Geef via de iDEAL-knop op onze website arabvision.org , scan de QR code of gebruik de bankgegevens op pagina 8.

Het onderwijs van Jezus is geweldig.

Hamid, een jonge moslim uit Jemen die in gesprek is met ons nazorgteam.

Volg Arab Vision op Facebook en Instagram

Sinds kort werkt freelancer Chris voor ons en hij gaat het werk van Arab Vision prominent op Facebook en Instagram presenteren. Zoek op Arab Vision, like en deel de pagina - zo help je ons om meer bekendheid te geven aan onze ministry!



Ook zijn we benieuwd naar je feedback op onze social media posts: die kun je natuurlijk kwijt op Facebook en Instagram, maar je helpt ons ook door een mailtje te sturen naar socialmedia@arabvision.nl en je reacties en adviezen te delen.



Postbus 9020, 3840 GA Harderwijk
Tel. 038-2000699 contact@arabvision.nl www.arabvision.org/nl
NL52 INGB 0005037361 t.n.v. Stichting Arab Vision

Bestuur:

Dhr. A.J. Klomp (voorzitter)
Dhr. A. Veldwijk (penningmeester)
Mw. A. Houtman
Dhr. P. Stoter



Comité van aanbeveling:

Dhr. A.F. van Grol - SDOK
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - missioloog
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie
Drs. E.J. van der Linde – Deputaten Diaconaat CGK
Prof. Dr. G. Noort - Nederlandse Zendingsraad

Dhr. H.H.H. Al Salahi – Evangelie & Moslims
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter Christen Unie
Dhr. M. Timmer - 3xM
Dhr. G. van der Ven - Transvision
Ds. M. de Vries - Martyrikerk Bedum
Dhr. R. Welling - Open Doors