



**Waarom Libië? Project Marcus**

**Nu in productie: Arabische vrouwen in het hart van de Vader. En meer...**

**Toerusting Algerijnse christenen: Houd het lichaam van Christus gezond!**

## Waarom Libië?

Waarvan kennen we Libië ook alweer in de bijbel? Van Simon van Cyrene die Jezus' kruis droeg. Marcus 15:21 schrijft: *"En zij dwongen een voorbijganger, een zekere Simon van Cyrene die van het veld kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen."* Markus noemt hem de vader van Alexander en Rufus die dus aan zijn lezers meer of minder bekend moeten geweest zijn; dezelfde Rufus die door Paulus genoemd wordt in Romeinen 16:13, waar Paulus schrijft *"Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer, ..?"*

Onder de vertegenwoordigers van veel verschillende bevolkingsgroepen die in Handelingen 2 genoemd worden, zijn er die uit 'Cyrene in Libië' afkomstig zijn.

De moeder van Marcus, Maria, en Marcus zelf worden in één adem genoemd met het vroege christendom in Libië: Marcus, de apostel die naar zowel Egypte als Libië trok om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken.

Het gedachtengoed van grote namen uit de vroege kerkgeschiedenis, zoals Origenes, Augustinus en Athanasius, schoot allereerst wortel in Egypte en Libië, en verderop in Noord-Afrika. In de eerste vijf eeuwen van het christendom werd deze regio gekenmerkt door christelijk leiderschap, waaraan wij in Europa veel te danken hebben. Toen 'wij in Europa' nog niets wisten van schriftuitleg en bijbelse ethiek, waren Leptis en Cyrene bekend als steden waar men zich daar al wel mee bezighield.

Na een eeuw van Arabische overheersing, waren er helaas niet veel christenen meer over in Libië en nu, eeuwen later, zijn we bijna vergeten dat wij christenen in Europa het o.a. aan Libië te danken hebben dat we geloven wat we geloven.



Sabratha,  
met christelijke overblijfselen

## Project Marcus

Toch zijn er nu, in de 21e eeuw, nog steeds christenen in Libië. Weinig, en ze hebben het moeilijk, maar de Libische kerk groeit. Met Project Marcus wil Arab Vision de christelijke wortels van Libië laten zien: zowel christenen als moslims hebben vaak geen idee dat het land waarin ze wonen zo'n bloeiende christelijke gemeenschap is geweest. Het hele land is nog vol van - grotendeels onontdekte - overblijfselen van deze vroege kerk.

Marcus zelf gaat in 6 korte programma's vertellen hoe hij het evangelie naar Libië bracht, en hoe zich dat verder verspreidde over Noord-Afrika. Daarna vertellen 21e-eeuwse Libische christenen over hun geloof nu. Zo gaan Libiërs (opnieuw) kennis maken met het eeuwenoude geloof in hun eigen land. Via de programma's op social media platforms als Facebook, Instagram en YouTube bereiken we mensen in Libië en gaan we met hen in gesprek. Ook verwachten we dat Project Marcus zal worden uitgezonden door onze satelliet TV partners.

Project Marcus is het jubileumproject van Arab Vision in 2022. Wil je meer over het project weten, mail dan even naar [contact@arabvision.nl](mailto:contact@arabvision.nl). Wil je financieel bijdragen aan de productie van Project Marcus, kijk dan even op pagina 7 voor de gegevens.



Cyrene

## Vrede

Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent

~ Filippienzen 4:7 (Het Boek)

Vrede, in een wereld waar op zoveel plaatsen de vrede ver te zoeken is. De oorlog in Oekraïne is hopelijk voorbij als u dit leest, maar in volle gang terwijl ik dit schrijf. Een bijna vergeten oorlog in Jemen die al 7 jaar duurt en waarbij miljoenen kinderen, vrouwen en mannen op het randje van de hongerdood zweven. Een oorlog in Syrië die tussen 2011 en 2021 driehonderdvijftigduizend doden heeft gekost... Myanmar

Vrede is niet slechts de afwezigheid van oorlog. Het bijbels-Hebreeuwse *shalom* betekent zoveel meer dan dat: een heelheid, een goede gezondheid van lichaam en geest.

Arab Vision helpt mee de vrede die ons menselijk besef te boven gaat uit te delen aan mensen die vrede zoeken, de vrede die te vinden is in Jezus Christus.

Via ons werk 'Media for Change' hebben we oog voor en bereiken we Arabisch- en Berbertaligen in de hele Arabische wereld. In de komende jaren willen we speciaal aandacht hebben voor **Libië, Saoedi-Arabië, Algerije en Jemen**, om verschillende redenen. In deze nieuwsbrief speciaal aandacht voor Libië en Algerije.

Ons project voor Libië, zie pagina 2 en 3, is dit jaar ons **jubileumproject**. Arab Vision bestaat dit jaar 25 jaar! Vijftwintig jaar al produceren we TV programma's, die door miljoenen Arabieren bekeken werden, vijftwintig jaar lang verleenden we nazorg aan mensen die reageerden op de inhoud van onze programma's. Vijftwintig jaar hielpen we mensen op allerlei manier op hun levensreis; mensen werden volgelingen van Jezus, mensen werden geholpen, er werd naar hen geluisterd, voor hen gebeden..

Dank aan u allen die onze roeping en missie mogelijk maken. En een oproep: word ook partner van Arab Vision, of geef een speciale jubileumdonatie voor onze projecten in Libië en Algerije!

Shalom - Salaam!



Inge Verhoef-Postma  
directeur Arab Vision

## Veel (bijna) in productie en op TV en sociale media!

*En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?*

89 videoclips waarin begenadigd bijbelleraar Youssef ingewikkelde vragen uit het Nieuwe Testament behandelt - na vertraging door ziekte nu afgerond en binnenkort op TV, Facebook, Instagram en YouTube.

*Namen en eigenschappen van God*

103 videoclips door pastor Ezzat. Binnenkort op TV, Facebook, Instagram en YouTube

*De jeugd heeft de toekomst*

Dramaserie van 13 afleveringen over jonge (anti)helden uit de bijbel. God gebruikt(e) jongeren: een bemoediging en aanmoediging voor Arabische jongeren die het moeilijk hebben met hun identiteit (in Christus). Filmen moet klaar zijn voordat de zomerhitte begint in het Midden-Oosten.

*Vrouwen in het hart van de Vader*

Op basis van veelal schrijnende verhalen die vrouwen deelden met onze nazorgers, een serie programma's over Gods zorg (ook) voor Arabische vrouwen. De serie wordt in april gefilmd.

*Bijbelteksten in Saoedi-Arabisch*

Bemoedigende, uitnodigende woorden uit de bijbel, ingesproken door een Saoedische vrouw, in de eigen, Saoedische versie van het Arabisch.

*De reis*

15 programma's in dialoog en discussie tussen een taxichauffeur en zijn passagier, over thema's als Jezus' incarnatie, Zijn vergeving en barmhartigheid, vreugde, hoop en zegen. De dialogen worden afgewisseld met Arabische liederen. Op Facebook, Instagram en YouTube en binnenkort op TV.

*Versterk de vervolgte kerk in Kabylie (Algerije)*

12 Programma's om de aangevallen en verzwakte kerk in Kabylie op te bouwen en gelovigen toe te rusten, door Abdelkader, een in Nederland wonende Kabyle broeder. De serie wordt in april gefilmd.

**Deze nieuwsbrief in het vervolg digitaal ontvangen? Dan kun je met 1 klik (in het Engels) ondertitelde voorbeelden van onze programma's bekijken! Stuur een mail naar [contact@arabvision.nl](mailto:contact@arabvision.nl) als je dit wilt.**





### Houd het lichaam van Christus gezond!

Leiderschapstraining voor de kerk in Kabilië

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we al over onze social media ministry speciaal voor Kabyle-sprekende Algerijnen en noemden we Abdelkader die een enorme passie heeft met zijn volk in gesprek te zijn over het evangelie, en met bezorgdheid ziet hoe de ene kerk na de andere in Algerije en specifiek in Kabilië door de overheid wordt gesloten. Door corona en het gebrek aan kerkgebouwen om samen te komen, is het moeilijk de christelijke gemeenschap vast te houden. Veel gelovigen denken 'de kerk' ook niet nodig te hebben, maar hierdoor krijgen veelal pas tot geloof gekomen christenen nauwelijks onderwijs en geestelijk voedsel.

Abdelkader herontdekte de eerste Korinthebrief onlangs tijdens zijn reis naar Algerije. Hij voelt zich nu sterk geroepen om thema's die hierin aan de orde komen en die van wezenlijk belang zijn voor het geestelijk welzijn van Gods gemeente - het lichaam van Christus - in een serie programma's te behandelen. Onderwerpen als 'de agapè-liefde', 'het karakter van werkers in de kerk', 'man-vrouw relaties', 'de collecte', 'gaven van de Geest' gaat hij bespreken in 12 programma's van ongeveer 10 minuten voor TV- en YouTube uitzending. Korte clips uit deze programma's worden ingezet op Facebook om mensen uit te nodigen in gesprek te gaan.

Wil je helpen christenen in Algerije toe te rusten? Kijk op pagina 7 wat we nodig hebben voor dit project.

## Word partner van Arab Vision

### ◆ Bid

In de maand april is het Ramadan; dan vasten moslims en richten zij zich sterker op Allah. Vaak openbaart Jezus zich juist tijdens deze periode zich aan mensen die waarheid en vrede zoeken. Bid dat dit ook deze Ramadan weer gebeurt.

Onze Jemenitische medewerker zit sinds december gevangen in een land in het Midden-Oosten, waar hij als vluchteling kwam, als weduwnaar met zijn 4 kinderen. Vorig jaar is hij opnieuw getrouwd en zijn vrouw is vorige maand bevallen van een zoon. Zij mag hem 1x per maand bezoeken. Er is nog geen zicht op een proces en een eerlijk proces verwachten wij niet. Bid voor deze situatie. We hebben tijdelijk onze Facebook pagina voor Jemen op onzichtbaar gezet vanwege de risico's voor de rest van het team. Dit is jammer want er wordt veel gereageerd op deze pagina door Jemenieten.

Bid voor ons productieteam, voor de TV uitzendingen, de inzet van de programma's op sociale media en voor ons nazorgteam; voor wijsheid, creativiteit en voor geloof in verandering in mensenlevens.

Dank voor 25 jaar Arab Vision!

**Vraag onze email gebedsbrief aan die wij 1x per 2 maanden rondsturen met meer gebeds- en dankpunten.**

### ◆ Geef eenmalig

Jubileumproject Marcus, voor Libië - nodig 500 euro per aflevering  
Toerusting Algerijnse christenen - nodig 200 euro per aflevering

### ◆ Geef doorlopend - maandelijks of jaarlijks

Voor nazorg  
Voor social media ministry voor Arabische vrouwen  
Voor social media ministry voor Arabische jongeren  
Voor ons algemene werk (ingezet waar meest nodig)

◆ Geef via iDEAL op onze website [www.arabvision.org/nl](http://www.arabvision.org/nl) of maak een gift over via rekening NL52INGB0005037361.

## Dankbaar

**Met dankbaarheid kijken wij terug op 2021. Uiteindelijk weten we natuurlijk niet precies wat er allemaal veranderde in mensenlevens, waaraan wij een steentje hebben kunnen bijdragen. Wat we wel weten is dat...**

**64 personen ons hebben verteld volgelingen van Christus te zijn geworden, na intensief contact met ons nazorgteam- ongeveer 5 per maand!**

**We ruim 9500 bijbels, artikelen en boeken over het christelijke geloof stuurden naar mensen die aangaven Christus (beter) te willen kennen.**

**Zahir zich in het geheim tot het christendom bekeerde. Hij vertelde ons dat hij voor zijn leven vreest en zijn land, Jemen wil verlaten. We steunen hem en bidden met hem mee.**

**Maryam, studente, 20 jaar, meteen na de eerste kennismaking vroeg: "Vertel me meer over de Jezus in de bijbel." Intussen bestuderen we samen teksten uit het Nieuwe Testament.**



Postbus 9020, 3840 GA Harderwijk  
Tel. 038-2000699 contact@arabvision.nl www.arabvision.org/nl  
NL52 INGB 0005037361 t.n.v. Stichting Arab Vision

### Bestuur:

Dhr. A.J. Klomp (voorzitter)  
Dhr. A. Veldwijk (penningmeester)  
Mw. A. Houtman  
Dhr. P. Stoter



### Comité van aanbeveling:

Dhr. A.F. van Grol - SDOK  
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten  
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - missioloog  
Dhr. C.A. de Leede - Interserve  
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie  
Drs. E.J. van der Linde – Deputaten Diaconaat CGK  
Prof. Dr. G. Noort - Nederlandse Zendingsraad

Dhr. H.H.H. Al Salahi – Evangelie & Moslims  
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter Christen Unie  
Dhr. M. Timmer - 3xM  
Dhr. G. van der Ven - Transvision  
Ds. M. de Vries - Martyrikerk Bedum  
Dhr. R. Welling - Open Doors