



**Te jong voor God?**

**Slapeloze nachten...**

**Geef hun een stem!**

## Te jong voor God?

Een van onze nieuwste producties is een serie over jonge mensen in de Bijbel. We willen dat zij rolmodellen worden voor de jeugd van vandaag, in het bijzonder voor hen die worstelen met hun identiteit, rol in de samenleving en hun plaats in de kerk.

Elke aflevering begint met een korte sketch, bijvoorbeeld over Jozef die alles verloor en in de gevangenis terecht kwam, of Samuël, die toegewijd was aan God en door Hem werd geroepen. Een ander voorbeeld is het dienstmeisje van Naäman die het lef had om het goede nieuws te delen met haar baas, hoewel ze de mogelijke consequenties niet kon overzien.

Het tweede deel gaat over b.v. een hedendaagse 'Jozef', die worstelt met angst en onzekerheid. Het derde deel gaat over de lessen die we kunnen leren van de persoon uit de Bijbel en hoe we die kunnen toepassen in het leven van elke dag.

Deze clips zullen op onze Facebook pagina voor jongeren worden gebruikt en we gaan een speciale social media campagne houden, om de jeugd in de Arabische wereld uit te dagen om het gesprek aan te gaan over deze jonge mensen uit de Bijbel en hoe zij rolmodellen kunnen zijn voor hen.



**Wij hebben €250 per aflevering nodig voor productie en eenzelfde bedrag voor de Facebook campagne en ons follow-up team. Draagt u bij aan dit project?**

## Het werk gaat door...

Covid-19 beheerst al maanden lang het nieuws. Hoewel er in Nederland al veel regels zijn versoepeld, zien we in andere landen nog steeds een toename van besmettingen.

Wat er in de Arabische wereld gebeurt, is niet altijd even duidelijk. Door armoede in de regio is het voor veel mensen onmogelijk om getest of behandeld te worden. Goede medische voorzieningen zijn lang niet overal aanwezig of in voldoende mate, en landen als Syrië, Libië en Jemen worden ook nog geteisterd door oorlog en conflicten. In de wat stabielere landen krijgen we niet altijd een duidelijk beeld van de situatie omdat de cijfers die naar buiten worden gebracht niet erg betrouwbaar lijken.

Ons team in het Midden-Oosten is grotendeels in staat geweest om door te gaan met het werk. Het productie team wordt wel beperkt in hun bewegingen. Soms moet het filmen in een studio gebeuren in plaats van op locatie, wat meer creativiteit vraagt van ons team. De meesten van hen werken vanuit huis; enkelen mogen op kantoor werken, wat essentieel is voor degenen die monteren. Het follow-up team werkt altijd al online. Hun wekelijkse team meeting is nu via Zoom.



Inge Verhoef-Postma  
directeur Arab Vision

De druk die is ontstaan door de lock down heeft wel gezorgd voor een toenemend aantal contacten op social media. Veel mensen voelen zich angstig, terneergeslagen en onzeker over de toekomst. Ze waarderen een luisterend oor en we proberen hen bij te staan met advies en hulp waar nodig.

Als team stellen we uw gebed zeer op prijs. Het productie team heeft veel flexibiliteit en creativiteit nodig om de programma's te kunnen maken en het follow-up team heeft energie en bemoediging nodig om zelf een zegen te kunnen zijn voor allen die contact met hen opnemen.

Dank dat u ons wilt steunen, ook in deze tijd!

Ons follow-up team heeft het heel druk. Hier volgen wat verhalen en citaten van mensen uit de hele Arabische wereld die onlangs op social media contact hadden met ons team.

### Ik ben bang dat God mij niet zal vergeven...

“Toen je met me sprak over Jezus die onze zonden heeft gedragen, ervoer ik een grote vrede. Ik voel me altijd schuldig over mijn zonden, zelfs als ik bid. Ik ben bang dat God mij niet zal vergeven. Wil je mij alsjeblieft een bijbel sturen en me helpen om die te begrijpen? Dank je.” – Umm Laila



### Ik voel me gevangen...

“Ik zou graag christen willen worden. Ik voel me gevangen in alle regels van onze godsdienst. Kun je mij alsjeblieft informatie sturen over het leven van Jezus?” - Abdullah, Tsjaad

### Nu weet ik dat God dichtbij is...

“Ik heb net de cursus over het leven van Jezus afgerond. Het raakte me dat God dichtbij is en dat de deur naar vergeving en berouw open is. Ik zou graag naar een kerk gaan. Kunnen jullie me helpen om een kerk te vinden in mijn land?” - Zahma

## Angst voor de dood...

"Bedankt dat je de tijd nam om met mij te praten. Ik voel me nu wat meer ontspannen. De angst voor de dood en voor ziekte is minder geworden. Blijf alsjeblieft voor me bidden."- Alya



## Ik ben niet alleen...

Marwa is 29 en ze woont in Noord-Afrika. Ze nam contact met ons op via een van onze Facebook pagina's. Marwa werkte eerst als onderwijzeres, maar is haar baan onlangs kwijtgeraakt. Ze voelde zich leeg, alleen en terneergeslagen, zonder kansen, relaties en doel in het leven. Ze zei dat zij ook haar geloof in God was verloren en geen hoop meer had.

Wij konden haar bemoedigen, hebben met haar over het verleden gepraat en zij kwam tot de conclusie dat er hoop is. Langzamerhand is ze haar problemen aan gaan pakken, wetend dat ze niet alleen was. Nu is ze begonnen om haar dromen waar te maken. We houden nog steeds contact met haar.

## Gehecht aan Jezus...

Abdullah woont in Noord-Afrika en hij heeft zijn leven toegewijd aan Jezus Christus. Toen hij zijn verhaal vertelde aan een van zijn neven, werd zijn hart ook veranderd. Hij deelt nu de boodschap van het Evangelie met veel mensen en wil graag verder sturen aan een theologische opleiding. We hebben hem online bijbelstudie materiaal gestuurd.

## Media for Change

### Bekijk de eerste vier afleveringen van het *Heritage Project*

Het *Heritage Project* is een docudrama over de wortels van het christelijk geloof in Noord-Afrika, een gezamenlijk project met International Media Ministries. Wij willen deze serie heel graag beschikbaar stellen in de talen van Noord-Afrika, om de mensen te laten zien dat de vroege Noord-Afrikaanse kerk een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het christendom. In juli wordt de eerste serie geproduceerd met een Franse presentator, en voorbereidingen worden getroffen om de serie in het Marokkaans Arabisch (Darija) te produceren.

De eerste vier afleveringen in het Engels kunt u [hier](#) bekijken.



### *Baby aan Boord*

We hebben negen afleveringen geproduceerd over zwangerschap, de feiten en de praatjes. De serie geeft duidelijke informatie over hoe je op een gezonde manier van deze speciale tijd kunt genieten. SAT-7 gaat de serie uitzenden.



Het was niet voor het eerst dat freelancers die met ons werkten het volgende opmerkten: *“Niemand heeft ooit over deze dingen gepraat. Niemand durft het aan om deze traditionele opvattingen (lees: misvattingen) aan de kaak te stellen.”*

*“Ik heb zoveel geleerd van deze productie dat ik eigenlijk niet betaald hoeft te worden. Mijn tarief bestaat uit de lessen die ik heb geleerd!”*

De eerste aflevering is ondertiteld. U kunt deze [hier](#) bekijken.

### *Help, mijn kind zegt dat hij atheïst is...*

Een serie van 13 afleveringen waarin jonge mensen praten over de twijfels omtrent hun geloof in de open sfeer van een gezinsgesprek. Clips staan al op social media en worden binnenkort ook op SAT-7 uitgezonden. Bekijk [hier](#) een ondertitelde aflevering.



## Maaki (God is met je)

Maaki is een serie van 13 afleveringen over de levens van vluchtelingvrouwen. De serie is gefilmd in het Midden-Oosten en in Europa en zal binnenkort op satelliet TV worden uitgezonden. Voor enkele afleveringen die we in Jordanië hadden gefilmd, kregen we toch geen toestemming om ze uit te zenden of op social media te gebruiken. Uiteindelijk gaven de echtgenoten of de vrouwen zelf aan dat ze het toch te gevaarlijk vonden om hun verhaal op TV of online te delen.



Een ondertitelde aflevering over het leven van Azhar, wat ze beleefd heeft en hoe ze Gods trouw heeft ervaren, kan [hier](#) bekeken worden.

## Project Hoop

***“Ik ben zo bang en depressief en heb alleen nog maar slapeloze nachten.”***

Basma, onderwijzeres uit Jemen, stortte haar hart bij ons uit via een van onze Facebook pagina's. Ze is niet de enige die lijdt aan ernstige slapeloosheid en angst.

Ons follow-up team is dagelijks in gesprek met talloze mensen uit de Arabische wereld die worstelen met de psychologische, geestelijke en economische gevolgen van de coronacrisis.



Angst voor ziekte of dood, voor het verlies van geliefden, verlies van inkomen. Angst vanwege de gewelddadige sfeer in huis en de toename van huiselijk geweld. (Onze serie 'Hoop voor Morgen' helpt om hierover te praten!)

Velen zijn depressief en worstelen met gevoelens van zinloosheid. Wij kunnen een luisterend oor bieden, in gesprek gaan, meedenken en -bidden. En

we moedigen Arabische christenen aan om op te staan en te helpen in hun eigen omgeving, in een samenleving die vaak al fragiel was, en nu des te meer in tijden van toenemende druk en onzekerheid.

Arab Vision geeft en organiseert psychosociale hulp. En altijd kunnen we hoop en richting aanbieden door het Evangelie van Jezus Christus.

**Om follow-up te kunnen blijven geven en materialen te ontwikkelen die we de komende zes maanden kunnen gebruiken om mensen te ondersteunen via onze social media kanalen, is er ongeveer €10.000 nodig.**

## Geef hun een stem!

Arab Vision gebruikt media om verandering aan te wakkeren. Verandering in de harten en gedachten van mensen, en in de maatschappij. Door onze media projecten zijn we niet in staat om mensen eten te geven, hen te kleden of een dak boven het hoofd te geven, maar we geven een stem aan degenen die een zwakke stem hebben of die genegeerd worden.

We geven hen een stem door het in beeld brengen van de situaties van vrouwen, kinderen, lichamelijk en geestelijk gehandicapten, en minderheden in de Arabische samenlevingen. We tonen het onrecht dat ze wordt aangedaan en stellen mogelijkheden voor om te helpen of dingen te veranderen.

Door de jaren heen hebben we talrijke programma's geproduceerd die gaan over gezondheidsproblematiek, de rechten van het kind, problemen in huwelijk en gezin, huiselijk geweld, seksueel geweld, FGM, rechten van minderheden, enz.

De meeste van deze programma's zijn opgenomen in onze Sociale Catalogus die u [hier](#) kunt inzien.

Alle programma's zijn geproduceerd in lokale Arabische dialecten of in andere talen van de Arabische wereld. Vraag ons gerust naar de eventuele beschikbaarheid van deze programma's als u daar belangstelling voor hebt.



Arab Vision, Postbus 9020, 3840 GA Harderwijk  
Tel. 06-28268748 [contact@arabvision.nl](mailto:contact@arabvision.nl) [www.arabvision.org](http://www.arabvision.org)  
NL52 INGB 0005037361 t.n.v. Stichting Arab Vision

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie en is deelnemer van Missie Nederland.

### Bestuur:

Dhr. A.J. Klomp (voorzitter)  
Dhr. M. de Jong (penningmeester)  
Mw. A. Houtman  
Dhr. P. Stoter



### Comité van aanbeveling:

Dhr. A.F. van Grol - SDOK  
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten  
Ir. M.J. van Hulst - Partijbureau ChristenUnie  
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - missioloog  
Dhr. C.A. de Leede - Interserve  
Drs. T. van der Leer - Baptistenseminarie  
Drs. E.J. van der Linde - Deputaten Diaconaat CGK

Mr. H.P. Medema - uitgever en publicist  
Prof. Dr. G. Noort - Nederlandse Zendingsraad  
Dhr. H.H.H. Al Salahi - Evangelie & Moslims  
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter ChristenUnie  
Dhr. M. Timmer - 3xM  
Dhr. G. van der Ven - Transvision  
Ds. M. de Vries - Martyriakerk Bedum  
Dhr. R. Welling - Open Doors