



Is mijn kind een atheïst?

Rachma en Lydia

Wie telt er mee?

Baby aan Boord!

Het sterftecijfer van vrouwen rond de bevalling is onacceptabel hoog. Elke dag sterven wereldwijd ongeveer 830 vrouwen door complicaties. Wij hebben zojuist de serie *Baby aan Boord!* geproduceerd.

Twee vrouwen zitten op de achterbank van een taxi en praten over de vreugde van zwanger zijn, maar ook over bijgelovige praktijken, zorg voor je lichaam, het herkennen van signalen, etc. De serie is klaar om te worden uitgezonden en clips worden gebruikt op social media.



Help, mijn kind zegt dat hij atheïst is...



De focus in deze serie is op gezinnen met kinderen die twijfels hebben over hun geloof en ouders die geen idee hebben hoe ze om moeten gaan met deze situatie. Het doel van de programma's is om in een open atmosfeer ruimte te scheppen voor vragen en twijfels en in te gaan op de essentie van het geloof. De serie zal worden uitgezonden op satelliet TV en wordt gebruikt op social media.

Sandy Tales

Arab Vision werkt samen met Jesus.net aan de Arabische voice-over van de *Sandy Tales*: de oude bijbelverhalen verteld met zandtekeningen. Onlangs hebben we de voice-over gemaakt in Jemenitisch en Egyptisch Arabisch voor het Onze Vader en voor de Samaritaanse Vrouw en we zijn bezig met Kabyle, Algerijns Arabisch en Frans. We gaan de *Sandy Tales* gebruiken om uit te reiken naar de duizenden mensen uit de hele Arabische wereld die onze Facebook pagina's bezoeken.



Door alles heen, toonde God Zijn trouw aan mij...

Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. – Filippienzen 1:6 (NBV)

Vorige week waren wij op een netwerk conferentie voor organisaties en kerken uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en het Arabische schiereiland. We lieten onder andere twee van onze programma series zien die nu klaar zijn: *Maaki – (God) met je*, en *Help, mijn kind claimt atheïst te zijn*.

Maaki toont voornamelijk vrouwen die moesten vluchten uit Syrië en Irak en hun hartverscheurende verhaal vertellen, ingebed in een sterk getuigenis: 'door alles heen, toonde God Zijn trouw aan mij.'

De drie uitzendpartners aan wie we de series lieten zien waren er zeer over te spreken, dus nu hebben we wijsheid nodig om te beslissen wie ze het eerst gaat uitzenden en wie daarna. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over deze projecten.

In een andere vergadering toonden we enkele video's en kregen in het bijzonder complimenten voor de goede kwaliteit, zowel inhoudelijk als technisch.



Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision

We bespraken ook de mogelijkheid om *Jij en ik, het licht van de wereld* te coproduceren. We hebben al meer dan de helft van de nodige fondsen ontvangen en zien er naar uit om snel te kunnen beginnen met de productie.

Wilt u meebidden voor de mensen van ons productieteam en voor ons follow-up team. Als u meer wilt weten over onze projecten en de impact van ons werk, stuur ons dan een mail naar contact@arabvision.nl We willen ook met alle plezier naar uw kerk komen om er meer over te vertellen.

Maaki – met jou

In 2007 begonnen we met de productie van *Maaki*, een serie portretten van Christenvrouwen. Sinds dat jaar hebben we vier seizoenen van Maaki geproduceerd. We zien hoe deze programma's gebruikt worden om mensen te bemoedigen, daar de focus ligt op Gods trouw in hun situaties, en niet op een oplossing voor de problemen.

Voor dit vijfde seizoen, dat nu klaar is om uitgezonden te worden, heeft onze producer Bassem 26 vrouwen geïnterviewd uit Syrië, Irak en Egypte. Hij vertelt twee hartverscheurende verhalen aan ons. "Twee is genoeg, ik kan het niet aan om er nog meer te vertellen."

Rachma

Rachma, een moslima uit Syrië, woonde op het platteland. "Toen de oorlog uitbrak, gebeurde dat in de grote steden, ver van onze woonplaats. We zeiden: 'Jullie zijn in oorlog. Wij niet.' Maar de oorlog kwam ook naar ons toe."



Rachma was een van de vele vrouwen die verkracht werden door de ISIS strijders. Onze producer Bassem sprak drie uur lang met haar. "Wat mij zo'n pijn doet, is dat haar schoonfamilie Rachma de schuld geeft van iets waar ze absoluut niets aan kon doen."

"Halverwege het gesprek kon ik echt niet meer verder. Haar verhaal was hartverscheurend. Ze moest ook de hele tijd huilen. Ik pinkte ook een paar tranen weg. Ik besloot om te stoppen en te bidden en bad ook met haar. Daarna konden we weer verder," zegt Bassem.

"Toen we klaar waren met filmen, vroeg Rachma mij om het niet uit te zenden, omdat haar familie nog niets wist van deze situatie. In onze cultuur is verkrachting een grote schande en vaak krijgt de vrouw de schuld en wordt ze door haar familie verstoet. Rachma heeft een trauma cursus gevolgd in het land waar ze nu woont en christenen hebben haar op allerlei manieren geholpen. We zijn blij dat ze uiteindelijk wel toestemming gaf om haar verhaal te laten zien. We zijn ervan overtuigd dat veel mensen voor haar zullen bidden."

Lydia

Lydia is een christin uit Syrië. Ze woonde met haar man en twee tienerdochters dichtbij Damascus. De oorlog begon en Lydia's familie besloot om in Syrië te blijven, maar na een tijdje werd het onhoudbaar voor hen.

Hun dochters werden continu lastig gevallen op weg naar school omdat zij niet de niqab droegen. Het gezin besloot het land te verlaten, maar kon dat niet legaal doen. "In die tijd gaven zij (de Europese landen) geen visa aan Syriërs."

Lydia's man betaalde een grote som geld aan een smokkelaar en nam de gevaarlijke route overzee naar Europa. Eerst alleen, met de bedoeling dat zijn gezin hem later zou volgen. Zijn boot sloeg om en hoewel hij goed kon zwemmen is hij verdronken. Hij stierf, terwijl hij anderen die niet konden zwemmen, probeerde te redden. Lydia kreeg toestemming om naar haar mans begrafenis in Griekenland te gaan, maar hun dochters mochten niet komen.

"Ik heb een jaar lang in Griekenland gewoond en ben daarna door gegaan naar Duitsland. Dat jaar was heel moeilijk. Ik wilde teruggaan om mijn dochters op te halen, maar zij zeiden: 'Kom maar niet, moeder. Het is beter dat je in Europa bent dan in Syrië,'" vertelt Lydia. Eenmaal in Duitsland regelde ze de papieren zodat haar dochters met haar verenigd konden worden.



Met tranen in haar ogen zegt ze: "Dank u, Jezus, dat u mij in alles hebt geholpen. God is trouw. Toen ik mijn man had verloren, zei Hij dat Hij mij vrede zou geven. Ik bad God of Hij mijn geloof wilde versterken. Hij antwoordde: 'Ik zal je Vader zijn en ook je *habib*' (geliefde)"

De vergeten man



De meeste Arabische samenlevingen zijn patriarchaal, maar er verandert veel, vaak bij de vrouwen. Er kan echter alleen echt iets bereikt worden als mannen worden betrokken bij deze veranderingen.

Arab Vision bereidt een productie voor van 26 clips van elk 3 minuten, om Arabische mannen toe te rusten voor hun rol in een veranderende maatschappij, kerk en gezin. Onderwerpen zijn o.a. de rol van de man in het huwelijk en gezin, het tonen van emoties, het omgaan met gezag, de midlife crisis, seksualiteit, beeld van God in het gezin, enz.

Productie van de clips kost €6500, €250 per clip. De totale begroting voor deze productie, inclusief intensief gebruik op social media en follow-up voor een jaar is €16,100.

Kan uw kerk misschien een of meer clips sponsoren?

Jij en ik – het licht van de wereld

Hartelijk dank voor de 65%...

Op het ogenblik zijn we bezig met de productie van korte clips om op social media te gebruiken, die gaan over de principes en daden van Jezus, om ons te herinneren aan wat het betekent om het licht van de wereld te zijn. Jezus zegt dat Hij het Licht van de Wereld is, en direct daarop zegt Hij dat zijn volgelingen het licht van de wereld zijn. Maar wat betekent dat voor ons en hoe kunnen we het licht laten schijnen? Hoe kunnen we b.v. de lasten van mensen verlichten, de hongerigen voeden en zorgen voor de vreemdeling?

We zijn heel dankbaar voor de bijna €12.000 die we al hebben ontvangen voor dit project. We hebben nog €6500 nodig om de clips te produceren, campagnes te voeren op social media en te zorgen voor follow-up.



Hoe kan ik tot God bidden?

Rashid uit Algerije vroeg ons: "Hoe kan ik tot God bidden? Hoe kan Hij luisteren en mijn gebeden beantwoorden?" We vertelden hem dat God graag een relatie met ons wil, dat we Hem mogen leren kennen als onze Hemelse Vader. We kunnen elke dag tot God bidden en Hij luistert. Rashid antwoordde: "Kun je me meer vertellen over Jezus? Hoe kan ik christen worden?" We begonnen hem over Jezus te vertellen en op zijn verzoek hebben we hem een bijbel gestuurd.

Wie telt er mee?

4.396.774	Mensen die bereikt zijn via onze <i>Hoop voor Morgen</i> Facebook pagina
325.221	Pagina 'likes' voor <i>Hoop voor Morgen</i>
110.630	Aantal mensen dat met ons contact opnam op onze <i>Licht van de Wereld</i> pagina
101.825	Pagina 'likes' voor <i>Licht van de Wereld</i>
72.023	Reacties (likes, commentaar, delen) op onze <i>Hoop voor Morgen</i> pagina
40.499	Persoonlijke berichten ontvangen op onze <i>Hoop voor Morgen</i> pagina
30.279	Persoonlijke berichten ontvangen op <i>The Secret</i> pagina
988	Aantal mensen dat christelijke materialen heeft ontvangen
741	Mensen die een bijbel of bijbelgedeelte hebben ontvangen
31	Mensen die tot geloof zijn gekomen!
24	Aantal mensen dat een persoonlijk gesprek, face to face, heeft gehad

Dit zijn aantallen voor 2019 van ons follow-up team. Reacties komen uit allerlei landen van de Arabische wereld: Algerije, Marokko, Egypte, Libië, Irak, Syrië, Jordanië en enkele andere landen.

Veel wijsheid nodig...

Wilt u meebidden voor ons follow-up team als ze bezig zijn om content te maken voor onze verschillende Facebook pagina's. "We hebben veel wijsheid nodig als we contact hebben met mannen en vrouwen die pijn hebben en onder moeilijke omstandigheden leven, zowel fysiek als emotioneel," zegt de teamleider.

"We hebben wijsheid nodig om op allerlei manieren te werken, om een gezond contact te hebben met hen die we raad geven, maar niet al hun stress en problemen op onze eigen schouders te dragen en in een burn-out te raken of niet meer in staat zijn echt mee te leven."

30 dagen gebed – bestel nu de gebedsgids!

Al 28 jaar lang verenigen miljoenen christenen zich over allerlei landen, culturen en denominaties om in meer dan 23 talen te bidden voor de moslimwereld tijdens de maand Ramadan.



Het doel van de **30 dagen gebedsgids** is om de lezer te motiveren en te inspireren tot gebed. Iedere dag lees je een verhaal dat een volk uit de moslimwereld dichterbij brengt. Je leest ook specifieke gebedspunten voor dat volk.

De Nederlandse gebedsgids kan besteld worden bij <https://www.frontiers.nl/30dagen/>

De **30 dagen gebed** begint op 24 april 2020. Doet u ook mee?



Arab Vision, Postbus 9020, 3840 GA Harderwijk
Tel. 06-28268748 contact@arabvision.nl www.arabvision.org
NL52 INGB 0005037361 t.n.v. Stichting Arab Vision

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie en is deelnemer van Missie Nederland.

Bestuur:

Dhr. A.J. Klomp (voorzitter)
Dhr. M. de Jong (penningmeester)
Mw. A. Houtman
Dhr. P. Stoter



Comité van aanbeveling:

Dhr. A.F. van Grol - SDOK
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Ir. M.J. van Hulst – Partijbureau ChristenUnie
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - missioloog
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie
Drs. E.J. van der Linde – Deputaten Diaconaat CGK

Mr. H.P. Medema - uitgever en publicist
Prof. Dr. G. Noort - Nederlandse Zendingraad
Dhr. H.H.H. Al Salahi – Evangelie & Moslims
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter ChristenUnie
Dhr. M. Timmer - 3xM
Dhr. G. van der Ven - Transvision
Ds. M. de Vries - Martyrikerk Bedum
Dhr. R. Welling - Open Doors