



Nummer 38, december 2016

Rots

*Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte.
De Here is mijn rots en mijn burcht en mijn
bevrijder - Psalm 18: 2-3a*

Komen deze woorden van David in ons op
wanneer wij de grond onder onze voeten
voelen wegzakken?

Wanneer wij geconfronteerd worden met
ziekte en verlies van een geliefde.

Wanneer wij ons bezorgd maken over de
wereld om ons heen?

De grond zakte vast weg onder Maria's
voeten toen de engel haar vertelde dat zij
ongetrouw

zwanger zou worden En waarschijnlijk
voelde Jozef zijn wereld instorten.

Angst, onzekerheid, hopeloosheid, we
zien het in de duizenden ontheemden,
vluchtelingen uit het Midden-Oosten.
We hopen ook hen dit jaar te bemoedigen
met onze serie Kerstprogramma's.

Maria's antwoord was opmerkelijk:

'Ik ben de dienaar van de Heer; laat met
mij gebeuren wat u gezegd hebt.'

En haar lofzang juicht in
geloofsvertrouwen:

'Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al
mijn adem juich ik om God, mijn redder'

Jozefs reactie was een toonbeeld van
eenvoudige gehoorzaamheid:

'Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd,
deed hij zoals de engel van de Heer hem
had opgedragen.'

Ook al romantiseren we de geboorte
in de stal, het kindje in de kribbe, de
herders die stil komen knielen en de
wijzen die geschenken komen brengen,
de omstandigheden voor Jozef en Maria
waren niet romantisch.

En toch, het vaste geloof.

En toch, die gehoorzaamheid.

Evenals David, die voortdurend naar het
leven werd gestaan door Saul.

En toch, die belijdenis: 'ik heb U hartelijk
lief, mijn sterkte.'

Laten we bidden dat ook deze kerst velen
zullen belijden, misschien voor het eerst:
'de Here is mijn rots en mijn burcht en mijn
bevrijder.'

En bidt dat onze TV programma's rond
het kerstverhaal hieraan bij
mogen dragen!

Gods zegen gewenst,



Inge Verhoef-Postma
Directeur Arab Vision

Het kerstverhaal: een wolk van getuigen

In het kerstverhaal gaat de aandacht
natuurlijk in de eerste plaats naar de
menswording van God in Jezus, naar
Zijn offer voor ons, voor de wereld. De
baby in de kribbe. Arab Vision werkt
aan een serie TV programma's over het
kerstverhaal waarin we zien dat er een
wolk van getuigen is rond het verhaal
van Jezus' geboorte. Denk aan Maria,
die door God zelf werd uitgekozen om
de moeder van Jezus te worden; bedenk
wat een bijzondere roeping zij had in haar leven! Kijk naar Jozef, Jezus' aardse vader. Hij koos
ervoor om God gehoorzaam te zijn, tegen zijn gevoel en emoties in, die hem zeiden dat hij
en Maria maar vlug en discreet uit elkaar moesten gaan toen hij hoorde dat zij zwanger was.
We richten onze blik op de engelen die een prominente rol spelen in het verhaal. En wat te
leren van Johannes de dooper, Jezus' neef, die zo nederig was om alleen maar naar Jezus te
wijzen en Hem alle eer te geven?
Wat is werkelijke vrede?



In 15 afleveringen richten we de camera op deze en meer getuigen van het wonder van
kerst. De serie zal in december worden geproduceerd en uitgezonden vanaf westerse tot en
met oosterse kerst (24 december - 7 januari). [wordt vervolgd op pagina 3](#)



Want een Kind is ons geboren... Jesaja 9:6

لأنه يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطِي ابْنًا، وَتُدُونُ الرِّيَّاسَةَ عَلَيَّ كَتِفِهِ، وَيُدْعَى
اسْمُهُ عَجِييًّا، مُشِيرًا، إِلَهًا قَدِيرًا، أَبَا أَبَدِيًّا، رَّبِّيَسَ السَّلَامِ. إشعياء 9: 6

ARAB
VISION

Het team van Arab Vision wenst u gezellige
feestdagen en Gods rijke zegen en vrede die
alle verstand te boven gaat!



Van onze kijkers:

'O Heer, verander mij zoals u zovelen heeft veranderd!'

schreef Lidia ons, als reactie op het kijken naar een aflevering van
onze TV serie *Leven als een koningskind*



20 Jaar Arab Vision - in een notendop



Arab Vision zag het licht in 1997, voortgekomen uit de mogelijkheden die zendtijd via satelliettele-visie bood vanaf ongeveer 1995. Plotseling was er zendtijd voor christelijke TV, maar nauwelijks tot geen programma's! Of wel programma's, maar dan Amerikaanse, ondertiteld in een Arabisch dat niemand spreekt. Tijd voor een productiehuis dat lokale TV programma's ging produceren in de moedertalen en culturele context van de Arabische wereld. Meer dan de helft van de Arabieren was immers (functioneel) analfabeet en kon de ondertiteling toch al niet lezen.



We begonnen klein en produceerden als eerste programma een gezondheidsserie voor Jemen, die samen met een tekenfilmserie over Jezus' gelijkenissen in wachtkamers van artsen en ziekenhuizen werd getoond. Arab Vision's productieteam groeide snel en jarenlang waren we de pioniers in het produceren van christelijke TV en het trainen van mensen in het vak. We voorzagen satelliet-kanalen als Sat7, Miracle Channel, Nour Sat, Hayat TV, Malakoot en een aantal andere van zo'n 200 verschillende TV programma's per jaar. We startten een productiehuis in Khartoum en maakten programma's in Marokko, Algerije en Tunesië, naast producties in en voor het Midden-Oosten - in 11 verschillende dialecten van het Arabisch en in 6 niet-Arabishe talen, gesproken in de regio. Arab Vision's TV programma's speelden een prominente rol in een golf van bekeringen onder de Kabylie in Algerije en we produceerden het allereerste christelijke TV programma in en voor Tunesië



Ook ons nazorgwerk groeide en we zagen kijkers reageren tot wel 3000 reacties per maand. Dat was nog voor het sociale media tijdperk, en de mogelijkheden om ook online 'uit te zenden'. Nu is een team van 7 nazorgwerkers 7 dagen per week beschikbaar om met mensen te praten, te bidden, met advies, onderwijs en hulp bij te staan - vooral via Facebook. Arab Vision blijft televisie-programma's maken, maar op zo'n manier dat we de video's ook kunnen gebruiken op Youtube en Facebook.



Bijna 20 jaar na de start van ons zendingswerk via moderne media, voelen we ons gezegend en uitgedaagd. We hadden en hebben nog steeds de gelegenheid om velen in de Arabische wereld en daarbuiten te bereiken met het evangelie. Het is niet gemakkelijk geweest, ook



Arab Vision werd geraakt door de economische crisis en door de revoluties in de regio; we verloren ons werk op de grond zowel in Soedan als in Marokko en zijn veelvuldig door de geheime diensten 'uitgenodigd' om gecheckt te worden. Arab Vision beoogt om mensen aan het denken te zetten, zelf na te denken over de keuzes in het leven, over de keuze welk geloof te omarmen. Arab Vision presenteert een evangelie van liefde, genade en gerechtigheid op veel verschillende manieren voor veel verschillende groepen kijkers.



Media for change was en is ons motto. Wilt u blijven bidden voor ons, dat we steeds weer nieuwe manieren zullen vinden om mensen te bereiken met de waarheid van Jezus Christus.

En overweegt u alstublieft om ons te steunen met een eenmalige Kerstgift, of te starten met een maandelijkse donatie. Kijk op onze website www.arabvision.org voor meer informatie over geven, om delen van onze programma's te kunnen bekijken en om getuigenissen van kijkers te lezen!

Een wolk van getuigen (vervolg van pagina 1)

Om deze 15 programma's te kunnen produceren hebben we €1500 nodig per programma en daarnaast eenmalig €1500 voor het nazorgwerk tijdens en na de uitzendingen. Ons nazorgteam is zeven dagen per week beschikbaar via email, mobiele telefoon en facebook, om kijkers die reageren te woord te staan.

Onze ervaring uit voorgaande jaren is dat kerst een geweldige gelegenheid biedt om uit te reiken naar Arabisch-taligen (vluchtelingen!) met de liefde en genade van onze drieënnige God. De serie kerstprogramma's wordt uitgezonden via Sat7 (zie www.sat7.org voor uitzendschema's).

Jongeren van nu, leiders van de toekomst

De meerderheid in de Arabische landen is jonger dan 25 jaar. Doen jongeren ertoe in de kerk? Voelen ze zich gehoord als het gaat om de discussie over christelijke levensstijl, communicatie met God, roeping en tal van andere belangrijke zaken? Of worden ze niet voor vol aangezien door het leiderschap van de Arabische kerken en andere volwassenen zoals hun ouders?

Na onze serie over vrouwen in de bijbel, ontwikkelt Arab Vision nu een TV serie over jongeren, hoe zij werden gebruikt in Gods plannen, serieus genomen ondanks hun jeugd, geroepen door God... en hoe dit grote invloed had op hun eigen leven en de levens van anderen. Neem nou Jeremia!



Bid u mee dat we deze serie op korte termijn kunnen produceren? Zie ook bij 'Helpt u weer mee?' op deze pagina.

Vorig jaar produceerden we een serie voor tieners 'Avontuur in Egypte', programma's waarin teams van tieners het tegen elkaar opnamen in een soort zeskamp en 's avonds rond het kampvuur gesprekken deelden over hun levensavontuur als jonge christenen. Wat is je identiteit als jonge christen in een islamitisch land en hoe leef je die identiteit uit? De serie is dit jaar twee keer uitgezonden en wordt opgevolgd met Facebook campagnes. Graag gebed voor Arabische jongeren die het moeilijk vinden om hun ware identiteit in Christus te vinden en vanuit die identiteit te leven.

Naar aanleiding van dit programma raakten we in contact met Basim, een 17-jarige jongen uit Egypte; dit is wat hij ons schreef:

'Mijn vrienden op school zijn allemaal moslim en ze stellen me moeilijke vragen over de menswording (van Jezus) en de drieënnigheid, vragen waarop ik vaak geen antwoord weet. Ik hou van God. Kunnen jullie me helpen?'

Eén van onze nazorgwerkers ging met hem in gesprek en nam de tijd om door te praten over deze gecompliceerde bijbelse concepten. Basim was hier erg blij mee en liet later weten dat hij er echt wat mee kon in zijn gesprekken met zijn moslim medestudenten.

Vertel het aan iedereen! Getuigenissen uit Noord-Afrika

Precies tien jaar geleden was Arab Vision de eerste die christelijke TV programma's produceerde in Tunesisch Arabisch. Niet alleen de inhoud maar ook het feit dat Tunesiërs op TV kwamen en openlijk vertelden dat ze christenen in het land waren, had enorme uitwerking!

Momenteel zijn we bezig weer nieuwe getuigenissen uit Noord-Afrika te monteren, zodat die uitzendingen kunnen worden.



Helpt u weer mee?

Een wolk van getuigen

Kerstprogramma's - urgent!

Nodig: **€1500 per programma,**

€1500 voor 6 maanden nazorg

Lees ook het artikel over deze

programma's op pagina 1.

Come let us reason together

- 26 x 15 minutes

Pittige serie over het christelijke geloof

Een Libanese voorganger met passie voor andersgelovigen behandelt bijbelse thema's. Korte dramastukjes maken de programma's speciaal geschikt voor Facebook. Neem contact met ons op als u het projectvoorstel wilt ontvangen! Voor de productie van deze programma's hebben we **€1350 per aflevering nodig.**

Jongeren van nu, leiders van de toekomst - 13 x 10 minutes

Zie het artikel hierboven. Leidend thema is de ontmoeting die jonge mensen in de bijbel hebben met God en hoe dat hun leven verandert. God gebruikte en gebruikt jongeren in Zijn plannen voor de toekomst, soms van hele samenlevingen!

Nodig: €1500 per aflevering



Eén daarvan is van een Algerijnse, Johara. Dit is haar verhaal:

*"Ik begon in de evangeliën te lezen en kwam het woord *liefde* steeds maar weer tegen. Liefde die rust geeft aan de ziel. Ik vroeg God om tekenen en Hij nam mijn verzoek echt serieus. Ik was zo onder de indruk. Hij openbaarde Zich meerdere malen aan mij en de derde keer was in een droom. Er verschenen mensen aan mij in mijn droom die mij vertelden *dit is de juiste weg, volg hem!* Toen ik wakker werd, voelde ik me vol vreugde, het was buitengewoon, bovennatuurlijk."*

Vrouwen: minderwaardig of gerespecteerd?

De samenleving in het Midden-Oosten van de eerste eeuw was minstens zo patriërchaal als die van nu. Vrouwen leefden afgescheiden van mannen en het was hun niet toegestaan om zonder een mannelijk familielid het huis te verlaten. Vrouwen hadden geen sociale omgang met mannelijke gasten en konden niet met hen aan dezelfde tafel eten. Het was volledig geaccepteerd dat vrouwen nu eenmaal ondergeschikt waren aan mannen.



Jezus ging anders om met vrouwen, Hij behandelde hen met respect, gaf hen waardigheid en moedigde hen aan om te komen luisteren naar Zijn onderwijs. Wij geloven dat Jezus' leven een prachtig voorbeeld is voor Arabische mannen en vrouwen.

Vrouwen in de bijbel is een serie programma's met een prachtig stuk drama in elke aflevering over een vrouw uit het Oude of Nieuwe Testament. Het gedramatiseerde verhaal wordt gevolgd door een overdenking door een aantal Jordaanse vrouwen.

Via ons YouTube kanaal (in de speellijst *Women in the picture*) is een aflevering te bekijken over een blijmoedige Martha in de keuken en een andere over Abigaïl, die haar hoofd breekt over een oplossing om haar familie te redden van een wisse dood. De programma's zijn ondertiteld in het Engels.



Een aantal afleveringen van de serie *Vrouwen in de bijbel* is al uitgezonden. Een moeder nam contact op nadat ze een paar keer naar het programma had gekeken, met een verzoek om gebed voor haar zoon. Ze zei, 'bidt alstublieft voor mijn zoon; hij kan God niet als een goede God zien; hij begrijpt niet waarom erge dingen gebeuren en hij geeft God de schuld. Het doet mij verdriet en ik zou zo graag zien dat hij Gods goedheid ziet.'

Bidt u mee?

Getuigenis van Laila

Onlangs mochten we het indrukwekkende verhaal horen van Laila, een Irakese vrouw die samen met haar dochttertje haar land ontvluchtte. Zij was door een mensensmokkelaar naar Griekenland gebracht waar ze op straat werd aangesproken door een christelijke vrouw die haar uitnodigde om mee naar de kerk te gaan. Laila kwam tot geloof, reisde door naar Nederland waar ze werd herenigd met haar man, die nog moslim was. Er volgde een moeilijke periode van strijd, waarin Laila bemoediging en onderwijs kreeg via christelijke TV programma's. Prijs God, want Laila's man kwam uiteindelijk ook tot geloof. Het was een lang verhaal dat we hier in het kort aan u vertellen, om u aan te moedigen te bidden voor dit soort situaties. Bid ook voor christenen in de plaatsen waar de vluchtelingen landen, zoals Italië en Griekenland, dat ze de moed zullen hebben te doen wat deze vrouw deed: iemand aanspreken vanuit Gods liefde. Zijn we zelf zo vrijmoedig?

Bid ook voor de nieuwe gelovigen in onze landen in Europa, en verwelkom hen!

Binnenkort: Catalogus met al onze programma's

Bijna 20 jaar christelijke TV programma's, geproduceerd door Arab Vision, gecategoriseerd en gebundeld in een kleurrijke catalogus. Binnenkort staat die op onze website. De meeste programma's die we maakten zijn nog beschikbaar en kunt u bestellen op een dvd of usb-stick.



ARAB
VISION

Het Evangelie op TV en internet in de Arabische wereld

Colofon

Media for Change verschijnt viermaal per jaar.

Adresgegevens

Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
06-28268748
contact@arabvision.nl
www.arabvision.org

Giften

NL52 INGB 0005037361 - ING Bank
T.n.v. Stichting Arab Vision
Groningen

Lijfrenteregeling

Met een lijfrente levert u een geweldige bijdrage aan ons werk. Kijk voor meer informatie op onze website www.arabvision.org

Bestuur

Dhr. A.G. van de Weerd (voorzitter)
Mw. A.M. van Raalten-Ligtenberg
Dhr. H. IJmker
Mw. B. Jansen

Comité van Aanbeveling

Drs. E. Baelde – Stichting De Ondergrondse Kerk
Ds. G. Draijer – Deputaten Diaconaat CGK
Ds. J. Eschbach – Evangelisch Werkverband
Ir. M.J. van Hulst – Directeur Partijbureau ChristenUnie
Dhr. K. Harink - Directeur De Verre Naasten
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog
Dhr. C.A. van der Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Directeur Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Uitgever en Publicist
Dr. G. Noort – Nederlandse Zendingsraad
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter ChristenUnie
Dhr. M. Timmer – Directeur 3xM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte – Directeur Family7
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors



Arab Vision is een ANBI erkende organisatie en is deelnemer van Missie Nederland.

Jubileum ontmoetingsdag op 8 april 2017

2017 is een jubileumjaar voor Arab Vision; wij vieren dan het 20-jarig bestaan van onze organisatie. In Nederland doen wij dat door een ontmoetingsdag te organiseren op 8 april 2017, waarschijnlijk in Amersfoort. In onze volgende nieuwsbrief meer hierover, maar reserveert u alvast de datum in uw agenda zodat we u op die dag kunnen verwelkomen?