



Nummer 37, september 2016

ARAB
VISION

Gerechtigheid

U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid - Hebreëën 1:9 (HSV)

De schrijver verwijst hier naar Jezus en hij vervolgt in vers 13: 'Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten' (vs 13).

Hoezeer verlangen we naar recht en gerechtigheid in de wereld en naar het moment dat zijn Koninkrijk en zijn scepter van het recht volmaakt zal heersen. Onlangs zei een van mijn Arabische collega's tegen mij: 'wij moeten het in de hemel wel veel beter krijgen dan jullie (Nederlanders/westerlingen), want wij hebben het nu zoveel zwaarder te verduren.' Ik was geneigd het met hem eens te zijn.

Door onze TV programma's en de social media ministry wil Arab Vision getuigen van de God die gerechtigheid lief heeft en ongerechtigheid haat. Recent produceerden we daarom programma's voor vrouwen die te maken hebben met (huiselijk) geweld en nergens met hun verhaal heen kunnen vanwege het taboe dat hierop rust. Niet alleen veel vrouwen reageren, maar ook mannen die laten weten aan het denken gezet of veranderd te zijn door de TV programma's.

En onlangs filmde we alfabetiseringsklassen voor trainers van een lokale Egyptische organisatie die de lessen vooral beschikbaar maakt voor de allerarmsten in dat land.

Als volgelingen van Jezus Christus worden we voortdurend voor de vraag gesteld 'doe ik recht aan mijn naaste?' Komen we radicaal op voor de rechtsprincipes van Gods Koninkrijk?

Helpt u Arab Vision om te blijven bouwen aan meer gerechtigheid in een Arabische wereld waar die misschien verder te zoeken is dan ooit?

Namens ons hele team, Gods zegen gewenst.



Inge Verhoef-Postma
Directeur Arab Vision

Het hart van ons werk ...

In december 2006 publiceerden wij onze eerste nieuwsbrief over het werk van Arab Vision die u kunt lezen op onze website. We hadden toen echter al heel wat programma's geproduceerd, want het eigenlijke werk begon al in 1997.



In die eerste nieuwsbrief schreven wij: *"Elke maand reageren 2500 Arabieren op onze programma's. Velen vertellen dat God hen heeft aangeraakt door de Here Jezus Christus door onze programma's heen."*

Vandaag vertellen we nog steeds het goede nieuws aan moslims en christenen en velen van hen reageren op onze programma's o.a. door middel van de Facebook pagina's die we voor vrijwel elk programma hebben gemaakt. Het contact met onze kijkers heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in ons werk. We willen de harten van de mensen bereiken; we willen beschikbaar zijn voor gebed, een luisterend oor bieden en waar nodig een helpende hand.

Ons follow-up team is buitengewoon toegewijd aan deze taak en aan de mensen met wie zij in contact zijn. Elke dag zijn ze zich bewust van het feit dat ze heel veel wijsheid nodig hebben. We vinden het fijn dat we in deze nieuwsbrief enkele verhalen kunnen vertellen van mensen die hebben gereageerd op onze programma's. (Vanwege hun privacy hebben we de namen veranderd en enkele specifieke details weggelaten.)

God raakt nog steeds levens aan en we zijn Hem dankbaar voor het voorrecht dat we Hem mogen dienen in de Arabische wereld. Wilt u bidden voor ons follow-up team in het hart van ons werk, en als het mogelijk is hen ook financieel ondersteunen?

Van onze kijkers Aangeraakt door de liefde en barmhartigheid van Jezus

In een paar woorden is een serie van apologetische programma's van 3 min. Bijbelse waarheden worden daarin besproken op een uitnodigende en uitdagende manier. Yaser heeft de Here Jezus leren kennen via christelijke TV programma's en door ons programma *In een paar woorden* leerde hij dat God in staat is om te doen wat Hij maar wil, zelfs om mens te worden. Hij ontdekte een andere betekenis van het eeuwige leven en leerde dat de bijbel waar is. Toen hij Johannes 8 las en zag hoe Jezus omging met de vrouw die op overspel was betrappt, was hij diep onder de indruk van de liefde en barmhartigheid van Jezus voor zondaars.

Nu heeft hij een groot verlangen om gedoopt te worden maar veel kerken zijn bang om hem te dopen daar hij een islamitische achtergrond heeft. Yaser heeft ons gevraagd om te bidden dat zijn vrouw ook een ontmoeting met de Here Jezus mag hebben.



Alfabetisering: een wereld gaat open!



Analfabetisme is nog steeds een groot probleem in Egypte en andere landen in de Arabische wereld. Onze partner, *Goed nieuws voor iedereen*, heeft jarenlang ervaring in het alfabetiseringswerk. Ze geven les aan de armsten van de armen. We besloten om hun werk te ondersteunen door hun klassen te filmen. Dat resulteerde in bijna 7 uur video. Het materiaal wordt gemonteerd in clips van 15 minuten en zal worden gebruikt als training voor de leerkrachten. Het kan echter ook als middel dienen voor mensen die willen leren lezen en schrijven.

De leer methode is gebaseerd op het dagelijks leven. De leerkrachten bedienen zich niet van de gebruikelijke methode van eindeloos herhalen en uit het hoofd leren, maar ze gebruiken zaken uit het dagelijks leven, zoals sociale, economische en politieke onderwerpen, mensenrechten, en andere dingen die spelen in het leven. De letters van het alfabet, het gebruik en de oefening ervan, zijn ingebed in de discussie over de onderwerpen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de mensen leren niet alleen lezen en schrijven, maar ze leren ook over hun rechten in een maatschappij waar de armen vaak worden onderdrukt.

Luisteren naar Nour en Sara

Nour en Sara hebben allebei gekeken naar ons programma *Hoop voor Morgen* over huiselijk geweld en seksuele intimidatie. Ze voelden zich allebei ongelooflijk eenzaam en besloten ten einde raad contact op te nemen met ons follow-up team.

Nour kwam uit een dorpje naar de stad om aan de universiteit te studeren. Haar moeder had Nour's oom gevraagd om verantwoordelijk voor haar te zijn. Ze vertrouwde hem volledig. Dat vertrouwen bleek echter volledig misplaatst. Hij is verslaafd aan de drugs en aan seks en heeft Nour seksueel misbruikt.

Zij kan dit niet met haar moeder bespreken, want die wil geen kwaad woord horen over de man. Ze weet niet wie haar kan helpen, maar nadat ze ons programma had bekeken vatte ze moed en belde ons. Hoewel ze niet weet hoe we haar kunnen helpen is het al een enorme steun dat ze bij ons terecht kan. Bid mee voor Nour zodat haar situatie verandert en dat ze een veilige plek kan vinden om te wonen.

Sara keek ook naar ons programma *Hoop voor Morgen*; ze voelt zich wanhopig en heeft een grondige hekel aan iedereen, ook aan zichzelf. Ze voelt zich absoluut waardeloos en wil liever dood.

Sara besloot om ons nummer te bellen en we hebben met haar gepraat. We hebben haar aangemoedigd om zichzelf te accepteren, om de positieve dingen in haar leven te zien. We weten dat het niet eenvoudig voor haar is, maar we hebben haar beloofd om naast haar te staan en haar te helpen om uit deze wanhopige situatie te komen. Gelukkig zien we wat vooruitgang in haar leven en Sara zet kleine stapjes in haar genezingsproces. Bid alstublieft voor Sara dat ze zichzelf mag zien als een kostbare vrouw, geliefd en gewaardeerd door God en mensen.



Ik vind jullie muziek leuk!



Het paasprogramma van 2016 *Overwinning over de dood* bestaat uit 33 afleveringen van elk 7 minuten. Alle afleveringen hebben live opgenomen Arabische liederen die we ook op een aparte Facebook pagina hebben gezet.

Omar, een moslim uit Noord-Afrika, zag die pagina toevallig. Hij liet ons weten dat hij de christelijke liederen prachtig vindt. We bidden voor hem dat God zijn hart zal openen zodat hij Christus zal leren kennen.

We hebben een schat aan video clips met Arabische christelijke liederen in ons archief. We geloven dat we veel vluchtelingen uit Syrië, Irak en andere landen uit het Midden-Oosten tot zegen kunnen zijn door deze muziek beschikbaar te maken voor hen door middel van u en uw kerk. Stuur ons een email als u interesse hebt in een verzameling liederen op DVD of op een USB stick. U kunt ook Arabisch sprekende vluchtelingen wijzen op onze programma's online en op de Facebook pagina's zodat ze mensen kunnen vinden met wie ze kunnen praten als ze interesse hebben. We kunnen u van dienst zijn om hen te helpen!

Luister alstublieft naar me ...

De serie *God is machtig* is in 2006 geproduceerd en is nog steeds heel populair. De programma's zijn al verschillende keren uitgezonden en ons follow-up team krijgt nog steeds telefoontjes en opmerkingen erover. Een van de redenen waarom de serie zo geliefd is, is het gedeelte waarin dr. Nura antwoord geeft op vragen en ingaat op een verzoek om voorbede. Tijdens het programma is er tijd voor gebed en we hebben heel vaak reacties gekregen van kijkers die vertelden dat hun gebeden waren beantwoord. Het programma is een getuigenis van het feit dat God inderdaad machtig is.



Umm Kamal is een van de velen die contact met ons opnam via het *God is machtig* telefoonnummer om te vertellen over de problemen die ze heeft met haar gezin en ze vroeg ons om gebed. Haar man doet aan toverij en behandelt haar slecht; de kinderen volgen zijn voorbeeld. Ze ziet geen licht aan het eind van de tunnel en weet niet wat ze moet doen. Ze overweegt om haar heil in de islam te zoeken.

We hebben naar haar geluisterd en met haar gebeden en alleen al het feit dat we er voor haar waren en tijd namen om naar haar te luisteren was zo'n bemoediging voor Umm Kamal. Ze smeekte ons om er altijd voor haar te zijn als ze steun nodig heeft.

Een open deur naar de barmhartigheid

Op avontuur, een interactief programma voor tieners dat we in 2015 produceerden, wordt nog een keer uitgezonden door SAT-7. Twee groepen jonge mensen reizen door Egypte naar plaatsen die iets te maken hebben met de bijbelse- of kerkgeschiedenis. Ondertussen hebben ze allerlei wedstrijden en moeten de clue vinden om een geheim te ontrafelen. (Op het ogenblik is het tweede seizoen van *Op avontuur* in voorbereiding met als onderwerp de Bergrede.) Een van de afleveringen van *Op avontuur* gaat over het ontdekken van je gaven en talenten. Karim vertelde ons dat hij aanleg heeft om gedichten te schrijven, dus we vroegen hem of hij ons wat wilde toesturen. Een van de gedichten heet "Een open deur naar de barmhartigheid".



*Uw barmhartigheid is groot genoeg om ons allen te omsluiten
Hoor naar mijn gebed
U bent degene die luistert naar hen die lijden.*

Toen we Karim vroegen of hij zelf ook Gods barmhartigheid ervaart, antwoordde hij heel eerlijk: "Nee, eigenlijk denk ik dat ik Zijn genade niet verdien. Hij kan ook niet echt in mijn hart wonen." We reageerden daarop met "Niemand verdient Gods barmhartigheid, maar ondanks dat klopt de Heer aan de deur van ons hart en Hij verlangt ernaar om in ons leven te komen. Ongelooflijk, maar waar!" Karim antwoordde: "Ik wil wel graag een stap nemen naar God toe. Misschien ga ik wat dingen opschrijven voor Hem." Na een paar weken hadden we weer contact en Karim zei dat zijn relatie met de Heer beter was geworden en dat hij nu door zijn gedichten met God praat.

Dank u wel – Shukran! Woorden van wijsheid



In de nieuwsbrief van juni schreven we over onze plannen om *Woorden van wijsheid* te produceren, een serie van 365 korte clips met citaten van kerkvaders ter inspiratie voor elke dag. We zijn heel dankbaar dat we de benodigde fondsen hebben ontvangen en dat we deze mooie serie kunnen gaan produceren.

Helpt u weer mee?



In gesprek met elkaar - 26 x €1350

In deze programmaserie willen we vooral met Arabische moslims in gesprek gaan over de waarheid, de werkelijkheid en de praktische kant van het christelijk geloof zoals we dat vinden in de Schriften en we willen in gesprek gaan over hun geloof, het onderzoeken zonder hun religie aan te vallen. Het evangelie is een boodschap voor het hart van iedere cultuur, elk geloofssysteem, elke beschaving – net zoals Paulus in gesprek ging met de mensen in Athene op de Areopagus. We geloven dat dit soort apologetische programma's hard nodig is in de Arabische wereld. Wilt u overwegen of u kunt helpen dit project te financieren?

Op avontuur – tweede seizoen – 13 x €1500

De tieners van vandaag zijn de kerkleiders van de toekomst. Om deze leeftijdsgroep te helpen om voor zichzelf te denken en de boodschap van de bijbel te begrijpen en om ze de gelegenheid te geven allerlei vragen te stellen, produceren we deze interactieve programmaserie met een groep tieners. Het thema van dit tweede seizoen is "lessen uit de Bergrede". We gaan op zoek naar het hart van de zaak en tieners gebruiken hun talent en creativiteit om uiting te geven aan wat zij geleerd hebben van de radicale woorden van Jezus.

Steun onze Arabische werkers

Het grootste deel van de werkers van Arab Vision woont in het Midden-Oosten, in een land waar de inflatie al jaren lang heel hoog is. We zouden ze graag een beter salaris willen geven dan ze op het ogenblik krijgen, maar kunnen het ons eigenlijk niet veroorloven. Wat zou het fantastisch zijn als u een van onze productie werkers of iemand van het follow-up team zou kunnen "adopteren". Ook uw eenmalige gift voor de werkers in het algemeen is van harte welkom.



Vraag onze nieuwe video aan

De nieuwe video over ons werk is klaar en beschikbaar. Op de DVD staat een versie van 8 minuten en een van 4 min. Heel geschikt om eens in uw kerk te laten zien. Vraag de DVD of de links aan via contact@arabvision.nl

Egypte mijn volk, Ooggetuige van een omwenteling

In dit boek neemt Jos zijn lezers mee op een wandeling door Caïro. In zijn ooggetuigenverslag kun je de miljoenenstad en haar inwoners bijna voelen, zien en ruiken. Met vele anekdotes schetst Jos Strengholt een beeld van een samenleving in beweging en zoekt hij naar de oorzaken van de omwenteling.

We hebben nog enkele weggeef exemplaren liggen en sturen u graag één toe voor € 5,00 zodat de administratie- en verzendkosten (binnen NL en België) gedekt zijn.



Samen bidden in Amersfoort

Op donderdag 3 november is er in Amersfoort een gebedsdag voor de moslimwereld, georganiseerd door **Loving and Serving Muslims**, een platform van 18 organisaties in Nederland, waaronder ook Arab Vision. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Voor meer info en aanmelden, zie www.lovingandservingmuslims.nl

Excuses

Sommigen van u hebben de juni nieuwsbrief in het Engels ontvangen. Onze excuses daarvoor. Er was iets mis gegaan bij de verzending.

Nu op TV

Miracle channel: www.miraclechannel.com

- Kingdom Person: Hoe kunnen we leven volgens de bijbelse principes en een zegen zijn voor anderen? (Bekijk een aflevering met Engelse ondertiteling op ons YouTube kanaal)

Sat-7: www.sat7.org

- Kingdom Person (zie Miracle channel)
- Op avontuur: een interactief programma voor jonge mensen (Bekijk een korte clip over het programma op ons YouTube kanaal)
- Hoop voor Morgen: serie over huiselijk geweld tegen vrouwen. (Bekijk een aflevering met Engelse ondertiteling op ons YouTube kanaal)
- Vrouwen in de bijbel: een van onze nieuwste producties is nu elke dag op TV. Het zijn korte afleveringen van ongeveer 10 minuten met een drama gedeelte en daarna een korte uitleg door een Arabische christenvrouw. De focus is op een vrouw uit de bijbel, b.v. Abigail die getrouwd was met een man die dwaas handelde.



**ARAB
VISION**

Het Evangelie op TV en internet in de Arabische wereld

Colofon

Media for Change verschijnt viermaal per jaar.

Adresgegevens

Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
06-28268748
contact@arabvision.nl
www.arabvision.org

Giften

NL52 INGB 0005037361 - ING Bank
T.n.v. Stichting Arab Vision
Groningen

Lijfrenteregeling

Met een lijfrente levert u een geweldige bijdrage aan ons werk. Kijk voor meer informatie op onze website www.arabvision.org

Bestuur

Dhr. A.G. van de Weerd (voorzitter)
Mw. A.M. van Raalten-Ligtenberg
Dhr. H. IJmker
Mw. B. Jansen

Comité van Aanbeveling

Drs. E. Baelde – Stichting De Ondergrondse Kerk
Ds. G. Draijer – Deputaten Diaconaat CGK
Ds. J. Eschbach – Evangelisch Werkverband
Ir. M.J. van Hulst – Directeur Partijbureau ChristenUnie
Dhr. K. Harink - Directeur De Verre Naasten
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog
Dhr. C.A. van der Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Directeur Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Uitgever en Publicist
Dr. G. Noort – Nederlandse Zendingsraad
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter ChristenUnie
Dhr. M. Timmer – Directeur 3xM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte – Directeur Family7
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors



Arab Vision is een ANBI erkende organisatie en is deelnemer van Missie Nederland.

Wilt u regelmatig gebedspunten ontvangen over de Arabische wereld en het werk van Arab Vision, schrijf u dan in voor de (email) gebedsbrief via onze website
www.arabvision.org
of schrijf ons
via contact@arabvision.nl.