

TV Productie in Irak

Tranen en blijdschap in een verscheurd land

Een Arab Vision productieteam was onlangs in Irak voor een bijzondere conferentie met als spreker de presentator van een van onze meestbekeken programma's. Met ongeveer 250 aanwezigen op de conferentie werden 12 afleveringen van het programma 'Fullness of my heart' opgenomen.

"De meeste Irakezen hebben tragische verhalen", vertelden onze mensen. "Toch waren ze vol blijdschap tijdens de conferentie en hadden we een geweldige tijd van aanbidding en studie."

Thema's van de conferentie waren onder anderen geloof, huwelijksrelaties, voorbede, geborgenheid bij God. Soortgelijke conferenties werden in het afgelopen jaar ook in andere Arabische landen gehouden, maar dit was de eerste keer in Irak.

Het programma heeft een kijkersrespons van meer dan 1000 per maand.

"We willen alles doen om de christenen in Irak te bemoedigen", aldus Arab Vision's directeur. "Meer dan 500.000 van hen zijn in de afgelopen tijd gevlucht vanwege geweld en vervolging. Onze TV programma's brengen Gods woord en willen troost brengen voor het lijdende lichaam van Christus in dat land."



Na 18 jaar wachten!

Een kijker in Tunesië nam contact op met ons nazorgteam en vertelde dit verbazingwekkende verhaal. Hij zei dat hij 18 jaar geleden een droom had gehad, waarin hij werd bezocht door 'een man in het wit'. Na vele jaren kreeg hij een DVD in handen, 'Dromen en Visioenen'. Op deze DVD was een verhaal te zien van een man die door Jezus was bezocht in een droom. Toen hij dat gedeelte zag, riep hij uit: "Dit is dezelfde man die mij bezoekt!"

Daarna ging hij op zoek naar meer door naar satelliet TV te kijken. Toen vond hij onze Tunesische programma's. Hij belde onmiddellijk het lokale telefoonnummer en maakte een afspraak. Hij vertelde zijn verhaal dat hij 18 jaar had gewacht om te ontdekken wie die man was geweest die hij in zijn droom had gezien.

Hij heeft nu een bijbel en is in het proces om zijn leven aan Jezus Christus te geven.



Arab Vision werkt aan de productie van een speciale TV serie met getuigenissen van Marokkanen die christen zijn geworden. Lees hier het verhaal van één van hen:

Bouwen aan de Kerk in Marokko

Sinds mijn 12e beschouwde ik mijzelf als atheïst. God zei me niets: Hij was een fabel die gebruikt werd door mensen om anderen onder de duim te houden, of een denkbeeldige bron van troost voor mensen met problemen.

Ik herinner me een opvallende verandering in mijn leven toen ik aan de universiteit studeerde. Op een dag vertelde een medestudente me iets vreemds. Ze had op de radio gehoord dat iemand met de naam Christus spoedig naar de aarde zou komen en dat dat gepaard zou gaan met tekenen en wonderen en bijzondere gebeurtenissen zodat het duidelijk zou zijn dat Hij Koning is. Als atheïst lachte ik natuurlijk om haar onzinnige woorden. Ik herinner me nog duidelijk dat ze me vertelde dat in dat programma werd verteld dat in de week erna op woensdag er een aardbeving zou plaatsvinden als teken van Zijn komst. Ik kon niet wachten tot het woensdag was zodat ik haar midden in haar gezicht zou kunnen uitlachen. Ik zat op mn gemak in de klas toen een aardbeving de ruimte waar we zaten daadwerkelijk schudde. Ik werd heel bang, niet vanwege de beving op zich, maar omdat wellicht die christenen toch de waarheid spraken!

Vanaf die dag besloot ik om uit te zoeken of er een God in deze wereld is of niet. En als Hij dan bestaat, wie is Hij en wat verwacht Hij van ons? Ik las de heilige boeken van veel religies.

wordt vervolgd op de laatste pagina

"Ik begreep dat Jezus kon doordringen in de donkere wolken van mijn leven."

Het getuigenis van een Marokkaanse man nadat hij het Nieuwe Testament had gelezen

Uit een dankbaar hart

Beste vrienden,

Ik verwacht dat u zult genieten van deze nieuwsbrief. Het getuigenis uit Marokko is zo bemoedigend. We verbazen ons erover hoe de Heilige Geest werkt in de Arabische wereld!

In onze programma's willen we gericht zijn op de ontvangers van de boodschap. Daarom spreken we de mensen aan in hun eigen moedertaal, vanuit hun eigen culturele context en we geloven dat daarom zoveel mensen maandelijks reageren.

We willen dan ook bidden voor al die nazorgteams op diverse plaatsen, voor de gesprekken, de hulp die zij kunnen bieden en dat de resultaten en contacten tot eer van onze God mogen zijn.

Een voorbeeld van onze gerichtheid op specifieke bevolkingsgroepen is de TV serie die we onlangs in Irak mochten opnemen. We zijn trots op onze medewerkers die de risico's durven nemen om het Evangelie te verspreiden. Wilt u bidden voor hun veiligheid?

We zijn ook dankbaar dat we L. Kahina in ons personeelsmidden hebben. In deze nieuwsbrief vindt u een interview met haar over haar werk en motivatie. Misschien mag ik hier ook noemen dat we nog op zoek zijn naar individuen en kerken die financieel willen bijdragen aan haar werk in onze organisatie. Zou u daar een rol in willen spelen?

Misschien bidt u al lang en veel voor ons en ons werk, maar ontvangt u nog niet de concrete gebedspunten die we regelmatig per email rondsturen. U kunt zich daarvoor aanmelden via onze website of via het emailadres op de achterzijde van deze brief. We hebben uw gebeden zo nodig!

Ik hoop dat u deze nieuwsbrief met genoegen zult lezen en dat u hem doorgeeft aan anderen.

Gods zegen gewenst,



Inge Verhoef-Postma
Arab Vision Nederland

Van onze kijkers



“Ik heb een zwaar probleem zonder een oplossing dus ik denk veel aan zelfmoord vanwege mijn diepe pijn. Maar ik denk ook aan mijn enig kind dat niemand anders heeft. Ik wil met iemand praten.” **Een vrouwelijke kijker**

“Ik ken Jezus en ik heb een bijbel gevonden. Kunt u mij meer literatuur sturen om van te leren?” **Kijker uit Bahrein**

“Ik wil u bemoedigen en u bedanken voor de onderwerpen die u in uw programma's aan de orde stelt.” **Kijker uit Koeweit**

“Uw programma's zijn het waard om naar te kijken. U spreekt over zaken die belangrijk zijn en goed doen.” **Kijker uit Saoedie-Arabië**



Nu in Productie...

RECHTEN VOOR KINDEREN

Negen afleveringen van deze speciale documentaire over de diverse problemen van Arabische kinderen zijn al gemaakt. Deze maand werkt het team aan de 10e aflevering.

De documentaire behandelt problemen zoals kinderarbeid, incest, meisjesbesnijdenis, kinderen die op straat leven en armoede. Arab Vision belicht deze taboes regelmatig in haar TV programma's en sommige zijn uitgezonden door seculiere stations en op filmfestivals.



LEVENSPRINCIPES

Het eerste deel van een nieuwe TV serie wordt deze maand geproduceerd. Het concept is gebaseerd op een cursus die op verschillende plaatsen in de Arabische wereld is gegeven.

Principes en vaardigheden voor emotionele groei en volwassenheid worden besproken. De kijkers worden aangemoedigd om open te staan voor groei in hun geestelijk leven met God. In de programma's geeft een psychiater de cursus aan publiek in de studio.



Onze eerste Noord-Afrikaanse TV productie-medewerkster

ARAB VISION HEEFT ONLANGS HET NOORD-AFRIKA TEAM KUNNEN VERSTERKEN MET EEN VEELBELOVENDE MEDEWERKSTER AFKOMSTIG UIT DIE REGIO. DE AFGELOPEN MAANDEN IS L. KAHINA AL VOLOP BEZIG GEWEEST IN HET PRODUCTIEPROCES VOOR DE PROGRAMMA'S DIE GERICHT ZIJN OP HET BEREIKEN VAN HAAR EIGEN MENSEN. WE VROEGEN HAAR OM ZICHZELF VOOR TE STELLEN EN TE VERTELLEN OVER HAAR PLANNEN.

Kun je iets vertellen over je leven en hoe je christen bent geworden?

Ik groeide op in een groot gezin. Mijn vader was een harde man die snel kwaad werd, vooral nadat hij gedeeltelijk verlamd was geraakt. Hij geloofde dat er een God was, maar hij geloofde niet in de profeet Mohammed.

Op een dag, ik was 12, kwam hij thuis met een Evangelie in zijn handen die hij van een vriend had gekregen. Hij las enkele verzen en voelde zich getroost. Toen beval hij ons om mee te gaan naar de kerk. We hadden niks in te brengen! We moesten 3 uur rijden om er te komen.

De voorganger sprak over liefde en hoeveel God van ons houdt. Mijn vader werd echt geraakt en we begonnen allemaal te huilen. We konden niet geloven dat God zo van ons hield dat Hij Zijn Zoon had gegeven voor onze zonden. We waren ook erg onder de indruk van de mensen in de kerk. Ze lieten ons hun liefde zien en dat ze om ons gaven. Twee dingen die we als gezin nooit hadden ervaren: zorgzaamheid en liefde.

Toen we naar huis gingen, konden we deze geweldige ervaring niet vergeten. Zo begon God te werken in ons gezin. Mijn moeder, zus en oma hadden dromen over Jezus en over redding. Ik had ook mooie dromen.

Mijn vader was zanger en hij begon liederen te schrijven over de Heer. Hij leerde ze aan ons en we begonnen God te prijzen in ons huis. God veranderde hem volledig van een erg harde man in een aardige, zorgzame.

Kwamen er problemen door je nieuwe geloof?

We deelden het Evangelie met iedereen die we tegenkwamen. Alle burens hoorden over Jezus. We stonden echt in vuur en vlam voor de Heer.

In het begin was het een schok voor hen en het was iets nieuws en onbekends, maar later raakten ze eraan gewend. Het was voor ons niet zo moeilijk want ze kenden mijn vader als een harde man en niemand bemoeide zich zo met ons gezin. Maar anderen die tot geloof kwamen, vooral alleenstaanden, kregen echte problemen.

Drie maanden nadat we tot geloof in Christus waren gekomen, maakten we een wonder mee! God wakte ons 3 jaar oude nichtje op uit de dood. Haar familie werd christen na dit ongelooflijke wonder. Toen ik op de middelbare school zat, bleef ik maar vertellen over het woord van God aan anderen; velen leerden de Here God kennen. Toen we de waarheid ontdekten, was niets meer belangrijk behalve het Evangelie delen met andere mensen.



Waarom ben je bij Arab Vision komen werken?

Ik had al een media-achtergrond en werkte al een poosje op dat gebied. Toen ik naar het gebied reisde waar ik vandaan kom, zag ik dat de meeste vrouwen in mijn dorp, bijna allemaal analfabeet, het heerlijk vonden om urenlang TV te kijken. Ze genoten ervan om naar mensen te kijken die in hun eigen taal op TV kwamen. Ik beseftte hoezeer TV mensenlevens, families en samenlevingen kan beïnvloeden.

Ik wilde ook onze jeugd bereiken en ik zie TV als een krachtig communicatiemiddel naar hen.

Mijn man heeft ook een grote rol gespeeld door mij aan te moedigen om bij zendingswerk betrokken te zijn. Na 3 maanden van gebed maakte God ons duidelijk dat Hij mij riep om Hem te dienen door het werk van Arab Vision.



vervolg van pagina 1

Bouwen aan de Kerk in Marokko

Als Marokkaan van islamitische achtergrond, dacht ik dat het goed was om kennis te nemen van andere religies om te weten wat die zeggen. Dus ik begon het hindoeïsme en het boeddhisme te bestuderen en zelfs allerlei Afrikaanse traditionele religies om ergens de waarheid te vinden. Ik vond dingen die waar liken maar veel andere dingen leken me duidelijk vals. Ik vroeg me af waarom ik me niet aangetrokken voelde tot deze andere religies.

Toen gaf een Tunesische vriend me een Nieuwe Testament; maar ik had eigenlijk geen interesse om het te gaan lezen. Toen ik dat uiteindelijk toch ging doen, kon ik niet ontkennen dat het veel in mijn leven veranderde. Een van de eerste dingen die ik las, was de 'Bergrede'. Toen ik deze passage las, stroomden de tranen gewoon uit mn ogen. Het voelde alsof de bijbel mij las in plaats van andersom. Ik ging begrijpen dat het volmaakte beeld van God zichtbaar wordt in de persoon van Jezus Christus. Ik wist zeker dat het niet zomaar een mens kon zijn die deze woorden sprak. Later las ik enkele christelijke boeken met afbeeldingen van Jezus die uit de hemel door de wolken komt. Ik begreep dat Jezus kon doordringen in de donkere wolken van mijn leven.

Jezus is de ware en levende God, degene die naar ons toekwam in nederigheid, zodat Hij met ons kon wandelen in onze straten, zodat Hij ons kon horen en wij Hem. Dit is mijn getuigenis.

Meer getuigenissen zoals dit worden de komende maanden klaargemaakt voor productie. De scripts worden geschreven en het productieteam samengesteld.

Onze directeur voor Noord-Afrika vraagt om gebed voor dit project, in het bijzonder voor de juiste keuze van mensen die hierbij betrokken zullen zijn.



WIE TELT MEE?

Het is overigens niet altijd eenvoudig om volledige rapportage te krijgen over kijkersreacties, omdat in de meeste gevallen de reacties op onze programma's worden behandeld door de uitzendende stations zelf. Er zijn echter uitzonderingen, zoals een getuigenisprogramma op Miracle Channel, waarvan we elke maand rapportage ontvangen. Om u een beeld te geven van die reacties, hieronder een overzichtje van een van de programma's, in juli.

19	Negatieve reacties
58	Kijkers die Christus accepteerden
60	Verwezen naar kerken
189	Gebed en pastoraal advies
241	Nieuwe Testamenten en DVDs gestuurd
637	Totaal van reacties in juli*

* Meer dan de helft van Arabische vrouwen

Colofon

Media for Change verschijnt viermaal per jaar.
Arab Vision is een ANBI erkende organisatie.

Adresgegevens

Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
050-8110031
contact@arabvision.nl
www.arabvision.nl

Giften

42.29.92.607
ABN-AMRO Groningen
T.n.v. Stichting Arab Vision

Bestuur

Drs. A.G. van de Weerd
Dhr. H.H. Gutter
Dhr. E. Tiele
Dhr. P.H. Stoter

Comité van Aanbeveling

Mw. R. de Baat – YOY kampen
Drs. E. Baelde – Stichting De Ondergrondse Kerk
Dhr. J.J.C. Bönker – Arabische Wereld Zending
Dhr. P.D. van der Bijl – Interserve
Ds. G. Draijer – Deputaten Diaconaat CGK
Ds. J. Eschbach – Evangelisch Werkverband
Dhr. J.J. Westland – People International
Ir. M.J. van Hulst – Directeur Partijbureau ChristenUnie
Drs. R.A. Scholma – De Verre Naasten
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog Univ. Utrecht
Drs. T. van der Leer – Docent Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Uitgever en Publicist
Dhr. H.J. Takken – Evangelie & Moslims
Dhr. M. Timmer – 3XM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte – Christoffer Productions
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors

Gebeds DVD

NIEUW! Arab Vision heeft een DVD geproduceerd met 5 gebedsvideo's over Mauretanië, Marokko, Algerije, Tunesië en Libië.

De DVD geeft informatie over elk land en bepaalt u bij de belangrijkste gebedsonderwerpen.

Neem contact op om een exemplaar te bestellen voor uw gebedsgroep of kerk.



ARAB
VISION

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld