

Waar ben je?

Beste vrienden,

De eerste vraag die God stelde aan de gevallen mens was, 'Waar ben je?' (Genesis 3:9) Hij heeft oog voor alle mensen, ook diegenen die Hem niet zoeken. God zoekt mensen. Die liefde van God is zichtbaar geworden, in het bijzonder door de menswording van God door Jezus Christus. Jezus zei over zichzelf: 'De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.' (Lukas 19:10)

God komt naar ons toe; we hoeven niet omhoog te klimmen om eerst bij Hem te komen. Dit betekent onder anderen dat Hij door Zijn Woord tot ons spreekt en dat we tot Hem kunnen bidden in onze eigen taal. In de islam is dit onmogelijk. Moslims moeten in het Arabisch bidden en alleen de Arabisch-talige koran openbaart de wil van Allah.

Zoals God tot mensen spreekt in hun eigen taal, zo produceert Arab Vision de televisieprogramma's in de gesproken taal van de mensen – in Egyptisch Arabisch, Koerdisch of Marokkaans Arabisch. Geen wonder dat ons publiek enthousiast op onze boodschap reageert. Een God die bereid is om naar hen toe te komen! 'Waar ben je?' Onze God vraagt ons wat wij met ons leven gedaan hebben. Zijn we Zijn getuige? We willen u vragen te overwegen welke rol u kunt spelen in ons evangelisatiewerk in de Arabische wereld. We hebben uw steun nodig en u kunt ons helpen de Arabische wereld te bereiken, waar u ook bent!

In Christus verbonden,



Inge Verhoef-Postma
Arab Vision Nederland



Christelijk geloof uitgelegd aan moslims *TV serie in Egyptisch-Arabisch*

Waarom stierf Jezus Christus aan het kruis? Hoe kan God drie-enig zijn? Hoe kunnen we tot God bidden? Waarom wordt er in de bijbel soms negatief gesproken over volgelingen van God en Jezus Christus?



Op deze en andere vragen worden antwoorden gegeven in de 13 programma's die we onlangs in Egypte hebben gefilmd. Ons productieteam was daar voor een week om alle afleveringen op te nemen. De producer was zeer enthousiast over de bijdrage van de Egyptische kerkleider en de manier waarop hij de vragen behandelde. 'Hij legde ons christelijk geloof op zo'n manier uit dat iedereen in de Arabische wereld het kan begrijpen. Ik weet zeker dat veel moslims hier op zullen reageren!'

Van één zender weten we al zeker dat zij deze programma's over de hele Arabische wereld willen uitzenden en we verwachten dat op zijn minst drie andere zenders zullen volgen. Gewoonlijk herhalen deze organisaties hun programma's een aantal keer, zodat we ervan verzekerd zijn dat deze 13 programma's in het komende jaar minstens tien keer uitgezonden zullen worden.

We hopen voor eind juni klaar te zijn met het monteren van deze programma's; we vragen uw gebed voor voldoende financiële steun voor dit deel van de productie; we hebben nog niet voldoende giften ontvangen.

Nieuwe programma's voor Arabische vrouwen

We hebben onlangs het 365e programma van een lange serie zeer geliefde pastorale televisieprogramma's voor vrouwen afgerond. De gastvrouw van dat programma heeft door haar warme uitstraling en pastorale zorg veel harten geraakt. Maandelijks hebben we duizenden reacties op haar programma's ontvangen. Veel Arabische vrouwen hebben besloten volgelingen van Jezus Christus te worden.



Toch hebben we biddend besloten dat na zoveel programma's het tijd is geworden voor een verandering voor het programma en ook voor de gastvrouw zelf. We hebben daarom besloten met vier nieuwe vrouwen uit verschillende Arabische landen door te gaan met een nieuwe serie. Het programma wordt daardoor meer dan voorheen, gedragen door een team. Deze vier nieuwe gastvrouwen zijn geweldige Arabische christelijke vrouwen; we zien uit naar wat zij kunnen betekenen voor de kijkers in deze nieuwe serie programma's. Ons doel is om dit jaar 70 of 80 afleveringen met hen te maken. We hebben de meeste benodigde fondsen voor deze serie ontvangen, maar wilt u met ons bidden voor het laatste beetje dat nog nodig is?

"Heel erg bedankt voor jullie programma's over wie God echt is; dit heeft me heel erg geholpen."

Moslim uit Egypte

Doorbraak: Christelijke TV in Koerdisch

Terwijl u dit leest, worden de eerste christelijke Koerdische TV programma's uitgezonden over de gehele Arabische wereld, Europa en Noord-Amerika. Nooit tevoren konden miljoenen Koerden in Irak, Turkije en Iran (naast de vele miljoenen verspreid over de Arabische wereld en elders) het Evangelie van Jezus Christus in hun eigen taal op televisie zien. Nu is het zover, wat een geweldige doorbraak!

We hebben 13 Koerdische TV programma's geproduceerd waarin christenen met een moslimachtergrond vertellen over de invloed van het Evangelie op hun leven. Ze doen dit door middel van getuigenissen, zang en door verhalen uit de bijbel te bespreken. Aan het eind van elk programma worden de kijkers uitgenodigd om Jezus te gaan volgen. De voorganger die zijn Koerdische volk uitnodigt om tot God te komen door de Here Jezus Christus, is een gedegen geestelijk leider; zijn woorden raken vele harten.

De Koerden zijn de afgelopen tientallen jaren erg slecht behandeld door de Arabieren; vooral tijdens het regime van Saddam Hussein leden zij onder ernstige wreedheden. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel Koerden de islam hebben



verlaten, dat is immers de godsdienst van de Arabieren. We zijn erg blij dat we nu samen met uw hulp en gebeden, in staat zijn het christelijk geloof aan hen uit te leggen; velen zijn erg geïnteresseerd en de kerk van Christus groeit in Koerdistan.

Bid alstublieft voor de voorbereidingen van een nieuwe 13-delige serie Koerdische programma's, die we in oktober van dit jaar hopen te produceren.

Van onze kijkers

“Vraag de Heer dat Hij mijn zonden vergeeft; Ik was verloofd en raakte zwanger en mijn verloofde heeft mij daarna verlaten; bid ook dat ik niet weer in dezelfde zonde zal vallen.”

Jonge vrouw uit Syrië



“Bid dat God me helpt om van mijn drugsverslaving af te komen.”

Moslim uit Koeweit

“Bid dat mijn zoon de Here Jezus als zijn persoonlijke Verlosser aanneemt.”

Moeder uit Zweden



“Vraag God of mijn man, die eens gelovig was, maar nu ontrouw aan God en aan mij, terug zal keren tot de Heer.”

Vrouw uit Egypte

“Jullie zijn ongelovige honden. Ik spuug op jullie; oh afvalligen, jullie bestemming is de hel en jullie lot verschrikkelijk.”

Moslim uit Egypte die waarschijnlijk niet zo blij is met onze programma's



Steun rechten van Arabische kinderen

Arab Vision produceert drie documentaires waarin de rechten van kinderen in de Arabische wereld centraal staan. Deze programma's vragen aandacht voor de slechte omstandigheden van kinderen in hun landen. Onze Here God roept ons op in Zijn Woord om de zwakken en rechtenlozen te verdedigen. (Meer over Arabische kinderen op pagina 4)

Individen in de Arabische samenleving kunnen meehelpen aan verandering door organisaties voor kinderrechten te ondersteunen en met hen samen te werken.



Wij kunnen die inspanningen versterken door programma's over rechten van kinderen en de verandering die urgent nodig is. In de drie programma's staan de volgende thema's centraal:

- Kinderarbeid is kwalijk. Alle Arabische landen moeten kinderarbeid illegaal maken en actief werken aan de daadwerkelijke implementatie. Dit moet samengaan met het aanbieden van passend onderwijs voor alle kinderen.
- Het recht van kinderen op bescherming tegen geweld en misbruik binnen de familie. Dit betekent wetgeving tegen geweld, vrouwenbesnijdenis, verkrachting en de implementatie van die wetgeving.
- Het recht op een jeugd. Dit thema houdt onder anderen in het zich uitspreken tegen gedwongen vroege huwelijken voor meisjes, het recht op onderwijs voor meisjes en hun recht op het zelfstandig nemen van beslissingen over hun leven.



FGM in Egypte

Vrouwenbesnijdenis is een kwalijke praktijk in landen als Egypte, Soedan en Somalië. De Egyptische overheid heeft het verboden. Het Verdrag van de VN voor de Rechten van het kind, artikel 24.3, zegt: "De Staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende maatregelen teneinde traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen af te schaffen."

In de praktijk wordt meer dan 90% van alle meisjes in Egypte nog steeds besneden voordat ze de puberteit bereiken. Om dit te veranderen, is meer nodig dan goede wetgeving; de samenleving moet inzien dat het echt anders moet. Via TV willen we de ogen van ouders openen zodat ze hun dochters deze schadelijke gewoonte zullen besparen.

Helpt u weer mee?

MONTAGE 'HET CHRISTELIJK GELOOF UITGELEGD AAN MOSLIMS' (€ 185)

Deze programma's (zie pagina 1) zijn opgenomen, maar we hebben nog geld nodig voor het monteren. Elke aflevering kost ongeveer 12 uur montage-tijd. Dat kost ons € 185 per programma. Wilt u de kosten van één of meer programma's op u nemen?

30 UUR ZENDTIJD VOOR TRAINING VAN KABYLE VOORGANGERS IN ALGERIJE (€ 3650)

In onze vorige nieuwsbrief hebben we dit verzoek ook onder uw aandacht gebracht. Algerije heeft de laatste decennia een grote opwekking meegemaakt, maar er is een tekort aan stevig pastoraal leiderschap in de kerken. Om deze programma's te kunnen uitzenden, moeten we deze keer zendtijd kopen.

24-UURS UITZENDINGEN VIA INTERNET (€ 150)

Onze tv-programma's zijn 24/7 op het internet beschikbaar en bereiken veel mensen die anders nooit in aanraking zouden zijn gekomen met het Evangelie. Deze zender kost ons € 150 per dag.

Overweeg biddend wat u kunt doen

'Jullie hebben echt een groot verschil gemaakt voor het Koninkrijk van God in de Arabische wereld', zei een Arabische kerkleider vorige week tegen ons. Dit maakt ons nederig en het doet ons beseffen hoe belangrijk ons werk is. Wilt u ons helpen om onze roeping voort te zetten en de uitwerking van ons werk op de Arabische wereld te vergroten? Overweeg alstublieft biddend hoe u ons werk kunt ondersteunen. Met gebed en met uw gift!



Als u een gift wilt overmaken, kunt u de bijgesloten acceptgirokaart gebruiken, of het iDEAL systeem op onze website www.arabvision.nl. Voor maximale belastingaftrek is een lijfrenteregeling een optie

Het lot van kinderen in Egypte

Veel kinderen in Egypte staat een sombere toekomst te wachten. Is er hoop op vooruitgang? De meeste kinderen gaan naar overheidsscholen waar het niveau berucht laag is; zij dromen van een goede baan, maar de werkloosheid is dramatisch hoog. Door de overbevolking is de spanning in de samenleving tastbaar.

Het leven is grimmig, vooral voor meisjes. Zo'n 95% van hen wordt onderworpen aan vrouwenbesnijdenis voordat ze 12 jaar oud zijn. Ze groeien op met de gedachte dat hun seksualiteit iets slechts is; ze moeten zich verbergen zodat ze geen mannen uitdagen. De meeste meisjes mogen niet zelf kiezen met wie ze trouwen.

Kinderen worden vaak als bezit van hun vaders beschouwd. Meisjes zijn daarbij dubbel in het nadeel omdat hun broers de neiging hebben hen ook nog eens als een minderwaardig soort mens te behandelen. Deze culturele opvattingen leiden tot veel misbruik binnen families.

Voor ons zijn dit belangrijke redenen om TV programma's te maken die aandacht vragen voor kinderrechten. Het versterkt het getuigenis van de kerk in Egypte als volgelingen van Christus opkomen voor hen die anders niet gehoord zouden worden.



St. Francis Magazine

Arab Vision publiceert het webmagazine www.stfrancismagazine.info, samen met Interserve. We zijn dit gestart om mee te helpen aan de ontwikkeling van een missiologie die geschikt is voor de Arabische wereld.

In het Westen wordt veel geschreven over 'hoe moslims te bereiken', maar in veel van deze boeken, artikelen en cursussen worden de lokale kerken van de Arabische wereld niet genoemd.

Het idee dat Westerse zendelingen naar de Arabische wereld komen zonder na te denken hoe lokale christenen denken over hun methodes, is iets wat wij niet begrijpen. Alleen samen kunnen we Gods plan vervullen; alleen door onze eenheid in Christus wordt de liefde van God openbaar.

SFM is uitgegroeid tot een platform voor zendelingen en missiologen die hun werk doen in samenwerking met de Arabische kerk en in overeenstemming met een orthodox-christelijke theologie.

Colofon

Media for Change verschijnt viermaal per jaar.

Adresgegevens

Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
050-8110031
contact@arabvision.nl
www.arabvision.nl

Giften

5037361 ING Bank
T.n.v. Stichting Arab Vision
Groningen

Lijfrenteregeling

Met een lijfrente levert u een geweldige bijdrage aan ons werk. Kijk voor meer informatie op onze website www.arabvision.nl

Bestuur

Drs. A.G. van de Weerd
Dhr. H.H. Gutter
Dhr. E. Tiele
Dhr. P.H. Stoter

Comité van Aanbeveling

Mw. R. de Baat – YOY kampen
Drs. E. Baelde – Stichting De Ondergrondse Kerk
Dhr. J.J.C. Bönker – Arabische Wereld Zending
Dhr. P.D. van der Bijl – Interserve
Ds. G. Draijer – Deputaten Diaconaat CGK
Ds. J. Eschbach – Evangelisch Werkverband
Dhr. J.J. Westland – People International
Ir. M.J. van Hulst – Directeur Partijbureau ChristenUnie
Drs. R.A. Scholma – De Verre Naasten
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog
Drs. T. van der Leer – Directeur Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Uitgever en Publicist
Dhr. H.J. Takken – Evangelie & Moslims
Dhr. M. Timmer – 3XM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte – Christoffer Productions
Dhr. G. van der Ven – Transvisio
Dhr. R. Welling – Open Doors

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie



Zomerschool 2010

Geïnteresseerd in de wereld van de islam en in je moslim-naaste in Nederland? Kom naar de Zomerschool die wordt georganiseerd door Evangelie & Moslims, Arabische Wereld Zending en Arab Vision.

Deze intensieve week van studie, bezinning en ontmoeting wordt dit jaar gehouden van 14 t/m 18 juni. Thema's die aan de orde komen zijn o.a.: islamitische geloofsleer en geloofspraktijk, in gesprek over het evangelie, de Turkse en Arabische wereld en nog veel meer.

Voor meer informatie en aanmelden, mail naar contact@arabvision.nl.

ARAB
VISION

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld