

U kunt iets doen!

Beste lezer,

Het doel van ons werk in de Arabische wereld is om mensen te veranderen door het Evangelie van Jezus Christus. Is dat mogelijk? Ja zeker! Elk jaar reageren tienduizenden Arabieren op onze TV-programma's. Honderden moslims hebben door de jaren heen getuigd van de levensgrote impact van onze programma's. Ze zijn christen geworden. Ze zijn gedoopt. En zij sloten zich aan bij kerken in de Arabische wereld.

De Arabische media belichten soms onze programma's die als doel hebben de samenleving te veranderen. Eén van onze programma's heeft succesvol meegewerkt aan de verandering van wetgeving die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen huiselijk geweld.

De christelijke uitzenders getuigen van de technisch hoge kwaliteit van onze programma's en van de sterke christelijke inhoud. Onze programma's behoren tot de meest populaire christelijke programma's in de Arabische wereld.

Veel programma's van Arab Vision zijn een voorbeeld voor andere producenten. We hebben het voortouw genomen in het produceren van programma's met christelijke vrouwelijke sprekers, christelijke muziekprogramma's, programma's tegen vrouwenbesnijdenis, programma's voor ouders en begeleiders van gehandicapte kinderen, christelijke programma's over familieproblemen en andere schrijnende onderwerpen.

Wilt u betrokken zijn bij ons werk dat veranderingen teweegbrengt in de Arabische wereld, ondersteun dan ons team in gebed en met een financiële bijdrage! Uw betrokkenheid helpt!

Namens het Arab Vision team wens ik u Gods zegen,



Inge Verhoef-Postma
Directeur Arab Vision Nederland



Concreet helpen in de Arabische wereld

Nazorgteam druk met verzoeken om hulp

Elke maand nemen duizenden Arabieren contact met ons op nadat ze naar onze programma's hebben gekeken. Van hen nemen zo'n 500 kijkers telefonisch contact op met ons nazorgteam om voor zich te laten bidden of om vragen te stellen over het christelijk geloof. Daarnaast krijgen we veel feedback via onze contactformulieren en via e-mail. Deze reactie vanuit Saoedi-Arabië is één van de vele reacties die we elke maand ontvangen.

Ik bel voor hulp en advies. Ik ben een moslim en ik ben sterk overtuigd geraakt door het christelijk geloof. Ik heb jaren naar jullie programma gekeken. Ik weet dat Jezus de ware weg is; Hij is de waarheid. Ik hou van Hem, ik prijs Hem met mijn hart, ik lees de bijbel, bid en praat met Hem.



Eén van de doelen van ons nazorgteam is het organiseren van persoonlijke ontmoetingen met diegenen die dat nodig hebben. Dat is de beste manier om mensen te helpen. Ons team verwijst mensen vaak door naar voorgangers en pastoraal werkers en anderen die professionele hulp kunnen bieden.

Steeds meer programma's worden uitgezonden in de hele Arabische wereld, en ook in Europa, Australië en de Verenigde Staten; we bereiken daardoor steeds meer Arabieren en de respons en hulpvragen nemen toe. Bid alstublieft voor ons nazorgteam, dat hun werk effectief zal zijn en tot eer van God.

Nazorg verandert leven van Arabische vrouw

Eén van onze Arabische kijkers in Zwitserland (ja, ook in Europa kijken Arabieren naar onze programma's!) had het emotioneel erg zwaar en zat midden in een familiecrisis. Na het bekijken van één van onze TV-programma's belde ze ons nazorgteam. Het werd snel duidelijk dat er intensieve hulp nodig was. Ze werd daarom in contact gebracht met een meer ervaren hulpverlener.



Wat onze nazorgmedewerkster niet wist, was dat die hulpverlener sinds kort zelf in Zwitserland woonde en de vrouw in contact kon brengen met een kerk ter plaatse en met mensen in Zwitserland die haar de hulp konden bieden die ze nodig had.

Een tijdje later belde de vrouw ons nazorgteam terug om hen te bedanken voor al hun hulp en vertelde ze dat haar leven door hen was veranderd.

“Ik wil u graag bedanken voor uw krachtige programma over hele wezenlijke onderwerpen. Er zijn maar weinig christenen die deze onderwerpen aanroeren.” Man uit Syrië.

Op de bres voor rechten van Arabische christenen

Egypte en andere Arabische landen hebben de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend, maar veel Arabische overheden kiezen ervoor om dit niet op hun christelijke burgers toe te passen. In Egypte bijvoorbeeld, worden christenen behandeld als tweederangs burgers. Het incident waarbij zes christenen op brute wijze vermoord werden in Nag'a Hamadi op 6 januari van dit jaar, trok wereldwijde aandacht. Christenen in Egypte worden gediscrimineerd in het onderwijs en op de werkvloer. Ze ondervinden tegenstand bij het bouwen van kerken, ze hebben te maken met onrechtvaardige behandeling en intimidatie door politie, en, zoals we zagen, zelfs met moord. Met name de situatie van moslims die christen worden, is erg zorgwekkend.

Arab Vision zal daarom in 2010 13 documentaires produceren om aandacht te vragen voor schending van mensenrechten van christenen. Ook roepen deze programma's de kijkers op om een actief beleid te voeren op het gebied van mensenrechten in de Arabische Wereld.

We richten ons op specifieke mensenrechten:

- + Opheffing van vermelding van godsdienst in paspoorten, ID kaarten en andere documenten;
- + Overheden oproepen om één wet te maken voor het bouwen en renoveren van moskeeën en kerken;
- + Recht van kinderen om de nationaliteit van hun moeder aan te kunnen nemen;
- + Recht van kinderen om ander godsdienstonderwijs te krijgen dan alleen over de islam;
- + Toegang tot werk en scholing verbeteren voor religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.



Bid dat deze programma's krachtig invloed mogen hebben en dat wij genoeg fondsen zullen ontvangen voor de productie van dit strategische project. Voor meer informatie, schrijf naar contact@arabvision.nl.

Van onze kijkers



“Ik ben erg blij omdat dit de eerste keer is dat ik een programma zie over broeders in Christus, hoe zij leven en hoe zij de Heer hebben leren kennen. Ik ben erg blij dat het programma in mijn eigen dialect en culturele context is.”

Latifah uit Marokko

“Ik wil God danken en ook u danken voor uw gebeden. Ik leed emotioneel gezien en was ziek, maar God genas mij zo, dat ik nu niets meer te klagen heb.”

Vrouw uit Dubai

“Het laat mensen uit mijn land zien die mijn taal spreken en de Heer hebben aangenomen. We hebben dit soort programma's echt nodig. Dit bemoedigt duizenden gelovigen in Marokko.”

Abdalla uit Casablanca



Marokkaanse moslim bekeert zich tot Christus

"Ik had geen erg gelukkige jeugd; mijn moeder was een hele moeilijke vrouw en mijn vader stierf toen ik heel jong was. Ik moest al op heel jonge leeftijd werken. Toen ik eindelijk naar school ging, was ik veel ouder dan de andere leerlingen.

Ik was in het bijzonder gek op lezen en las een boek over het leven van Jezus; ik bewonderde Hem enorm en zag Hem als een held. Ik begon het leven van Mohammed met dat van Jezus te vergelijken en concludeerde dat Mohammed geen profeet van God kon zijn.

Ik stopte toen met bidden en vasten en voelde me hier erg schuldig over, maar ik kon er met niemand over praten. Ik voelde me zo ellendig dat ik probeerde zelfmoord te plegen en ik was zeer geïrriteerd toen ik daarin faalde.

Kort na mijn zelfmoordpoging moest ik naar een begrafenis en dit zorgde ervoor dat ik weer geïnteresseerd raakte in religie. Ik las allerlei islamitische boeken

maar ook kwam ik een boek tegen dat het Evangelie uitlegde.

Ik begon naar internetcafés te gaan om christelijke websites te bezoeken en ik liet berichten achter voor mensen zodat ze contact met me konden opnemen. Ik was erg blij om op deze manier contact te krijgen met een Marokkaanse christen. Ik was bang dat mijn familie erachter zou komen dat ik een nieuw geloof had gevonden, maar ik ben zo blij met wat Christus mij leert en met mijn nieuwe leven; ik heb nu veel christelijke vrienden.

www.shehada.org

Op deze website kunt u de programmaserie *Getuigenis uit Marokko* bekijken. Kijkers naar de TV programma's worden verwezen naar een telefoonnummer dat ze kunnen bellen en naar deze website. Neem eens een kijkje op de site!



Journey Through Art

In 26 prachtige programma's vertellen 26 Marokkanen waarom zij ervoor gekozen hebben om volgelingen van Jezus Christus te worden. Hun verhalen worden geïllustreerd door een langzaam 'groeïend' schilderij; deze artistieke programma's zijn aantrekkelijk voor Marokkanen: ze zijn het niet gewend om te horen over Marokkaanse moslims die christen zijn geworden.

Helpt u weer mee?

24 UUR UITZENDINGEN VIA INTERNET (€ 150)

Elk uur van de dag is ons televisieprogramma te bekijken via internet. Overal in de wereld kunnen Arabieren onze programma's online bekijken via streaming video, alsof ze naar een televisiezender kijken. Om dit te kunnen doen, betalen we € 150 per dag. Uw hulp wordt gewaardeerd!

30 UUR ZENDTIJD OM KABYLE VOORGANGERS IN ALGERIJE TE TRAINEN (€ 3300)

Om belangrijke trainingsprogramma's voor Algerijnse voorgangers te kunnen uitzenden, moeten wij zendtijd kopen. Algerije heeft in de afgelopen twintig jaar een geweldige opwekking gehad onder Kabyle berbers. Veel van hun kerken hebben voorgangers die nog nooit opgeleid zijn. Zij hebben deze programma's nodig.

APPARATUUR VOOR TV-PRODUCTIES

Het is voor ons nodig om te investeren in nieuwe apparatuur. Onze camera is in de achterliggende jaren erg veel gebruikt en heeft zijn beste tijd gehad. Als u geïnteresseerd bent om ons te sponsoren voor de noodzakelijke aanschaf van nieuwe apparatuur, mail ons dan even, zodat we u de lijst met benodigdheden kunnen sturen, contact@arabvision.nl. Of geef nu uw gift.



Zoeken naar Jezus

Vrede zij met u. Dit is de eerste keer dat ik schrijf naar een christelijke zender. Ik wil u bedanken. Ik ben een Marokkaanse moslim. Ik zag een aflevering over een man die de islam verlaten had en christen is geworden terwijl zijn familie tegen hem was. Maar hij was erg toegewijd aan Jezus en dit heeft me aan het denken gezet om te zoeken naar Jezus.

Uw beslissing heeft invloed in de Arabische Wereld

Uw steun voor ons werk heeft echt invloed in de Arabische wereld. Het helpt levens en samenlevingen te veranderen door het Evangelie van Jezus Christus. Geef u alstublieft vandaag uw gift. En werk met ons samen door voor ons te bidden!

Als u een gift wilt overmaken, kunt u gebruik maken van de bijgesloten acceptgirokaart of van het iDEAL systeem op onze website www.arabvision.nl. Wilt u maximale belastingaftrek, overweegt u dan een lijfrenteregeling af te sluiten ten gunste van Arab Vision.

Arabische vrouwen bereiken met christelijke TV programma's

Over het algemeen blijven Arabische vrouwen thuis, vanaf het moment dat ze trouwen en kinderen krijgen, terwijl de man aan het werk is. Ze leiden daardoor vaak een geïsoleerd bestaan, een klein wereldje thuis met de kinderen om zich heen. Om zich te vermaken, kijken vrouwen veel TV en daarom richten we ons met een aantal programma's speciaal op vrouwen en hun interesses.

Sommige van die programma's gaan over rechten voor vrouwen en kinderen en de situatie van gehandicapte kinderen, en de meeste programma's verwijzen ook duidelijk naar het Evangelie van Jezus Christus.

Een aantal programma's zijn speciaal op tieners gericht. Levendige programma's met morele lessen, en hier en daar een volwassene aan het woord die de discussie leidt vanuit bijbels perspectief. Er zijn programma's over opvoeding, programma's met een pastoraal karakter waarin de gastvrouw ook bidt voor en met de kijkers. Kortom, een heel aantal programma's spreken juist vrouwen in hun hart aan. Blijft u ook meebidden dat we deze Arabische vrouwen mogen blijven bereiken met goede TV programma's die hun hart raken?



De Heer beantwoordde mijn gebed...

Ik heb Christus leren kennen door jullie programma's. Op een dag zat ik te kijken en had ik een bijzondere ervaring: ik hoorde hoe een gast het verhaal vertelde over een meisje dat een gedwongen huwelijk moest aangaan van haar ouders. Dit was precies mijn verhaal! Toen ik jullie advies hoorde hoe je Christus om hulp kunt vragen door gebed, heb ik ook gebeden tot Jezus en hem gevraagd of Hij mij wilde bevrijden van dit gedwongen huwelijk. Niet lang daarna antwoordde de Heer mijn gebed. Ik kreeg antwoorden op mijn gebeden en ik bad nog een keer, in het bijzonder toen ik mijn enkel had verzwikt. Ik bad en vroeg Jezus om mij te genezen en Hij deed dat op hetzelfde moment. Nu erken ik dat Jezus mijn Heer en Redder is, omdat ik zelf gezien heb wat Hij kan doen.

17-jarig meisje uit Algerije

Colofon

Media for Change verschijnt viermaal per jaar.

Adresgegevens

Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
050-8110031
contact@arabvision.nl
www.arabvision.nl

Giften

5037361 ING Bank
T.n.v. Stichting Arab Vision
Groningen

Lijfrenteregeling

Met een lijfrente levert u een geweldige bijdrage aan ons werk. Kijk voor meer informatie op onze website www.arabvision.nl

Bestuur

Drs. A.G. van de Weerd
Dhr. H.H. Gutter
Dhr. E. Tiele
Dhr. P.H. Stoter

Comité van Aanbeveling

Mw. R. de Baat – YOY kampen
Drs. E. Baelde – Stichting De Ondergrondse Kerk
Dhr. J.J.C. Bönker – Arabische Wereld Zending
Dhr. P.D. van der Bijl – Interserve
Ds. G. Draijer – Deputaten Diaconaat CGK
Ds. J. Eschbach – Evangelisch Werkverband
Dhr. J.J. Westland – People International
Ir. M.J. van Hulst – Directeur Partijbureau ChristenUnie
Drs. R.A. Scholma – De Verre Naasten
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog
Drs. T. van der Leer – Directeur Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Uitgever en Publicist
Dhr. H.J. Takken – Evangelie & Moslims
Dhr. M. Timmer – 3XM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte – Christoffer Productions
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie



Zomerschool 2010

Geïnteresseerd in de wereld van de islam en in je moslim-naaste in Nederland? Kom naar de Zomerschool die wordt georganiseerd door Evangelie & Moslims, Arabische Wereld Zending en Arab Vision.

Deze intensieve week van studie, bezinning en ontmoeting wordt dit jaar gehouden van 14 t/m 18 juni. Thema's die aan de orde komen zijn o.a.: islamitische geloofsleer en geloofspraktijk, in gesprek over het evangelie, de Turkse en Arabische wereld en nog veel meer.

Voor meer informatie en aanmelden, mail naar contact@arabvision.nl.

ARAB
VISION

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld