



10 Jaar en meer!

Met dankbare harten kijken we terug op 10 jaar Arab Vision. Aanvankelijk hadden we maar een kleine droom, maar de Here God vormde dat om tot een grote realiteit.

Toen we begonnen, werden er nauwelijks christelijke TV programma's geproduceerd in de Arabische wereld. We schatten in dat we per jaar enkele programma's zouden kunnen toevoegen. Onterecht, zoals is gebleken. Want al snel zagen we dat er veel meer mogelijk was! En nu kunnen christenen en moslims in de Arabische wereld en in Europa onze programma's dagelijks bekijken op de vele Arabische zenders, op welk tijdstip van de dag ze hun TV ook maar aanzetten!

Het werk wordt gezegend: elke dag bellen en schrijven tientallen Arabieren ons. Elk jaar zijn er honderden die ons vertellen dat ze volgelingen van Jezus Christus zijn geworden na het kijken naar onze programma's. We danken God omdat Hij in staat is het werk van onze handen te vermenigvuldigen.

We danken Hem ook voor vrienden zoals u, die Hij door de jaren heen heeft gegeven, vrienden die met hun gebeden en financiële ondersteuning ons in staat hebben gesteld Zijn werk te doen. We bidden dat u ons terzijde blijft staan in het komende decennium!



Inge Verhoef-Postma
Directeur Arab Vision Nederland

HOE HET ALLEMAAL BEGON.....

Een terugblik van een betrokkene van 'het eerste uur'

" 1997 - In die dagen werd er veel gesproken over christelijke satellietuitzending in het Midden-Oosten. Slechts een paar producties waren er gemaakt en er bestonden geen realistische plannen voor het maken van programma's. Tegelijkertijd was er een urgente behoefte om kwalitatief goede video's te produceren om de kerken ter plaatse van dienst te zijn – programma's die gingen over zaken waar christenen mee geconfronteerd worden als een minderheid die zoekt naar wegen om te getuigen van Christus, vaak in moeilijke omstandigheden. Arab Vision werd opgericht om aan deze behoeften tegemoet te komen.

Ik herinner me dat ik samen met de internationale directeur aan een lijvig document werkte, dat in details behandelde hoe een christelijk productiehuis met lokale en internationale medewerkers, kon opereren in het Midden-Oosten. We besteedden veel tijd aan het uitwerken van uiteenlopende missiologische kwesties en aan vragen zoals: Hoe kon een mediazending als Arab Vision zich verhouden tot de kerk in al haar diversiteit? Wat voor relatie



Scene uit de cartoons die gemaakt werden als onderdeel van de gezondheidsserie voor Jemen.

zou het hebben met de omringende cultuur en de religie van de meerderheid van de bevolking?

2007 - Arab Visions functioneren heeft alle verwachtingen overtroffen. Dit is met name te danken aan de visie, het pragmatisch beginsel en de volharding van de oprichter, die de visie waar we allen in geloofden heeft kunnen verwoorden. De andere kracht van de organisatie is de prioriteit die zij steeds heeft gegeven aan het werken met lokale medewerkers, op alle niveaus binnen Arab Vision."



SYMPOSIUM over contextualisatie en zending onder moslims
Jezus in de moskee of moslims in de kerk?

Uitnodiging

U bent van harte welkom op een symposium dat Arab Vision en Soteria organiseren over een heikel thema in zending onder moslims: Op welke manier presenteren we het Evangelie van Jezus Christus aan moslims?

Centraal op dit symposium staat de vraag: kunnen moslims in de moskee blijven en als moslim een echte volgeling van Jezus zijn? (Het zogenaamde *C5 spectrum* van John Travis)

Sprekers zijn:

- Drs. Jaap Hansum werkt via de GZB als missionair werker in Antwerpen; daarnaast verbonden aan ETF in Heverlee
- Drs. Wout van Laar directeur van de NZR en werkte eerder als zendingspredikant in Chili
- Drs. Ane Mulder werkte tot voor kort als justitiepredikant; nu stafmedewerker bij het Open Doors International Study Center
- Dr. Gerrit Noort docent missiologie aan het Hendrik Kraemer Instituut, hoofd bureau kerkelijk werkers PKN
- Dr. Bernhard Reitsma directeur van het Open Doors International Study Center
- Drs. Jos M. Strengholt werkt sinds 1988 in media in Egypte

Na hun inleidingen over het thema zullen de sprekers met elkaar en de aanwezigen in discussie gaan onder leiding van drs. Teun van der Leer.

Plaats: Christelijke Hogeschool Ede
Adres: Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede
Datum: maandag 14 mei 2007
Tijd: 13.30 uur – 17.00 uur

U bent van harte welkom – maar u dient zich om logistieke redenen even op te geven via info@arabvision.org of 050-8110031

Kleine projecten

Televisie programma's produceren kost veel geld en de budgetcijfers voor projecten lopen vaak in de tien- tot honderdduizenden euro's. Dat is veel geld, maar de aantallen kijkers en de impact van het Evangelie op velen van hen, zijn wat ons betreft die kosten meer dan waard. Er zijn ook kleinere projecten waarvoor Arab Vision fondsen nodig heeft. Zou u of uw kerk willen overwegen om te helpen met één van de volgende projecten?



Onderdeel	Doel	Kosten
Montage Computer	Het opwaarderen van het systeem van de hoofdproducent	€ 4050
Flat Screen	Voor een van de montagesets	€ 250
Vertalers	Programma's voorzien van Engelse en Nederlandse ondertitels	€ 2500
Scanner	PR kantoor	€ 65

Geïnteresseerd? E-mail Arab Vision: info@arabvision.org, of bel: 050-8110031.

10 Jaar in getallen

Wie telt mee?

- 4** Het aantal personeelsleden in dienst van Arab Vision in 1997 (het huidige aantal is 54)
- 9** Het aantal keren dat Arab Vison personeel 'uitgenodigd' werd voor een gesprek met de veiligheidspolitie van de overheid
- 28** De lengte (in minuten) van het eerste geproduceerde programma; een gedramatiseerde serie over gezondheidszorg voor Jemen
- 1,500** het geschatte aantal geproduceerde programma's in 10 jaar.
- 120,000** Arab Visions omzet van 1997 in Amerikaanse dollars (de omzet van 2006 was \$1,135,420).

Licht voor Irak

Begin 2007 zijn we begonnen aan ons project "Licht voor Irak", als onderdeel van onze visie christelijke TV programma's te produceren in de verschillende talen en dialecten die gesproken worden in Irak.

We besloten dit project in Europa te starten, gezien het grote aantal Iraakse vluchtelingen in Europa en de instabiele situatie in Irak zelf. In de afgelopen weken hebben we een aantal ontmoetingen met Iraakse gelovigen in Europa gehad om te zien of ze willen en kunnen meedoen aan ons project. Hun reacties waren erg bemoedigend! Alle Iraakezen die we ontmoetten waren erg enthousiast om met ons mee te doen en deelden onze visie om hun land met het Evangelie te bereiken via televisie.

We zijn nu plannen aan het maken voor de opnames deze zomer. De eerste programmaserie die we maken zal bestaan uit getuigenissen en uit muziek van verschillende christenen uit Irak. Een aantal satellietzenders heeft laten weten interesse te hebben voor deze programma's, zodat we er zeker van kunnen zijn miljoenen te bereiken met dit project "Licht voor Irak"!



<p>2007</p> <p>Visionair besluit om te starten met evangelisatie via TV in de Arabische wereld</p>	<p>2008</p> <p>Eerste programma's geproduceerd in Jemen; eerste uitzendingen via satellietzenders</p>	<p>2009</p> <p>Groei in productiviteit; toename van personeel van 11 tot 19</p>	<p>2001</p> <p>Sterke toename van producties: eigen studio geopend</p>	<p>2003</p> <p>Succesvolle management-herstructurering, nodig vanwege snelle groei</p>	<p>2004</p> <p>Nieuw productiebedrijf geopend in een Noord-Afrikaans land</p>	<p>2006</p> <p>Nu 24/7 uitzending; programma's in Tunesisch-Arabisch geproduceerd</p>
<p>2007</p> <p>Geen tijd om te vieren; eerste programma-productie in Iraaks-Arabisch</p>	<p>2009</p> <p>Eerste christelijke muziek- en dramaproductie in Egyptisch-Arabisch</p>	<p>2001</p> <p>Sterke toename van producties: eigen studio geopend</p>	<p>2003</p> <p>Eerste programma productie in Algerijns-Arabisch en Kabyle-Berber</p>	<p>2005</p> <p>Productiviteit bereikt een half uur per dag, inclusief Marokkaanse programma's</p>	<p>2004</p> <p>Nieuw productiebedrijf geopend in een Noord-Afrikaans land</p>	<p>2006</p> <p>Nu 24/7 uitzending; programma's in Tunesisch-Arabisch geproduceerd</p>

Waak en Bid

We praten over 10 jaar, maar zelfs een paar maanden hadden we het niet gered zonder de trouwe en concrete voorbede van onze gebedsvrienden. Het wordt van Arab Vision is gedragen door gebed; in elke fase van het proces om christelijke en evangeliserende programma's te maken, hebben we Gods zegen en wijsheid zo nodig.

Voorbeelden? Wat te denken van het volgende:

- Productie-apparatuur gaat plotseling 'vreemd doen' van de meest kritieke fases tijdens een opname.
- Het is niet ongebruikelijk dat teamleden allemaal op hetzelfde moment geveld worden door een griepvirus of andere gezondheidsproblemen, 'natuurlijk' juist op dagen dat de camera's moeten draaien.
- Veiligheid staan altijd hoog op de lijst. Veel Arabieren die op het scherm verschijnen, nemen een groot risico door in het openbaar te spreken over hun geloof.
- De kijkers zelf vragen gebed. Velen lijden vanwege hun geloof in Christus of worden geconfronteerd met economische, gezondheids- of sociale problemen.
- De Arabische wereld is vooral een onzekere en instabiele regio. We hebben Gods wijsheid nodig om besluiten te nemen over prioriteiten in projecten en timing van productie.
- De Arabische wereld telt ongeveer 240 miljoen moslims; West-Europa nog eens bijna 15 miljoen. En Nederland heeft rond een miljoen moslims binnen zijn grenzen. Uw voorbede is zo belangrijk!

Arab Vision heeft visie om dit belangrijke werk in de Arabische wereld voort te zetten, in afhankelijkheid van Gods zegen en leiding. U kunt een sleutelrol vervullen door regelmatig te bidden voor Arab Vision. Een dagelijks gebedspunt kunt u vinden op de homepage van de website – www.arabvision.nl. U kunt u zich daar ook opgeven voor de twee-wekelijkse gebedsbrieven per email, om zo op de hoogte te blijven van dank- en gebedspunten.



Colofon

Media for Change verschijnt vier maal per jaar als nieuwsbrief van Arab Vision

Adresgegevens

Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
050-8110031
info@arabvision.org
www.arabvision.nl

Giften

42.29.92.607
ABN-AMRO Groningen
T.n.v. Stichting Arab Vision

Bestuur

Drs. A.G. van de Weerd
Dhr. H.H. Gutter
Dhr. E. Tiele
Dhr. H.J. Takken
Dhr. P.H. Stoter

Comité van Aanbeveling

Mw. R. de Baat (YOY kampen)
Drs. E. Baelde (Stichting De Ondergrondse Kerk)
Dhr. J.J.C. Bönker (Arabische Wereld Zending)
Dhr. P.D. van der Bijl (Interserve)
Ds. J. Eschbach (Evangelisch Werkverband)
Dhr. C. van Harten (People International)
Ir. M.J. van Hulst (De Verre Naasten)
Dhr. G. Jansen (Merhaba TV)
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel (Missioloog Universiteit Utrecht)
Ds. H. Last (Zending Chr. Ger. Kerken)
Drs. T. van der Leer (Docent Baptistenseminarie)
Mr. H.P. Medema (Uitgever en Publicist)
Dhr. H.J. Takken (Evangelie & Moslims)
Dhr. M. Timmer (3XM)
Drs. T. Veen (Christelijke Hogeschool Ede)
Dhr. D. van de Vegte (Christoffer Productions)
Dhr. G. van der Ven (Transvision)
Dhr. R. Welling (Open Doors)

