

Het hart der wijzen is in het huis van rouw.. (Prediker 7:4)

Nou, nou, zult u denken - kan het wat vrolijker?

Tijdens dit schrijven staat het internet bol van de berichtgeving over 21 Koptische christenen die in Libië in koelen bloede zijn vermoord door ISIS. En eigenlijk weten we, dit is niet het eind. Wat deze groepering wil is angst en chaos zaaien, reactie uitlokken, de wereld ontwrichten.

In deze voorbereidingstijd richting Pasen vasten vele christenen in een of andere vorm. We richten ons hart op onze God, om Zijn woord beter te begrijpen, Zijn wil en wijsheid te volgen.

Jezus' lijden en ook het lijden van anderen brengt ons bij de kern van het bestaan - wat is werkelijk van belang en in hoeverre houden we ons zo gemakkelijk bezig met en maken we ons druk om dingen die er nauwelijks toe doen.

In deze nieuwsbrief leest u over het dagelijks lijden van veel Arabische vrouwen die gebukt gaan onder ernstig huiselijk geweld, misbruik.. in een samenleving waar schaamte ervoor zorgt dat dit lijden binnenshuis blijft!

We zijn bevoorrecht als kinderen van God dat we rouwenden voor Zijn troon mogen brengen, dat we weten dat eens alle tranen van de ogen zullen worden afgewist, dat we erop vertrouwen dat aan 'de heiligen onder het altaar' uit Openbaring 6 recht gedaan zal worden.

Ja, het kan vrolijker. Want die hoop die in ons leeft komt voort uit de zekerheid van de opstanding van onze Here Jezus Christus! Hij maakt alles nieuw.

Die hoop en opstanding blijven wij verkondigen in de Arabische wereld. Doet u mee?

Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision



Inge Verhoef-Postma

Wij geloven in verandering!

Bij Arab Vision geloven wij dat levens van mensen veranderd kunnen worden ten goede door een ontmoeting met Jezus Christus. Net als Jezus tekeer ging tegen onderdrukking en onrecht, willen wij ons inzetten voor een rechtvaardige maatschappij. Daarom produceren we b.v. programma's over huiselijk geweld, meisjesbesnijdenis, huwelijk en gezinsleven. We willen heel graag een verandering ten goede zien in de levens van mensen, zowel mannen als vrouwen!

Elk jaar wordt er op 8 maart de internationale vrouwendag gevierd. Vrouwen ontvangen bloemen en felicitaties. Feestjes worden georganiseerd, maar het is ook een dag waarop veel vrouwen demonstreren voor betere wetgeving op het gebied van vrouwenrechten.

Een onderzoek dat in 2013 werd gedaan door de Thomson Reuters stichting laat een grote verscheidenheid zien in de Arabische wereld wat betreft de rollen van vrouwen in de politiek, de maatschappij en in het gezin. Het richt zich ook op (seksueel) geweld tegen vrouwen.

Statistieken kunnen nooit het hele verhaal vertellen, maar ze kunnen ons wel aan het denken zetten. Hieronder vindt u een aantal positieve als negatieve feiten uit het rapport dat duidelijk laat zien dat het moeilijk is om te generaliseren over de regio. Als u het helemaal wilt lezen, kijk dan op <http://www.trust.org/spotlight/poll-womens-rights-in-the-arab-world>.



Bron www.trust.org

Situatie van vrouwen in de Arabische wereld: de beste (1-5) en de slechtste vijf (18-22)



- Marokko** 44% van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar oud kan lezen.
- Djibouti** Er is geen wetgeving die ongewenste intimiteiten verbiedt.
- Somalië** Bij elke 100.000 geboortes sterven 1200 vrouwen bij de geboorte. Dit is één van de hoogste sterftecijfers van kraamvrouwen ter wereld.
- Sudan** Artikel 152 uit het wetboek voor strafrecht wordt gebruikt om vrouwen te arresteren en zweepslagen te geven vanwege hun manier van kleden.
- Jemen** Een kwart van alle meisjes trouwt voordat ze 15 jaar oud zijn.
- Irak** Artikel 409 van de strafwet van Irak biedt ruimte voor sterk verminderde gevangenisstraf voor erewraak-moord, in vergelijking met andere moord.
- Egypte** Zo'n 99.3% van de vrouwen en meisjes krijgt te maken met ongewenste intimiteiten. 27.2 miljoen vrouwen zijn slachtoffers van VGV; het grootste nationale aantal ter wereld.

Moedige vrouwen vertellen

Hoop voor morgen

Onze serie programma's over (huiselijk) geweld tegen meisjes en vrouwen is net gemonteerd en klaar om uitgezonden te worden. Hoop voor morgen is een indrukwekkende serie waarin vrouwen vertellen over hun ervaring met (huiselijk) geweld en seksueel misbruik. In een cultuur van eer en schaamte is het ongelooflijk moeilijk om over zulke zaken te praten. We kunnen geen pasklare antwoorden en oplossingen geven voor deze enorme problematiek, maar in het programma worden vrouwen uitgenodigd om over hun situatie te gaan praten en om hulp te gaan zoeken. Raadgevers en nazorgteams staan ook klaar om een luisterend oor te bieden en indien gewenst verder advies.

Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis (VGV) is nog heel gewoon in Egypte hoewel het bij de wet verboden is. Het is noemenswaardig dat een Egyptische dokter op 25 januari van dit jaar veroordeeld werd tot doodslag van een meisje dat gestorven was na een illegale besnijdenis. Hij werd veroordeeld tot twee jaar gevangenis voor doodslag en drie maanden vanwege de illegale ingreep.

Arab Vision heeft een nieuwe documentaire gemaakt zodat mensen in gesprek gaan over deze praktijk en zullen besluiten om er mee te stoppen. We zouden graag zien dat leiders van kerken en moskeeën zich zouden uitspreken tegen deze afschuwelijke gewoonte zo dat hele dorpsgemeenschappen zullen stoppen met het besnijden van hun dochters!



Op avontuur in Egypte

Twee groepen tieners zijn op dit moment met hun leiders en ons productieteam op avontuur in Egypte. Tot hun verrassing vinden ze op hun reis naar Fayoum, de piramiden en Aswan in het zuiden van het land, belangrijke tekenen van het bijbelse en christelijke erfgoed van Egypte. Tegelijkertijd zijn de twee teams in een wedstrijd betrokken om d.m.v. spel en quiz aanwijzingen te vinden om de puzzel uiteindelijk te kunnen oplossen. Wie gaat het winnen?

Alle tieners vertelden ons dat ze tijdens het spel niet alleen iets leren over de plaatsen die ze bezoeken, maar ook over zichzelf, over de talenten en bekwaamheden die ze hebben en hoe ze elkaar kunnen aanvullen als ze hun plannen maken en de strategie bepalen voor het spel.

De atmosfeer in de groep is goed. Een jongen die worstelde met gevoelens van minderwaardigheid staat erg te kijken van hoe de anderen met hem omgaan en hem aanvaarden. Het stelt hem in staat om meer van zichzelf te laten zien.

We hopen dat christelijke tieners door middel van dit programma enthousiast zullen worden over het christelijke erfgoed van hun land en dat ze er trots op zullen zijn om deel uit te maken van deze langdurende christelijke traditie en identiteit.



“Mijn grootste fout was met hem te trouwen”



“Tijdens onze verlovingstijd was er geen enkel teken van het gedrag dat George nu laat zien, soms denk ik dat dit niet dezelfde man is die ik heb uitgekozen om te trouwen”, zo schrijft Sylvia in een van haar mails aan ons nazorgteam waarin ze om advies vraagt. Tijdens hun verloving was er geen vuiltje aan de lucht, dus

drie jaar geleden trouwde Sylvia, een Egyptische christenvrouw van 25 jaar uit Opper-Egypte met George, 36 jaar oud. Ze hebben nu een dochter van twee.

Het is onduidelijk wanneer de huwelijksproblemen precies begonnen. “Soms behandelt hij me erg teder, dan vertelt hij me dat ik het mooiste ben wat hem ooit is overkomen, maar op andere momenten slaat hij me en negeert mij volledig,” vertelt Sylvia. Een probleem is de werkloosheid van haar man en Sylvia is van hem afhankelijk. Momenteel woont Sylvia met haar dochter bij haar ouders en probeert ze aan geld te komen door haar airconditioner te verkopen en geld te lenen. “Ik denk dat het mijn grootste fout in mijn leven is geweest om met hem te trouwen maar ik zal niet van hem scheiden want ik wil niet dat mijn dochter vaderloos opgroeit.” Sylvia getuigt van haar vertrouwen in God maar ze worstelt met deze situatie. Wilt u bidden voor haar, voor George en voor veel wijsheid voor het nazorgteam?

(Om privacy redenen zijn de namen van de betrokkenen veranderd.)

Irakeze moeder ziet het verschil!



Op diverse manieren zien wij onze slogan Media for Change steeds weer werkelijkheid worden. Soms is deze verandering een radicale bekering, soms een verhoord gebed na lang contact met de nazorg, en soms het toepassen van principes uit de TV programma's. Zo bereikte ons onlangs het berichtje van een Irakeze vrouw die met een groep andere vrouwen onze programma's over opvoeding en ontwikkeling van kinderen had gevolgd. Ze vertelt:

“Bij ons is onlangs weer een baby geboren en nu ik al die informatie heb over kinderen, geniet ik veel meer van de baby. Ik praat en lach tegen de baby en zeg dat ik het aankleed en oppak. Onze opvoedingsaanpak is zo positief beïnvloed door de DVD's en we zijn jullie heel dankbaar voor het delen hiervan!”

Paas DVD

We bevinden ons midden in de 40-dagen-tijd, een tijd van vasten voor veel christenen in de hele wereld.

Het is misschien ook wel een tijd van rouw voor veel christenen die ooit in het Midden-Oosten woonden maar moesten vluchten. Door de jaren heen is dit massa's mensen overkomen, Syriërs, Iraki's, Palestijnen, Egyptenaren.... Voor zoveel ontheemden willen we een speciale Paas DVD maken met ondertiteling in het Engels en Nederlands en willen hem beschikbaar

stellen aan u – om door te geven als cadeau voor uw Arabisch sprekende burens, vrienden; vluchtelingen in ons land. Deze DVD brengt de Paasboodschap door vertegenwoordigers van verschillende denominaties, omlijst door allerlei soorten muziek en zang. We hopen dat veel mensen, kerken en organisaties de DVD zullen bestellen om de Arabische vluchtelingen te zegenen en te troosten; zij die van huis en haard verdreven hier het Paasfeest vieren.

Als u een gift van €10 overmaakt voor het werk van Arab Vision, (b.v. via Ideal op onze vernieuwde site www.arabvision.org) krijgt u van ons zonder verdere kosten de DVD toegestuurd. Wilt u echter bij uw donatie wel uw adresgegevens vermelden en Paas DVD.



Helpt u weer mee?

Jij bent heel anders! €3000

We produceerden een serie van 13 programma's voor TV en 13 clips voor internet over leven als Arabische christen in een islamitische samenleving. Hoe maak je dagelijks keuzes in overeenstemming met wat Jezus ons heeft geleerd? Voor deze productie hebben we nog €3000 nodig voor het monteren.

Apologetiek €7500

“Ik ben een eenvoudige Egyptische jongen uit het Delta gebied en groeide op in de omgeving van boerderijen en overal het weelderige water van de Nijl die vruchtbaarheid en leven brengt. Ik werd streng islamitisch opgevoed en was aan het studeren om Koranleraar te worden. Ze onderwezen me om Allah te vrezen die de hemel en de aarde had geschapen. Ik had geen enkele reden om te twifelen aan een godsdienst die de nadruk legde op Godvriendelijkheid en een goed leven leiden.”

Toch werd deze jongeman gegrepen door het evangelie en nu legt hij zich toe om dat evangelie uit te leggen aan moslims die vragen hebben over het christelijke geloof. De serie van 26 korte afleveringen is uitermate geschikt om via Facebook in gesprek te gaan over bijbelse waarheden. Wilt u meehelpen deze productie mogelijk te maken?

Een wereld gaat open €3000

We filmen de alfabetiseringsklassen die worden gegeven door een grassroots organisatie aan de armsten van de armen op het platteland. Hierdoor kunnen veel meer mensen profiteren van de mogelijkheid om te leren lezen en schrijven. Dit project bereikt vooral veel analfabete vrouwen en heeft invloed op hele gezinnen en dorpen.

Atheïsme, een nieuwe trend?

Gebed

In de hele regio van de Arabische wereld staan steeds meer - met name jonge - mensen op die zich atheïst noemen. Moslims en christenen. In de programma's die Arab Vision wil maken willen we dit groeiend fenomeen onder jonge christenen belichten - waarom zijn de antwoorden van de kerk niet meer voldoende? Hoe kunnen we ouders, gezinnen, kerken helpen om te gaan met de groeiende kritiek van hun jongeren? Hoe geven we ruimte voor twijfels en vragen die kan leiden tot dieper geloof in plaats van kerkverlating? Bid u mee voor wijsheid om dit project te ontwikkelen en het vinden van fondsen?

Vrouwen, waardevol in de ogen van God!

Vrouwen in de Arabische wereld worden vaak niet naar hun waarde behandeld. "De Bijbel zegt dat vrouwen heel waardevol zijn. God behandelt vrouwen eerlijk, het zijn de mensen die de vrouwen slecht behandelen", aldus de scriptschrijver van ons programma 'Vrouwen in de Bijbel' heeft voltooid. Afgelopen december was hij klaar met het script.

"Het programma gaat niet zozeer over de rechten van vrouwen maar dat ze hun situatie kunnen veranderen door geloof", aldus de 64 jarige scriptschrijver. In elke aflevering wordt in een dramastukje een voorbeeld van een vrouw uit de Bijbel weergegeven, waarop een hedendaagse vrouw reageert en haar ervaringen deelt. "Eén van de voorbeelden die we gebruiken is de Kananese vrouw uit Matt. 15:21-28. Jezus prijst haar geloof en geeft haar wat ze wil: de genezing van haar dochtertje. Het was schokkend voor de discipelen dat Jezus deze *heidense* vrouw zo prees." Jezus' behandeling van vrouwen was en is anders dan hoe de wereld hen behandelt.

"We zouden allemaal die bijbelse houding t.a.v. vrouwen moeten hebben. Zonder de invloed van mijn moeder die mij in mijn eerste levensjaren heeft gevormd en van mijn vrouw met wie ik nu 35 jaar ben getrouwd, was ik vandaag niet de man geweest die ik nu ben," besluit de scriptschrijver.



Dank!

Via deze weg willen wij allen bedanken die gebeden, gegeven en meegeleefd hebben met ons zendingswerk in de Arabische wereld in 2014! Naar aanleiding van onze gebedsbrieven ontvingen wij regelmatig bemoedigingen en bevestigingen dat er voor onze kijkers, ons werk en onze medewerkers werd voorbede werd gedaan, individueel, in kerken of gebedsgroepen.

Ook heel veel dank voor alle giften - eenmalige en regelmatige giften, collectes van allerlei kerken en gemeentes uit het hele land; ook dit heeft ons bijzonder bemoedigd.

Met de huidige privacyregels van de banken wordt het steeds moeilijker om mensen rechtstreeks te bedanken omdat wij veelal niet de volledige gegevens van de giftgevers te zien krijgen. Heel graag willen wij iedereen bedanken met een DVD met een impressie van onze programma's in 2014. Heeft u die DVD medio april nog niet ontvangen, aarzel dan niet om uw gegevens te mailen naar contact@arabvision.nl, zodat we hem alsnog kunnen sturen.



Vloeiend in Kabyle en in Arabisch?

We zijn op zoek naar mensen die vloeiend zijn in Kabyle en in Arabisch om ons te helpen met het ondertitelen van Kabyle programma's in het Arabisch. Neem contact met ons op als u dat bent of u kent iemand die deze urgente vertaalklus kan en wil klaren.

**ARAB
VISION**

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld



Colofon

Media for Change verschijnt viermaal per jaar.

Adresgegevens

Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
06-28268748
contact@arabvision.nl
www.arabvision.org

Giften

NL52 INGB 0005037361 - ING Bank
T.n.v. Stichting Arab Vision
Groningen

Lijfrenteregeling

Met een lijfrente levert u een geweldige bijdrage aan ons werk. Kijk voor meer informatie op onze website www.arabvision.org

Bestuur

Dhr. A.G. van de Weerd (voorzitter)
Dhr. J.W. van Bruggen (penningmeester)
Mw. A.M. van Raalten-Ligtenberg
Dhr. H. IJmker
Mw. B. Jansen

Comité van Aanbeveling

Drs. E. Baelde – Stichting De Ondergrondse Kerk
Dhr. J.J.C. Bönker – Arabische Wereld Zending
Ds. G. Draijer – Deputaten Diaconaat CGK
Ds. J. Eschbach – Evangelisch Werkverband
Ir. M.J. van Hulst – Partijbureau ChristenUnie
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Uitgever en Publicist
Dr. G. Noort – Nederlandse Zendingraad
Dhr. H.J. Takken – Evangelie & Moslims
Dhr. M. Timmer – 3xM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte – Family7
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors



Arab Vision is een ANBI erkende organisatie

Wilt u regelmatig gebedspunten ontvangen over de Arabische wereld en het werk van Arab Vision, schrijf u dan in voor de (email) gebedsbrief via onze website

www.arabvision.org
of schrijf ons
via contact@arabvision.nl.