

Een levend offer

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware erediens voor u – Rom.12:1 (NBV)

Door de barmhartigheid van God werd Jezus Christus geofferd voor ons en bracht ons het leven. God roept ons niet op om een martelaar te worden die zichzelf opblaast en anderen doodt, maar Hij roept ons op om onszelf aan te bieden als een levend offer, door de Heilige Geest die in ons woont.

Om te groeien in heiligheid en om God meer welgevallig te zijn, hebben we verandering nodig. In het volgende vers zegt Paulus dat we veranderen door onze gezindheid te vernieuwen.

In alle nederigheid probeert Arab Vision hierin een rol te spelen: een verandering teweegbrengen in de gedachten en levens van mensen, met een beroep op Gods barmhartigheid. Dit verandert dan de manier waarop mensen naar elkaar kijken en de manier waarop we mensen in de maatschappij behandelen.

Het veroorzaakt een verandering: in plaats van neer te kijken op de armen en de zwakken en degenen die zo 'anders' zijn, komen we tot de erkenning dat we allemaal arm en zwak en 'anders' zijn; allen hebben we Gods barmhartigheid en hulp nodig.

Is het ooit zó van belang geweest in de Arabische wereld als vandaag de dag, dat christenen een levend offer zijn voor God en stralende getuigen voor de mensen rondom hen?

Leest u alstublieft deze nieuwsbrief en bid vóór ons en mét ons dat we door mogen gaan om de mensen in de Arabische wereld te dienen met onze TV programma's die oproepen tot verandering ten leven. Gods zegen gewenst!



Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision

Inge Verhoef-Postma

Juist nu ...

"Het is juist nu een fantastische tijd om christelijke TV programma's voor de Arabische wereld te produceren," zegt Umm al Farieq, de internationale directeur van Arab Vision. "Er is veel meer openheid in de regio dan voor de revoluties; mensen beginnen hun eigen mening te vormen en delen die openlijk op Facebook en andere sociale media. De jonge mensen beginnen vragen te stellen over wat hun in de kerk wordt geleerd: 'Is de manier waarop de dominee tegen dingen aankijkt, de enig juiste?'"



Kerken en kerkelijk leiders zijn meer in de openheid getreden en verbergen zich niet langer achter de kerkmuren. Ze zijn zich ervan bewust dat ze zichtbaar moeten zijn in het publieke domein zodat ze een rol van betekenis kunnen spelen in de maatschappij en hen die in nood zijn te dienen.

Een focus van Arab Vision is bewustzijn te creëren en onafhankelijk denken te stimuleren, zodat er verandering komt in de maatschappij en het

leven van mensen wordt omgekeerd door een ontmoeting met de opgestane Christus.

"Als mensen voor zichzelf gaan denken kunnen ze in actie komen en aanpakken wat verkeerd is in samenleving of kerk. Door de social media is het veel gemakkelijker geworden om gelijkgestemden te ontmoeten en krachten te bundelen. Veel mensen zijn echter bang voor verandering. Ze weten wat ze hebben, maar niemand weet wat de verandering teweegbrengt. Dat is wel griezelig!"

Op het ogenblik is er in bijna elk land in de Arabische wereld onrust en er zijn talrijke conflicten in de regio. Vervolging van christenen en andere minderheden is wijdverspreid; miljoenen mensen zijn vluchteling geworden en op zoek naar een veilige plek.

(Lees verder op blz.3)

"Nog nooit had ik zo'n unieke kans om iets te leren over een goed huwelijk," zegt een ongeletterd man in Egypte nadat hij ons programma over gezinsleven heeft gezien. Zijn vrouw voegt er het volgende aan toe: "Mijn man is de hele dag aan het werk zodat hij wat geld mee naar huis kan nemen. Maar hij weet maar één manier om te kunnen omgaan met de problemen van onze kinderen: met geschreeuw en geweld! We hebben Gods wijsheid nodig om onze kinderen op te voeden. Bid alstublieft voor ons!" voegt ze er in tranen aan toe.



Media for Change Meisjesbesnijdenis – Alweer...?



Arab Vision is bezig om een nieuwe documentaire te produceren over meisjesbesnijdenis. Dat is niet de eerste keer, maar het is niet eenvoudig om een gewoonte te doorbreken die in Egypte zo diep geworteld is. Enkele jaren geleden werd onze vorige documentaire getoond aan een publiek van mannen en vrouwen van allerlei leeftijden en de respons was behoorlijk heftig. Het zette

de mensen echter wel aan het denken en discussiëren; het werd ook behoorlijk emotioneel.

De documentaire toonde een jonge, goed opgeleide moslim vrouw in Egypte, die vertelde hoe zij besneden werd en hoe ze zich hoe langer hoe meer tegen de gewoonte ging verzetten en nu betrokken is bij campagnes tegen vrouwelijke genitale verminking.(VGV)

Opeens begonnen mensen het verhaal van de jonge vrouw in de film te onderbreken omdat ze zich uitsprak tegen vrouwelijke genitale verminking. Een man riep, 'hoe kan een gesluierde moslim vrouw over seks praten?' Als reactie daarop begon een vrouw in het publiek te roepen dat vrouwen ook het recht zouden moeten hebben om over seks te praten. Een andere man werd heel kwaad en bleef maar zeggen dat de jonge vrouw in de film loog want ze zei dat je je volgens de koran niet hoeft te laten besnijden. Hij zei dat het wél in de koran stond en dat alle vrouwen besneden moeten worden.

Terwijl de film draaide stonden er twee mannen op in deze chaos en probeerden de regisseur te vinden om hem in elkaar te slaan. Aan het slot van de avond verliet het publiek al pratend en redetwistend de zaal. Het was misschien niet helemaal de reactie waar we op gehoopt hadden, maar het was in zoverre een succes dat het leidde tot veel debat en een grotere bewustwording van VGV. (P.S. De regisseur ontsnapte door de achterdeur!)

26 Gelijkenissen in het Kabyle: Klaar om uitgezonden te worden!

Een serie van 13 programma's over 26 gelijkenissen in de Kabyle taal is nu klaar om te worden uitgezonden. De serie wordt momenteel ondertiteld in het Algerijns Arabisch zodat de rest van het land en de wijdere regio van Noord-Afrika ook bereikt kan worden met de boodschap van het bijzondere onderwijs van Jezus. De gelijkenissen worden gekoppeld aan het hedendaagse leven en zijn gefilmd met twee Kabyle christenen.

Elke productie kent zo zijn eigen hindernissen en de *Gelijkenissen* was geen uitzondering op deze regel. Onze producent vertelde ons over de laatste dag dat de filmploeg aan dit project werkte: "We

ondervonden heel veel technische problemen, vreselijk! We hadden allerlei problemen met de camera. Na alle 1500 menu's doorgespit te hebben waren we het zat en hebben we een reserve camera ingezet. Die weigerde ook dienst ...Na nog 1500 menu's kwamen we eruit, en hebben we tot s'avonds opgenomen. Pfff, alsof je een stier melkt – gelukkig kregen we veel bemoediging van onze Iraanse broeders wiens studio we mochten gebruiken voor het filmen van enkele afleveringen." De Kabyle taal wordt door ongeveer zes miljoen mensen gesproken, voornamelijk in Algerije. (Meer informatie over de taal vindt u op www.ethnologue.com en over de christenen in het Kabyle gebied o.a. op www.30-days.net)



Juist nu ... - vervolg

Arab Vision is juist nu goed in staat om door de media de kerk te steunen en te versterken en christenen te helpen vast te staan in hun geloof in tijden van moeite en vervolging. "Ik ben erg onder de indruk van de moed en de volharding van de vele christenen die Irak en Syrië moesten ontvluchten," vervolgt Umm al Farieq. "Zij maakten de keuze om hun geloof niet op te geven, hoewel de consequentie was dat ze alles moesten achterlaten en naar een ander land moesten vluchten. Sommige van onze programma's geven bijbels onderwijs over leven als christen in een wereld waarin je gediscrimineerd wordt en vervolgd. Die programma's zijn gemaakt door mensen die weten wat het betekent – die zelf ook wonen in een gebied waar strijd en onderdrukking is."

Het proces van verandering is langzaam en neemt tijd, alhoewel het met alle technische middelen van vandaag waarschijnlijk veel sneller zal gaan dan in de tijd dat in Europa regeringsvormen en denkpatronen veranderden. "De westerse landen moeten niet verwachten dat bepaalde vormen van democratie en vrijheden in slechts enkele jaren worden aangenomen en toegepast. Na zoveel eeuwen van onderdrukking en dictatoriale regimes in de Arabische wereld duurt het misschien wel tientallen jaren, zo niet langer, voordat men een goede balans vindt. Op het ogenblik hebben we nog niet veel redenen om optimistisch te zijn als we kijken naar de vreselijke situatie van veel landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, maar we geloven dat we een verschil kunnen maken omdat we een grote God dienen. We hebben al veranderingen gezien en die zien we nog steeds, hoewel het totaalplaatje er somber uitziet.

In samenwerking met de kerk speelt Arab Vision een rol op het terrein van de mensenrechten, de situatie van minderheden en de rechten van vrouwen en kinderen. Als we terugzien op de 17 jaar die we nu als media organisatie achter ons hebben liggen, vatten we moed vanwege de veranderingen die we zagen gebeuren. Stap voor stap, beetje bij beetje; dat is vaak het proces van verandering. We hebben een langetermijnvisie en zijn vastbesloten om door te gaan met het goede werk!"

Brieven van Paulus – op TV!

De meeste problemen waarmee de kerk in de Arabische wereld vandaag wordt geconfronteerd lijken erg op die van de vroege kerk. De apostel Paulus schreef aan de gelovigen en bemoedigde hen in hun situatie. Ze werden gemarginaliseerd, vervolgd en onderdrukt. Zijn boodschap is vandaag nog net zo relevant als toen. Onze serie van 39 afleveringen met bijbelstudies over de brieven van Paulus is nu helemaal gemonteerd en is vanaf begin September op TV. De theologie van Paulus wordt in de context van die tijd uitgelegd door twee zeer gewaardeerde Arabische bijbelleraars. Deze programma's geven handvatten aan de doorsnee bijbellezer om de Schriften zelf te bestuderen en ze bevorderen de geestelijke groei om een volwassen gelovige te worden. Hartelijk dank dat u deze belangrijke productie mogelijk hebt gemaakt. Op onze website www.arabvision.org kunt u een kort filmpje zien van deze serie.



Wat anderen over ons zeggen: Voorzien in een groeiende behoefte

Het feit dat Arab Vision bestaat is een getuigenis van Gods liefde voor de Arabische wereld. Zoals een bron in de woestijn de reizigers water biedt waardoor hun leven wordt gered, zo is Arab Vision de Lachai-Roi bron: "de bron van de Levende die mij ziet [Hagar]." Dag na dag voorziet Arab Vision heel trouw in het vertroostende, genezende, levensreddende, versterkende en verzorgende water van God zo dat Arabieren kunnen delen in de ervaring van Hagar en kunnen zeggen, "heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?" (Gen.16: 13,14 NBV) Dit is een fantastisch werk dat voorziet in een voortdurend groeiende behoefte; het verdient onze gulle financiële steun en ons gebed. De resultaten zullen wonderlijk zijn – en dat zijn ze nu al!

Elizabeth Kendal www.elizabethkendal.com

Onderzoeker en promotor van godsdienstvrijheid

Schrijver, *Turn Back the Battle: Isaiah Speaks to Christians Today*

Helpt u weer mee?

Kerstprogramma

€ 9500

We willen onze broeders en zusters in de regio bemoedigen in deze tijd van onrust en pijn, door een prachtig Kerstprogramma te maken met inbreng uit de hele Arabische wereld. Muziek en zang, traditionele Kerstgerechten, getuigenissen, tradities en gewoontes zullen op film worden gezet, met daarbij een warme uitnodiging om het goede nieuws aan te nemen.

Helpt u ons mee om dit Kerstprogramma voor te bereiden en te produceren zodat de boodschap van de Here Jezus Christus, het Licht van de Wereld, alle Arabieren kan bereiken?

Jij bent heel anders!

€19000

Hoe moeten we leven volgens de principes die Jezus ons leerde en hoe werken we dat uit op school, op ons werk, in ons sociale leven en thuis? Veel Arabische christenen hebben er moeite mee, daar ze opgroeiden in een overwegend Islamitische maatschappij. Met uw hulp hopen we te kunnen beginnen met het eerste seizoen van 13 afleveringen.

Een wereld gaat open

€6300

Arab Vision gaat het werk van een plaatselijke organisatie in Egypte steunen die werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de armsten van de armen in dat land, door lessen in alfabetisering, bewustwording en gemeenschapsvorming. We helpen hen door hun lessen te filmen en stellen daardoor duizenden analfabeten in staat om te leren lezen en schrijven. Speciaal onder de vrouwen in Egypte is het analfabetisme erg hoog. De nadruk van dit project ligt dus op vrouwen en meisjes.

Waar meest nodig

We ontvangen regelmatig donaties die bestemd zijn voor "waar meest nodig" en we gebruiken deze giften vaak om ons nazorgteam te kunnen bekostigen, daar we voor hen geen speciaal fonds hebben.

Wat zou uw boodschap zijn?

In Juni stond Arab Vision op de Opwekkingsconferentie en bij onze stand hadden mensen de gelegenheid om aan een quiz deel te nemen. Eén van de vragen was: "Als Arab Vision u 30 seconden zendtijd zou geven, wat zou dan uw boodschap zijn aan de Arabische wereld?" De antwoorden waren heel verschillend maar lijken wel in drie groepen uiteen te vallen.

• Het bemoedigen van de christenen:

- o De Heer is je herder, Hij zal je leiden. We bidden voor je.
- o God houdt van je. Zelfs als de wereld om je heen in elkaar stort, houdt God nog steeds van je.
- o Houd moed en weet dat Jezus van je houdt en dat Hij altijd bij je is, wat er ook gebeurt.

• Het delen van het evangelie van Jezus:

- o Bestudeer het leven van de profeet Jezus nog eens. Wat heb jij nodig om God te kunnen ontmoeten? Mag ik iets met je delen over Jezus uit mijn eigen leven?
- o Koop meer satellietshotels!

• Vind een manier om in harmonie samen te leven.

- o Gezamenlijk staan we sterk, welke religie je ook hebt.
- o We zijn allen broeders en zusters, laten we daarom in vrede met elkaar omgaan.
- o Laat iedereen vrij om te geloven waar hij/zij voor kiest. Gebruik geen geweld, daar komt niks goeds van.

We waren blij verrast om in deze antwoorden een bevestiging te zien van de doelen van Arab Vision die in onze drie categorieën programma's worden uitgewerkt: de kerk versterken; het evangelie uitleggen en een rechtvaardige samenleving. De 30 seconden waren waarschijnlijk niet lang genoeg voor een uitnodiging om te reageren per telefoon of email. In onze programma's nodigen we mensen altijd uit om contact met ons op te nemen. Nazorg is een essentieel onderdeel van ons werk!

Als u een gift wilt overmaken, kunt u de bijgesloten acceptgirokaart gebruiken, of het iDEAL systeem op onze website www.arabvision.org. Voor maximale belastingaftrek is een lijfrenteregeling een optie.



Colofon

Media for Change verschijnt viermaal per jaar.

Adresgegevens

Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
06-28268748
contact@arabvision.nl
www.arabvision.org

Giften

NL52 INGB 0005037361 - ING Bank
T.n.v. Stichting Arab Vision
Groningen

Lijfrenteregeling

Met een lijfrente levert u een geweldige bijdrage aan ons werk. Kijk voor meer informatie op onze website www.arabvision.org

Bestuur

Dhr. A.G. van de Weerd (voorzitter)
Dhr. J.W. van Bruggen (penningmeester)
Mw. A.M. van Raalten-Ligtenberg
Dhr. H. Ijmker
Mw. B. Jansen

Comité van Aanbeveling

Drs. E. Baelde – Stichting De Ondergrondse Kerk
Dhr. J.J.C. Bönker – Arabische Wereld Zending
Ds. G. Draijer – Deputaten Diaconaat CGK
Ds. J. Eschbach – Evangelisch Werkverband
Ir. M.J. van Hulst – Partijbureau ChristenUnie
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Uitgever en Publicist
Dr. G. Noort – Nederlandse Zending
Dhr. H.J. Takken – Evangelie & Moslims
Dhr. M. Timmer – 3xM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte – Family7
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors



Arab Vision is een ANBI erkende organisatie

Wilt u regelmatig gebedspunten ontvangen over de Arabische wereld en het werk van Arab Vision, schrijf u dan in voor de (email) gebedsbrief via onze website

www.arabvision.org
of schrijf ons
via contact@arabvision.nl.



Home | Wie zijn we? | Wat doen we? | Onze activiteiten | Steun ons | Nieuws & Publicaties | Contact



UNDER CONSTRUCTION



Website onder constructie:

We zijn bezig om onze website te vernieuwen en gaan binnenkort online! De Nederlandse versie is dan te vinden via www.arabvision.org via een klik op onze vlag. Dank voor uw geduld; de laatste tijd is onze site niet echt up to date geweest, maar de nieuwe site wordt zeker de moeite waard!



Het Evangelie op TV in de Arabische wereld