



Arab Vision speelt in op secularisatie in de Arabische wereld

Arabische wereld/Groningen, 6 juli 2015

In 2014 vaardigt de Saudische regering een wet uit die atheïsme gelijk stelt aan terrorisme. Ook in andere Arabische landen is atheïsme taboe; het Arabische woord voor atheïst *mulhid* betekent letterlijk 'iemand die afwijkt'. Desondanks is atheïsme in opkomst in de Arabische wereld.

Zomaar een rondje op Facebook laat zien dat de laatste jaren er steeds meer atheïstische Facebook groepen zijn ontstaan zoals de 'Atheïstische Samenleving van Libië', de 'Tunesische Atheïsten' en dergelijke. Dit is deels te verklaren door de Arabische Lente die de angst van veel mensen om vrijuit te spreken heeft weggenomen. "Ik dacht bij mezelf, als wij atheïsten stoppen ons te gedragen als spoken en ons gezicht laten zien zullen we meer serieus worden genomen, omdat onze standpunten beter zullen worden geanalyseerd", aldus de Egyptische atheïst Ismail Mohamed, oprichter van [online-talkshow 'Black Ducks'](#), dat een platform geeft aan atheïsten en niet-religieuze mensen uit de Arabische wereld.

"Atheïsme per se is niet het probleem, wel het openlijk ervoor uitkomen dat je atheïst bent. Seculiere levensstijlen worden toegelaten zoals bijvoorbeeld alcohol drinken terwijl dit in Islam is verboden, zolang je het maar niet in het openbaar doet", aldus [een artikel](#) van Ahmed Benchemsi in online magazine 'The New Republic'.

Verscheidene regimes in de Arabische wereld leggen strenge straffen op als men openlijk beweert atheïst te zijn. Karim al Banna, een Egyptische student van 21, kreeg drie jaar gevangenisstraf vanwege het beledigen van de islam, omdat hij op Facebook beweerde atheïst te zijn. Zijn eigen vader getuigde zelfs tegen hem. Raif Badawi, de oprichter van Free Saudi Liberals, werd vorig jaar in Saudi-Arabië veroordeeld tot tien jaar gevangenis en 1000 zweepslagen. Ook in andere Arabische landen zitten bloggers in de

gevangenis vanwege hun uitspraken in social media.

De opkomst van atheïsme in de Arabische wereld lijkt merkwaardig omdat er tegelijkertijd een duidelijke toename in radicale islam waarneembaar is. [Brian Whitaker](#), auteur van het boek 'Arabs without God' verklaart de toename in atheïsme deels als een reactie op deze groei van de politieke islam. Arabische jongeren raken vervreemd van de islam door de reactionaire opvattingen van vele moslim geestelijken.

De secularisatie trend is bijvoorbeeld zichtbaar in het Egyptische straatbeeld waar steeds minder vrouwen gesluierd over straat gaan en de Koran niet meer standaard op het dashboard van taxichauffeurs ligt. In Tunesië daarentegen bedekken meer vrouwen zich nu de huidige regering het dragen van de *niqab* en *hijab* in het openbaar heeft toegestaan. Het lijkt erop dat zowel de radicale islam als de secularisatie en het atheïsme in ontwikkeling zijn en aanhangers trekken.

Arab Vision is een christelijke producer van TV programma's in de Arabische wereld. De TV programma's zijn er op gericht om mensen aan het denken te zetten en zelf keuzes te maken, juist ook wat betreft hun geloof.

“Veel jongeren, moslims zowel als christenen, nemen niet langer genoegen met standaard antwoorden. Wij zijn bezig met twee nieuwe series programma's waarin we de vragen en twijfels die mensen hebben bespreekbaar willen maken om samen te zoeken naar de kern van het geloof. Ook willen we kerk en ouders stimuleren om de ruimte te scheppen die nodig is om twijfels en ongeloof bespreekbaar te maken. Tevens willen we hen toerusten om bijbelse waarheden als eigen overtuiging uit te leggen en voor te leven.” aldus de organisatie.

Over Arab Vision

Arab Vision is opgericht in 1997 en is een gemeenschap van christenen in de Arabische wereld die zich toeleggen op evangelieverkondiging en het werken aan een rechtvaardige samenleving in overeenstemming met het evangelie.

Hoofddoelen van de organisatie zijn het produceren en distribueren van christelijke televisieprogramma's via (satelliet) TV en internet.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.arabvision.org of email naar contact@arabvision.nl



www.arabvision.org contact@arabvision.nl

Postbus 70057 - 9704 AB Groningen - 06 - 28268748