

Maar als jullie bidden... (Matt. 6:6-15)

We sturen u deze keer een kortere nieuwsbrief - met een belangrijk extraatje: een oproep tot gebed voor de Arabische wereld.

Voelt u zich dezer dagen ook wel eens lamgelegd als de beelden van de eindeloze stromen vluchtelingen uit het Midden-Oosten langskomen? Vraagt u zich ook wel eens vertwijfeld af wat de wereld in vredesnaam kan doen aan al het geweld en bloedvergieten in naam van de islam?

Wij ook.

Maar uit naam van het geloof in onze God, Scheppervan hemel en aarde, vol van genade en liefde, blijven wij ook TV programma's maken over hoop, gerechtigheid, liefde en vergeving, en blijven wij nazorgwerk doen voor mensen die in gesprek willen over dat geloof, die hoop. Of 'slechts' vragen om een luisterend oor.

En vragen wij u met ons te bidden om wijsheid, creativiteit, inzicht, veiligheid...

Er is zoveel nood in dit deel van de wereld, en zoveel behoefte aan materiële hulp. Er is ook veel geestelijke nood, zoveel duizenden die op zoek zijn naar hoop, naar vrede, naar een God die niet vernietigt maar heelt.

Wij vragen u om te bidden en wij hopen dat de gebedskaart u eraan mag herinneren om ook speciaal voor de Arabische wereld, voor alle vluchtelingen - mannen, vrouwen, kinderen - te blijven bidden.

Wilt u ons ook (blijven) helpen om onze bijdrage te leveren, te bouwen aan het Koninkrijk van God door middel van de moderne media?

Dank voor uw voorbede en voor uw giften!

Inge Verhoef

Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision



Op zoek naar een antwoord

Nabil is een Tunesiër die de Here Jezus leerde kennen terwijl hij een student was in het buitenland. Toen hij in Tunesië terugkwam, nam hij contact op met het nazorgteam van Arab Vision en vroeg of we hem in contact konden brengen met christenen daar ter plekke. Het team stuurde hem de gegevens van een kerk met een goede reputatie en nam ook contact op met de predikant. Na een week liet de predikant weten dat zijn contact met Nabil heel vruchtbaar was geweest. Nabil had in slecht weer 4 uur gereisd om hem te ontmoeten. Hij had een honger om meer te weten over Jezus en om meer te leren over het gebed. Ook Nabil nam contact op en liet ons weten dat hij ons werk zeer op prijs stelt.

Ons nazorgteam heeft dagelijks contact met tientallen mensen die meer willen weten over Jezus. In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de groeiende trend van atheïsme in de Arabische wereld, maar tegelijkertijd zijn er ook duizenden mensen op zoek naar antwoorden in het christelijk geloof.

Het team bidt altijd vurig voor iedereen met wie ze contact hebben. Iemand was onlangs aanwezig bij hun gebedstijd en schreef ons: "De tijd van gebed met het nazorgteam is zo bijzonder; ze zijn zo toegewijd. Terwijl ze vandaag aan het bidden waren kon ik duidelijk voelen dat de kracht van God aanwezig was."

Wilt u blijven bidden voor veel wijsheid en onderscheidingsvermogen voor ons nazorgteam?

Klop bij Jezus aan ...

Marwa is een jonge moslim vrouw die vanwege problemen in haar leven suïcidaal werd. Ze heeft een christelijke vriendin die haar voorstelde om te bidden in de naam van Jezus. Marwa vond dat te eng, maar haar problemen werden steeds erger. Haar christelijke vriendin bleef haar aanmoedigen om bij Jezus aan te kloppen en stelde haar voor om op het internet de Bijbel te lezen en meer te leren over het christelijk geloof door middel van christelijke satelliet TV. Dat begon ze te doen en ze nam contact met ons op naar aanleiding van een van onze programma's. Ons team mag haar helpen om het evangelie te begrijpen en praat nu met haar over de betekenis van de doop.



We blijven voor jullie bidden

"Terwijl we al het vreselijke nieuws horen over het Midden Oosten, bemoedigen jullie brieven ons en andere christenen. We moeten voor jullie blijven bidden en voor alle moslims die op zoek zijn. Moge God jullie rijk zegenen en gebruiken."

Vriend van Arab Vision in Australië

Media for Change

Vrouwen in de Bijbel

In de nieuwsbrief van maart hadden we een interview met de scriptschrijver van ons nieuwe programma *Vrouwen in de Bijbel*. Het script is nu klaar en we gaan binnenkort beginnen met de productie. Het volgende stukje is een impressie uit een van de afleveringen.

Vroeg in de morgen lopen er twee vrouwen op de weg. De ene (Z) is de vrouw van Zebedeüs, de moeder van Jakobus en Johannes. De ander (Y) is Yossi, een van de vele vrouwen die Jezus volgden op weg naar Jeruzalem. Dit is een fragment uit hun gesprek, gebaseerd op Matth.20:17-28.

Z: "Luister, ik vraag niets voor mezelf, alleen voor mijn jongens. Daar is niks mis mee!"

Y: "Mis? Wat ga je hem dan precies vragen?"

Z: "Ik zal het je echt wel vertellen, maar ik moet het eerst aan Jakobus en Johannes zeggen."

Y: "Ho ho, ik vraag me echt af wat je van plan bent. Het zit me heel niet lekker..."

Z: "Weet je dan wat ik hem ga vragen?"

Y: "Nee, maar het zit me toch niet lekker. Het is volgens mij nu niet het goede moment om iets voor je zonen te gaan vragen."

Z: "Waarom niet? Het is voor hen; ze hebben hun baan opgegeven en zijn drie jaar lang met hem opgetrokken."

Y: "Ja, maar dat deden ze allemaal."

Z: "Maar denk er wel aan dat wij familie van hem zijn, dus hij zal mijn verzoek vast wel inwilligen."

Y: "Maar hij zei toch een keer dat iedereen die de wil van de Hemelse Vader doet familie van hem is?"

Z: "Ik praat niet langer met jou! Ik ga met mijn jongens naar hem toe en ga iets goeds voor ze vragen."

Door middel van deze serie wil Arab Vision de rol die vrouwen speelden in Gods heilsgeschiedenis in zowel het Oude als het Nieuwe Testament voor het voetlicht brengen. De programma's worden in Egypte en in Jordanië gefilmd. Wilt u bidden voor veiligheid en creativiteit voor ons productieteam?

Colofon

Media for Change verschijnt viermaal per jaar.

Adresgegevens

Stichting Arab Vision

Postbus 70057

9704 AB Groningen

06-28268748

contact@arabvision.nl

www.arabvision.org

Giften

NL52 INGB 0005037361 - ING Bank

T.n.v. Stichting Arab Vision

Groningen

Lijfrenteregeling

Met een lijfrente levert u een geweldige bijdrage aan ons werk. Kijk voor meer informatie op onze website www.arabvision.org

Bestuur

Dhr. A.G. van de Weerd (voorzitter)

Dhr. J.W. van Bruggen (penningmeester)

Mw. A.M. van Raalten-Ligtenberg

Dhr. H. IJmker

Mw. B. Jansen



Als u een gift wilt overmaken, kunt u de bijgesloten acceptgirokaart gebruiken, of het iDEAL systeem op onze website www.arabvision.org. Voor maximale belastingaftrek is een lijfrenteregeling een optie



Helpt u weer mee?

365 bijbelverhalen voor kinderen – gebed nodig

In de hele wereld houden kinderen ervan om te luisteren naar verhalen, en helemaal als ze op opa's of oma's schoot kunnen zitten! We zijn van plan om een TV serie te produceren met 365 bijbelverhalen voor Arabische kinderen in de leeftijdsgroep van 3-6, zowel christen als moslim, om hen vertrouwd te maken met alle schatten die God met ons deelt in Zijn Woord.

We willen uw gebed vragen voor dit project. We wachten op dit moment nog op een reactie op ons voorstel aan een van onze uitzendpartners om deze programma's voor hen te produceren. Wilt u bidden dat er een positief antwoord komt zodat we kunnen beginnen met de voorbereidingen voor deze serie?

"Rechttoe Rechtaan" - €4000

Misschien herinnert u zich wel dat we vorige keer schreven over (jonge) Arabische mensen die zich keren tot het atheïsme en niet langer tevreden zijn met de standaard antwoorden van ouders en predikanten over het christelijk geloof?

Veel van deze jonge mensen vragen eigenlijk om duidelijk rechttoe rechtaan bijbelonderwijs in een sfeer waarin niet alle vragen beantwoord hoeven te worden en niet alle twijfels worden veroordeeld, maar waarin wel de diepte en vreugde van het christelijk geloof worden gedeeld. Wilt u ons helpen om deze serie te produceren?

Algemene giften zijn heel erg welkom!

elke donatie zal gebruikt worden om ons werk te verbeteren

Wilt u overwegen om een donatie te geven voor de algemene kosten? We gebruiken die om onze staf de gelegenheid te geven hun professionele en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen – één van de belangrijke waarden in ons werk. We zouden ook heel graag het (lokale) salaris van ons team in het Midden-Oosten willen verhogen. De kosten van levensonderhoud zijn enorm gestegen en we hebben die ontwikkelingen niet altijd kunnen bijhouden.

ARAB
VISION

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld